

# Dartsailer Nieuws



*Sferbeeld van de vierde meeting in Hoorn*

Deze uitgave:

Meeting Hoorn geslaagd	1
Gastvrijheid fantastisch!	1
Clubvlag kopen?	2
Tegenslag	2
Opiniepeiling	3
Stadswandeling in Hoorn	4
Renovatie SHANTY	5
Nieuw: Typeplaatjes	5
Clubnieuwtjes	5

## Let op!

Tijdens de meeting in Hoorn is ook geprobeerd een afspraak te maken voor de volgende bijeenkomst.

Er gingen o.a. stemmen op om volgend voorjaar weer bij elkaar te komen maar de meningen waren nogal verdeeld.

Bovendien kon tijdens de meeting slechts van de helft van de leden een mening worden gehoord dus is besloten om via deze nieuwsbrief een opiniepeiling te houden.

Hierover meer op pagina 3

## Geslaagde 4e Meeting in Hoorn

De vierde meeting van de Dartsailerclub, die tijdens het afgelopen Hemelvaart weekend in de Hoornse Karperskuij haven werd gehouden was een groot succes.

Het weer was werkelijk fantastisch en de locatie was perfect.

Niet minder dan 15 van de inmiddels 44 leden tellende Dartsailerclub kwamen met hun schip naar Hoorn om er vanaf vrijdagmiddag deel te nemen aan de vierde bijeenkomst.

Bovendien kwamen enkele leden met de auto en op zaterdagmiddag kwam ook nog de ontwerper van de Dartsailers, Willem de Vries Lentsch, naar de haven om een aantal schepen te bezoeken en wat bij te praten.

Meer over de meeting en nog een paar andere onderwerpen in deze vijfde nieuwsbrief.

Veel leesplezier!

*Henk de Vlaam*

## Fantastische gastvrijheid WSV Karperskuijl

De organisatoren van de meeting, Marijke en Evert van Essen, hadden de watersportvereniging Karperskuijl bereid gevonden om ons gastvrijheid te verlenen.

Dat bleek een schot in de roos!

Normaal gesproken kent deze vereniging geen faciliteiten voor passanten, mede omdat de haven wat lastig te bereiken is via een handbediende brug, maar voor ons was een uitzondering gemaakt.

Qua ligplaatsen kon dit goed omdat veel leden hun vaste plek hadden verlaten om van het lange Hemelvaartweekend te genieten.

De zeer gastvrije manier waarop wij werden ontvangen en verzorgd met natjes en droogjes, de heerlijke bar-

becue, het gezellige clubhuis en het fijne terras, zorgden alles bij elkaar voor een ambiance die door een geroutineerde professionele organisatie

*Lees verder op pagina 2*



*Clubhuis van WSV Karperskuijl met enkele deelnemende Dartsailers.*

## Fantastische gastvrijheid WSV Karperskuijl

(vervolg)



*Een fles wijn voor Kees, onze gastheer in Hoorn.*



*En voor Inge een mooie bos bloemen als dank voor de gastvrijheid.*

niet of nauwelijks geëvenaard kan worden.

Kees en Inge Tilet met hun assistenten kregen van de deelnemers dan ook een groot compliment, met luid applaus, blaffende honden, een mooi boeket bloemen en een goede fles wijn.

De shantymuziek die 's avonds tijdens de barbecue door de openstaande deuren van het clubhuis klonk droeg bij aan de maritieme sfeer.

Je kon goed horen dat



*Aankomst bij de Karperskuijl*

Kees en enkele andere leden van deze WSV actief lid van dit Hoornse koor zijn.

De deelnemers van de Dartsailermeeting voelden zich

zo snel thuis bij de WSV Karperskuijl dat al vrij snel werd geopperd om er een jaarlijks terugkerende traditie van te maken en elkaar bij de voorjaarsmeeting in deze haven te ontmoeten.

Kees dacht dat daarover wel te praten viel, dus wie weet treffen we elkaar nog eens op deze prima locatie.

Ook via deze weg, namens alle deelnemers, bedankt voor jullie gastvrijheid!

## Clubvlag kopen?

Tijdens een eerdere meeting van de Dartsailerclub heeft een van de leden, Leo Poelmeier, die professioneel grafisch ontwerper is, aangeboden om kosteloos een clubvaantje te ontwerpen.

In Enkhuizen, tijdens de derde meeting, konden de aanwezige leden van de Dartsailerclub uit een aantal ontwerpen een keuze maken. (foto)

Aan de hand daarvan is de afgelopen maanden de nieuwe clubvlag gefabriceerd bij een professionele

vlaggenfabrikant.

In Hoorn kochten vrijwel alle deelnemers een of meer



*Leo met het gekozen ontwerp*

exemplaren en hesen er meteen eentje aan de bakboord zaling van hun mast.

Wil je ook een of meer vlag-

getjes aanschaffen, dan kun je contact opnemen met Leo of Hannie Poelmeier, tel. 075-6283287, of je kunt een e-mail sturen naar:

[leohannie@planet.nl](mailto:leohannie@planet.nl)

De vaantjes kosten 10 Euro per stuk.

Als je na overleg met Leo of Hannie het benodigde bedrag overmaakt op hun rekening (inclusief verzendkosten) dan sturen zij het gewenste aantal naar je huisadres.

## Tegenslag voor Waterridders

Op zaterdagmorgen, tijdens de 4<sup>e</sup> Dartsailers meeting in Hoorn, werd een van de deelnemers getroffen door een herseninfarct. Auwel de Ridder, ons oudste (79) en nog zeer actie-

ve lid, zat samen met zijn partner Ineke Batelaan na het ontbijt in de kuip van hun *Waterridder* te genieten van het prachtige weer toen Ineke getroffen werd door een lichte beroerte.

Auwel ging onmiddellijk hulp halen bij Marijke en Evert van Essen die met hun boot achter het schip van Auwel en Ineke lagen afgemeerd.

*Verder op pagina 3*



**Heb je nog foto's of een video van de 4e meeting en wil je die aan andere deelnemers sturen? Dan biedt de ledenlijst uitkomst.**

## Tegenslag voor Waterridders (vervolg)

In het ziekenhuis werd geconstateerd dat er echt iets ernstigs aan de hand was en werd voor zover mogelijk eerste hulp verleend. Hoewel Ineke het weekend aan boord mocht blijven besloten ze toch dat het be-

ter was om naar huis te gaan en de boot in Hoorn achter te laten.

Enkele dagen later bleek, na telefonisch contact met Auwel, dat het inmiddels met Ineke weer iets beter gaat.

Nu maar hopen dat dit proces door zet en Ineke spoedig weer de oude is. Wil je een kaartje sturen, dan is hier het adres:  
*Ineke Batelaan,  
J.J. Allanstraat 251,  
1551 RE Westzaan.*



*Enkele Dartsailers afgemeerd bij WSV Karperskuijl*



*De nieuwbouw appartementen langs de havenkom maken een Scandinavische indruk*



*Heb je nog vragen over of suggesties voor de 5e meeting? Evert en Marijke van Essen organiseren dit weekeind, samen met Jan en Jeanette Oosterbroek.*

*Hun mailadressen:*

[essenvan.e@planet.nl](mailto:essenvan.e@planet.nl)

[jan.oosterbroek@breukelen.nl](mailto:jan.oosterbroek@breukelen.nl)

## Opiniepeiling voor 5e Meeting

Tijdens de 4e bijeenkomst in Hoorn werd in het clubhuis ook een korte bespreking georganiseerd waarin onder andere gevraagd werd wat de mening van de deelnemers was over de vijfde meeting.

Op de vraag wie zich aanmeldde voor het organiseren bleef het eerst wat stil (men voelde zich door de vraag kennelijk verrast, of schrok terug voor het onbekende).

Tenslotte meldden Marijke en Evert van Essen dat zij als "reserve" deze taak wel weer op zich zouden willen nemen. Enige tijd later gaven ook Jan en Jeannette Oosterbroek aan dat zij zich hiervoor wel willen inzetten en dus

werd besloten dat deze vier personen gezamenlijk de vijfde meeting zullen gaan opzetten.



*Aandachtig luisterend naar de diverse presentaties*

Over een datum voor de volgende bijeenkomst konden de deelnemers het niet eens worden, alhoewel een flink deel wel voelde voor een meeting eens per jaar in het voorjaar. (Weekend van Hemelvaart of Pinksteren)

Aangezien ongeveer de helft van de leden van de Dartsai-

lerclub aanwezig was is besloten via deze nieuwsbrief de voorkeur van alle leden te peilen.

Bij deze het verzoek **uiterlijk midden augustus** per mail ([dartsailer@chello.nl](mailto:dartsailer@chello.nl)) of brief aan Henk de Vlaam antwoord te geven op de volgende vragen:

- ? *Wanneer wil je weer aan een meeting deelnemen?*
- ? *Wil je een meeting organiseren? (eventueel met hulp van anderen die het al eens hebben gedaan)*
- ? *Heb je suggesties voor een locatie en een datum?*
- ? *Eens per jaar een meeting of twee keer?*
- ? *Is er interesse voor deelname aan een gezamenlijke tocht naar de Wadden?*



## Stadswandeling in Hoorn *(Jeannette Oosterbroek)*



Stadswapen Hoorn

Om twee uur was afgesproken met 2 gidsen van de VVV-Hoorn.

Zij zouden ons een rondleiding geven door de stad in het kader van de Verenigde Oost-Indische Compagnie. De groep werd in tweeën gedeeld. En zo werden wij op leerzame wijze door de stad geleid.

Heel veel van de geschiedenislessen van "vroeger" kwam weer boven. De reizen van onze voorvaders naar "de oost" en wat er tijdens die reizen allemaal gebeurde was.

Hoorn blijkt een geschiedenisboek op zich te zijn.



Bossuizen

Wat een mooie gevels. Met beeltenissen van oorlogvoerende schepen. Oorlog tussen de Spanjaarden en de Staten van Holland. Overhangende gevels, met uiteenlopende verklaringen voor het overhangen. Was het om eenvoudiger te kunnen hijsen, om de rijk versierde gevel er uit te laten springen of was het met het oog op inwateren zo

gebouwd?

De meningen hierover liepen enigszins uiteen.

De gids vertelde ons vol vuur over de rijke historie van Hoorn. Wij hingen aan zijn lippen en stelden vragen waarop ons dankbaar een antwoord werd gegeven. We gingen langs prachtige herenhuizen, het waarschijnlijke geboortehuis van Bontekoe en ook



Beeld van de Scheepsjongens

"zijn jongens" bleven natuurlijk niet onvermeld. Ook over de hoofdtoren werd uitgebreid verteld. Zo verwoestte een brand het bovenste gedeelte van de toren en dit werd binnen een jaar weer herbouwd terwijl voor de bouw van de hele toren heel wat meer jaren nodig waren. De zee-



Hoofdtoren

zijde werd opgetrokken van witte stenen zodat je al van verre de toren en dus de stad Hoorn kon zien liggen. Daar hebben we nu nog profijt van.

Tot genoegen van Anneke werd er getrouwd in het fraaie Friese Museum. De aandacht was even afgeleid van Jan Pieterszoon Coen.

Het standbeeld van deze beroemdheid uit de tijd van de VOC op het plein de "Rode Steen" was de plek waar de groep om 4 uur uit elkaar ging.

Gelukkig is er in Hoorn heel veel van onze historie bewaard gebleven.

Maar ik denk dat ik namens iedereen spreek die is mee geweest: er valt nog veel meer te bewonderen in Hoorn.

Het is dus beslist de moeite waard om hier nog een keer naar toe te gaan.

Tot slot kom ik tot de conclusie dat de leden van de "Dartsailerclub" hebben genoten van deze stadswandeling.

Onze voorvaders waren zeelui bij uitstek, laten wij hun voorbeeld blijven volgen.

Hartelijk groet van Jan en Jeannette Oosterbroek. Tot de volgende bijeenkomst van de Dartsailerclub.

**Marijke en Evert van Essen:**  
Via deze weg nogmaals hartelijk bedankt voor het organiseren van dit weekend!



Alles werd grondig van het dek gesloopt

## Renovatie Dartsailer 38 "SHANTY"

Cor de Heer vertelde tijdens de vierde bijeenkomst aan de hand van talloze foto's uitvoerig hoe hij en Tini de afgelopen 3 jaar hun Dartsailer 38 zeezeer grondig hebben gerenoveerd.

3 jaar lang, elk weekeind 10 uur met zijn tweeen, is ruwweg zo'n 3000 uur!

Het resultaat is wel heel fraai geworden na deze zeer grondige renovatie. Cor en Tini kunnen gerust zeggen dat zij nu "ervaringsdeskundigen" zijn op het gebied van klussen aan een Dartsailer.



Ook het interieur moest eraan geloven

Het giga-karwei hopen ze binnen een jaar echt afgerond te hebben, dus is de kans groot dat we bij de volgende voorjaarsmeeting het resultaat in het echt kunnen bewonderen.

Heb je zelf plannen voor iets ingrijpends, neem dan

gerust contact op met Cor. Hij geeft je zeker wat tips en adviezen over wat je beter niet en vooral wel kunt doen.

E-mail:

[c.deheer@tbdeheer.nl](mailto:c.deheer@tbdeheer.nl)



Tini klust ook flink mee



Wil je ook een nieuw typeplaatje op je Dartsailer?

Gijs en Tineke Kerszemaker hebben nieuwe laten maken en deze gratis aan de club beschikbaar gesteld. De opbrengst gaat in de clubkas.

Bedankt!!

Te bevragen bij Marijke van Essen: [Essenvan.e@planet.nl](mailto:Essenvan.e@planet.nl)

Of tel:

075-6162040



Nieuw typeplaatje: niet van echt te onderscheiden!

## Clubnieuwttjes

Tijdens de meeting is ook de kaspositie toegelicht.

Er is een saldo van 618 Euro na aftrek van diverse kosten zoals software, porto en kantoorartikelen voor het secretariaat..

De deelnemers besloten dat daarom dit jaar voorlopig geen kostenbijdrage wordt gevraagd aan de leden. Het inschrijfgeld van 25 Euro blijft gehandhaafd.

Wist je dat we sinds kort een lid hebben dat geen Dartsailer of Sirocco heeft, maar wel de mallen van

het type 38?

Het zijn Sjaak en Yvonne Ridder uit Kortzenhoef.

Ze hebben een scheepswerf, "De Wijde Blick", en maken plannen om het schip weer te gaan produceren.



Zonnig Hoorn

dere Dartsailer 38 gesignaleerd, het bleek de "plug" te zijn waarop de mallen gemaakt zijn. De eigenaar had de plug afgewerkt als schip. Voor wie het niet weet, een plug is de moedermaal waar omheen de uiteindelijke mallen worden gemaakt. In die mallen worden vervolgens van buiten naar binnen de romp en het dek gelamineerd. Een plug is van relatief dik hout en heeft dus iets minder binnenruimte dan de polyester schepen, maar hij zag er prachtig uit!

Vorig jaar werd een bijzon-



Het werk aan de SHANTY is al aardig gevorderd