



Dartsailer Nieuws

De Dartsailerclub is actief

Deze uitgave:

Dartsailerclub actief	1
Najaarsmeeting 2003	1
Vervolg 5e meeting	2
Wat je ver haalt.....	2
Vervolg Grieks avontuur	3
Plannen voor 2004	3

Op 25 oktober j.l. werd door Marijke en Evert van Essen een najaarsmeeting georganiseerd. De Dartsailerclub was weer te gast bij de WSV Karperskuijl in Hoorn, waar het ook deze keer weer prima bevallen is. We kunnen terugkijken op een geslaagde bijeenkomst. Hiermee is weer bevestigd dat onze club bestaansrecht heeft. Er kwamen 18 leden met partner naar Hoorn: dus ruim voldoende belangstelling voor een ongedwongen uitwisseling van ervaringen en wetenswaardigheden. Elders in deze 7e editie leest u een leuk verslag van de bijeenkomst, g-

schreven door een van de deelnemers, een nieuw lid dat zich net aangemeld had. In deze editie ook een verhaal van een ander nieuw lid, dat een Dartsailer 38 is gaan kopen in Griekenland. Deze boot is een "oude" bekende, er stond een foto in de eerste editie van Dartsailernieuws. De vorige eigenaar was lid van onze club, maar verkocht zijn Dartsailer na het aanschaffen van een groter schip.

Ik wens u veel leesplezier met deze editie van Dartsailer Nieuws.

Henk de Vlaam

Clubnieuws

De Dartsailerclub groeit en bloeit.

Afgelopen jaar hebben zich weer een aantal eigenaren van een Dartsailer als lid gemeld.

Ook hebben een paar leden de club verlaten omdat ze hun Dartsailer hadden verkocht. De betreffende schepen hebben echter de club niet verlaten, want de nieuwe eigenaren hebben zich als nieuw lid aangemeld.

De Dartsailer 30 van de initiatiefnemer van onze club, Edo Douma, is aangekocht door Nelly en Piet Jansen.

De Dartsailer 38 die in Griekenland ligplaats had en van een Italiaanse eigenaar was, is inmiddels overgenomen door Chiel en Marlies Vos, die meteen lid van onze club geworden zijn.

Ze schreven over de aankoop van hun boot een bijdrage voor deze editie van Dartsailernieuws

Het aantal leden is nu precies 50!

Najaarsmeeting 2003

Op 25 oktober werd de Dartsailerclub weer zeer gastvrij en hartelijk ontvangen door de WSV Karperskuijl te Hoorn.

Deze mensen zijn een voorbeeld voor vele watersportverenigingen hoe het ook kan.

Voor verschillende mensen was het de eerste kennismaking (net zoals wij) met de andere clubleden.

Deze kennismaking is heel prettig en je voelt je erg welkom.

De bindende factor 'DE DARTSAILER' is daar duidelijk debet aan, het zijn allemaal mensen met dezelfde passie.

Omdat wij enkele jaren niet in Hoorn waren geweest hadden wij deze ge-

genheid aangegrepen om dit mooie plaatsje nog wat te bekijken en te winkelen.



De PINTA

Lopend langs de haven zagen wij eerder op de middag een Dartsailer de haven van Hoorn binnenlopen.

Wim en Greet Vermeer hadden alles getrotseerd en kwamen met hun boot de PINTA uit Almere zodat er toch één Dartsailer in de haven van Hoorn lag.

Later in de middag hebben wij met Wim zijn Dartsailer 30 uitvoerig bekeken.

Om 16.00 uur werden we verwacht in het clubhuis van de Karperskuijl. Voor velen was het een begroeten van oude vrienden. Nadat iedereen wat had bijgepraat en gedronken startte Auwel de Ridder, die

>>>



Belangstelling voor de route die gevolgd werd.



Na afloop lekker eten en stoere verhalen vertellen.

Najaarsmeeting 2003 (vervolg)

gelukkig weer samen met Ineke aanwezig was, zijn uitgestelde presentatie. Hij sprak met veel kennis en enthousiasme over hun vele reizen naar Denemarken en de Oostzee waarbij een videopresentatie ons liet zien hoe mooi het daar is.

Daarna presenteerde Gert Jan Vermeulen een verslag van een reis met de MAATJE naar het noorden waarbij mist en zware storm de Dartsailer 30 en bemanning zwaar op de proef stelden. Een proef die het schip, Gert Jan en Joannet met vlag en wimpel hebben doorstaan.

In de tussentijd hadden de mensen van WSV de Karperskuijl in de serre een overheerlijk buffet neergezet met verschillende

gerechten uit China en Thailand waarvan dankbaar gebruik werd gemaakt.

Wij hebben heerlijk en gezellig met elkaar gegeten. Ondertussen werden de laatste nieuwtjes uitgewisseld en leerden we elkaar wat beter kennen.

Tijdens deze avond is afgesproken de voorjaarsmeeting op 21 en 22 mei 2004 ook weer in Hoorn te houden, met aansluitend een tocht naar de Waddenzee voor de liefhebbers. De organisatie is in handen van Jan en Jeanette Oosterbroek.

Voor de mensen die nog nooit op de Wadden zijn geweest is dit een mooie gelegenheid, omdat er verschillende leden meegaan die daar wel ervaring mee hebben. Er heeft zich ook een lid gemeld dat een bijeenkomst

wil organiseren in Zeeland. Hierover horen we nog wel meer van Klaas en Marja Roos.

Na de koffie zijn we allemaal weer op huis aangegaan. Het was een bijzonder gezellige bijeenkomst en daarvoor danken we de organisatoren Evert en Marijke van Essen. Ook hartelijke dank aan Kees en Inge voor hun goede zorgen en hartelijkheid, waardoor we ons zo welkom voelen in de Karperskuijl.

Vriendelijke groeten van de nieuwkomers, Theo van der Loo en Toos Janssen

Theo en Toos zijn onlangs lid geworden van onze club. Zij zijn in het bezit van een bijzondere Dartsailer 30, waarvan de opbouw langer is dan de standaard uitvoering.



Tijdens de 5e meeting is een korte video opname gemaakt.

De beelden zijn in een clip van enkele minuten verwerkt. Wie belangstelling heeft voor een kopie op CD kan contact opnemen met: h.devlaam@chello.nl

Wat je ver haalt.... (Een bijdrage van Chiel en Marlies Vos)

Na verschillende te koop aangeboden Dartsailers 38 gezien te hebben en een bijna aankoop eerder dit jaar kregen wij de tip dat er een Dartsailer 38 in de Middellandse Zee op het eiland Leros (Griekenland) te koop was.

Natuurlijk hadden wij hier wel oren naar en na veelvuldig e-mailverkeer voor informatie over het schip hadden we besloten om ter plekke maar eens te gaan kijken en dit te combineren met een korte najaarsvakantie.



Onze Dartsailer 38 in de "winter"berging in Griekenland

Dus in ieder geval de zon op te zoeken. Met andere woor-

den: geen boot, toch een fijne vakantie op Kos (vlakbij Leros).

Daar aangekomen (lekker warm 27 graden), contact gezocht met de eigenaar.

We hadden afgesproken om elkaar de volgende dag te ontmoeten. De eigenaar kwam met zijn nieuwe boot uit Turkije waar hij nu zijn ligplaats heeft.

Wij gingen met de ferry naar Leros en werden opgewacht in de haven.

Gezamenlijk zijn we naar de Dartsailer gegaan.

Na een middag het

>>>

Vervolg Grieks avontuur

schip van voor naar achter onderzocht te hebben konden de onderhandelingen beginnen.

Na wat scherpe kantjes weg gewerkt te hebben en nog enige bedenktijd genomen te hebben (anderhalve dag) zijn we uiteindelijk tot overeenstemming gekomen en was de koop gesloten.

We moesten wel nog even naar de eigenaar, in Turkije dus, voor het koopcontract en de benodigde papieren, maar dat kon voor ons de pret niet meer drukken. Zo konden we nog heerlijk even over de bazaar in Bodrum lopen en genieten van de bedrijvigheid in de haven.



Een kijkje in het interieur van ons nieuwe schip.

In april 2004 gaan we de boot naar Nederland varen. Dit wordt nog een hele onderneming, het is ca. 3.500 km Middellandse Zee en ca.

1.450 km door Frankrijk en België. Hiervan volgt uiteraard later een verslag.

Met vriendelijke groeten,
Chiel en Marlies Vos, Almere.

Plannen voor 2004

Hoewel de winter nog moet gaan beginnen en de meeste Dartsailers nog maar net in de winterberging zijn gestald, kijken we toch maar vast vooruit naar 2004.

Elders in deze editie heb je al iets kunnen lezen over de plannen voor volgend jaar. Hier volgen wat meer details.

Voorjaarsmeeting:

De voorjaarsmeeting in 2003 is zo goed bevallen dat besloten is om nog een keer gebruik te maken van de gastvrijheid van de WSV de Karperskuijl. Deze keer zullen Jan en Jeanette Oosterbroek de (al weer 6e!) meeting or-

ganiseren. Ze hebben al creatieve plannen om in de beschutte havenkom voor de liefhebbers iets van een behendigheidswedstrijd op te zetten. Er is dan ook weer gelegenheid voor een of meer presentaties over bevenissen met een Dartsailer. Wil je een bijdrage leveren? Neem dan contact op met Jan of Jeanette: telefoon: 0294-417149, of e-mail:

jan.oosterbroek@breukelen.nl

Nazomermeeting:

De leden die in het zuiden van ons land of België woonachtig zijn en daar hun ligplaats hebben zijn tot nu toe niet in de gelegenheid geweest om met hun boot aan een meeting deel te ne-

men. Dit gaat veranderen! Klaas en Marja Roos uit Goedereede hebben zich bereid verklaard om, bij voldoende belangstelling, iets "zuidelijks" te organiseren ergens in september. Heb je belangstelling om hen te helpen, bel dan met: 0187-492890, of stuur een e-mail naar:

klaasroos@zonnet.nl

Bedenk wel: onze club stelt pas iets voor als zo nu en dan ieder lid een steentje bijdraagt. Je hoeft het niet te laten omdat je het niet kunt, want je wordt zonnig geholpen door leden die eerder al eens iets hebben georganiseerd.

Henk de Vlaam



Tijdens de 5e meeting is een korte video opname gemaakt. De beelden zijn in een clip van een paar minuten verwerkt. Wie belangstelling heeft voor een kopie op CD kan contact opnemen met: h.devlaam@chello.nl



De nieuwe Dartsailer 38 van Chiel en Marlies Vos toen deze nog SONEMARG heette.