

# Dartsailer Nieuws



*De Dartsailerclub wenst u en uw familieleden een  
fijne Kerst en een voorspoedig 2004*

*Tot ziens tijdens een van onze meetings*

## *Hoeveel meetings in 2004?*

Zoals het er nu uit ziet zal de Dartsailerclub in 2004 tenminste twee meetings organiseren, maar wellicht worden het er zelfs drie. De eerste meeting, in het voorjaar, is al vastgelegd. We zijn weer te gast in Hoorn bij WSV De Karperskuijl op 21 en 22 mei. De organisatie is in handen van Jan en Jeanette Oosterbroek.

Aansluitend wordt voor de liefhebbers een waddentocht georganiseerd. In de zomer organiseren Klaas

en Marja Roos in Zeeland een meeting en mogelijk dat eind van het seizoen ergens nog een najaarsbijeenkomst wordt gehouden. Dus: activiteiten genoeg.

Als je van plan bent met je schip te komen, koop dan nu van die lichtslangen voor in de mast. De winkels met kerstverlichting liggen er vol mee. Erg sfeervol als het donker wordt en er liggen veel Dartsailers in de haven!

Fijne feestdagen toegewenst.

*Henk en Marlies de Vlaam*