



Dartsailer Nieuws

De Dartsailerclub groeit

In deze uitgave:

De Dartsailerclub groeit	1
Voorjaarsmeeting 2004	1
Wie helpt?	1
Vervolg voorjaars- bijeenkomst Hoorn	2
Nog geen Clubvlag?	2
Voorjaarsmeeting (slot)	3
Wat je ver haalt	3
Wat je ver haalt (2)...	4
Waddentocht	5

Het aantal leden van onze Dartsailerclub groeit langzaam maar zeker.

De laatste maanden hebben zich via het gastenboek van onze website weer drie eigenaren van een Dartsailer gemeld met het verzoek om informatie over het lidmaatschap van onze club.

Het gastenboek is deze winter gemoderniseerd. Een bezoeker kan nu ook een "geheim" bericht plaatsen, zodat niet iedereen de tekst ziet, maar alleen het secretariaat dit bericht ontvangt. Dit voorziet duidelijk in een behoefte, want de drie nieuwe leden meldden

zich op deze manier.

Bovendien ontvangt het secretariaat automatisch een mail als er een nieuw bericht in het gastenboek is geplaatst, waardoor een vlotte service is gewaarborgd.

De voorbereidingen voor de voorjaarsbijeenkomst zijn alweer in volle gang. Meer hierover in deze nieuwsbrief. Meld u alstublieft meteen aan als u wilt komen, dat maakt het voor de organisatie een stuk eenvoudiger.

Met vriendelijke groet en wellicht tot ziens in Hoorn! Henk de Vlaam

Voorjaarsmeeting 2004 in Hoorn

Op het moment dat ik dit stukje typ voor het Dartsailer Nieuws is de zomertijd ingegaan. Dit betekent altijd dat het ook niet zo lang meer duurt voor er weer gevaren kan worden.

We zijn al druk aan het soppen en boenen. En ik denk dat we niet de enigen zijn die hun schip voor het aankomende seizoen, uit haar winterslaap laten ontwaken.

De voorbereidingen voor de voorjaarsmeeting zijn nagenoeg afgerond.

Het definitieve programma is bekend. We werden als organisatoren afgelopen weekeind hartelijk ontvangen door Kees en Inge Tilet van W.S.V. "De Karperskuijl", bij wie we ook dit jaar weer te gast zullen zijn.

We waren blij verrast over de inschrijvingen die we binnen kregen. Een aan-

tal oude bekenden maar ook een paar aanmeldingen van leden die nog niet eerder bij een meeting aanwezig waren. En nog steeds komen er aanmeldingen binnen.

Op dit moment zijn het er al 14.

Heeft u na het lezen van deze nieuwsbrief spijt dat u zich nog niet heeft aangemeld?

We hebben nog plaats en tijd, dus aanmelden kan nog tot 20 april a.s.

De volgende leden hebben zich inmiddels aangemeld voor deelname:

Sirocco /Dartkotter28 /Dartsailer 30

Michiel en Annette van den Bos

Leo en Angela Bachels

Cor en An de Jong

Dick en Christina Boersma

Jan en Jeannette Oosterbroek

Evert en Marijke van Essen

Wie helpt?

Ik heb aan boord van mijn Dartsailer 30 een stuurautomaat van B&G. Helaas is er geen uitgebreide handleiding bij.

Als ik de automaat bij zet geeft hij aan:

\\'ERROR 17\\'

Wie kan mij op weg helpen om de storing(en) te vinden?

Heeft iemand een gebruiksaanwijzing waar ik een kopie van kan maken?

Hans Polman

J.polman15@chello.nl

Voorjaarsmeeting 2004 (vervolg)

Leo en Wiesje v.d. Ree
Douwe en Gerrie Idzinga
Henny en Nies Riethoff
Dick en Henny Schuller
Wim en Greet Vermeer
Geertjan en Joannet Vermeulen

Dartsailer 38

Cor en Tini de Heer
Henk en Marlies de Vlaam

Ook het organiseren van het **WADDEN-AVONTUUR** is niet voor niets geweest. We gaan met maar liefst 9 schepen! Dat kunnen gezellige dagen worden. Elders in deze editie meer nieuws over de Waddentocht.

Het programma voor het weekend ziet er als volgt uit:

VRIJDAG 21 MEI

16.00 uur
Verzamelen in de voorhaven van Hoorn. Laat gerust even het anker vallen. De havenmeester van de gemeente Hoorn is op de hoogte van onze komst.
17.00 uur
Doorvaren naar jachthaven "De Karperskuijl". We komen jullie halen. Probeer aan te sluiten zodat we snel achter elkaar door de handbediende brug kunnen varen.
18.00-19.00 uur
(Hernieuwde) kennismaking en welkomstdrankje in het clubhuis
19.00-20.30 uur
Avondmaaltijd op eigen gelegenheid.
20.30 uur
Koffiedrinken in het clubhuis. Wim Gijben zal ons vanavond de fijne kneepjes van het knopen en splitsen proberen bij te brengen. Neemt u een paar touwtjes en lijnen mee?

ZATERDAG 22 MEI

10.30 uur
Koffiedrinken in het clubhuis. Daarna HISWA-evenement in het klein. (boten bezichtigen): je doet altijd wel een ideetje op. Er is een wandelpuzzeltocht door de gemeente Hoorn beschikbaar. Liefhebbers kunnen zich melden bij Jan en Jeannette a/b Calamares.
Voor degene die de vragen het beste heeft

beantwoord is een prijsje beschikbaar.
14.00 uur **UNIEK!!!**
Onder leiding van de heer Boesaard, hoofd van de afdeling Monumenten, van de gemeente Hoorn een heel bijzondere rondleiding langs en in monumentale gebouwen. Een absolute aanrader.
17.00 uur



Prijsuitreiking puzzeltocht en gezellig met elkaar een oorlam genieten in het clubhuis
18.30 uur - ??

Aanvang gezamenlijke maaltijd. Wegens enorm succes **GEPROLONGEERD** Kees en Inge Tilet zorgen wederom voor de inwendige mens en verzorgen een **Thaisbuffet**.

Henk de Vlaam zal ons vanavond informeren over het wel en wee van de club en aansluitend zal Kees Tilet ons, aan de hand van een video, interessante verhalen vertellen over de Hoornse vloot. Ook worden we vanavond geïnformeerd door Evert van Essen die het Waddenavontuur in voorbereiding heeft.

ZONDAG 23 MEI

10.00 uur
Gezamenlijk koffiedrinken in het clubhuis en afsluiting
Afrekenen met Inge en Kees Tilet (liggeld, genoten consumpties en het buffet)
11.00-11.30 uur
Afscheid van de leden die

lees verder pagina 3



HEEFT U NOG GEEN CLUBVLAG?

Bij Hannie Poelmeijer
zijn ze te koop.
Ze kosten €10,-/stuk
Storten op:
Rabo Westzaan nr:
3701.56.862
tnv Poelmeijer Beheer
Of mail naar:
leohannie@planet.nl



Voorjaarsmeeting 2004 (slot)

weer naar de thuishaven gaan en vertrek van de benden die meegaan op de waddentocht.

Nog één vraag waar wij, en in het bijzonder Kees en Inge, graag vóór 20 april a.s. een antwoord op willen hebben.

Eten jullie zaterdagavond mee? De kosten bedragen € 12,50 per persoon exclusief de drankjes.

Mail je antwoord aan:

Jan.Oosterbroek@Breukelen.nl
of Jhijkema@Weesp.nl

Of bel even: Telefoonnummer 0294 – 41 71 49 of 06 - 51 00 30 40.

Voor dit weekend vragen wij jullie, net als vorig jaar, een kleine bijdrage van € 13,50 per boot.

Als je jullie schip afgemeerd hebt, kom dan meteen vrijdag even bij ons langs, aan boord van onze "CALA-MARES", zodat dit contant kan worden afgerekend.

Het is leuk als jullie je schip pavoiseren en/of verlichten. Dit geeft het weekend een feestelijke uitstraling en

zorgt 's avonds voor een fantastisch sfeerbeeld.

Muziek zou de avonden nog gezelliger kunnen maken, maar zoals u begrijpt wordt dit te duur. Misschien is er een clublid dat een instrument bespeelt? Neem dit dan mee. Zingen kunnen we allemaal.

Wij hopen dat het programma bij jullie in de smaak valt en kijken er naar uit jullie allemaal weer te ontmoeten.

*Met hartelijke groet,
Jan en Jeannette Oosterbroek*

Wat je ver haalt.... (Een bijdrage van Chiel en Marlies Vos)

In nummer 7 van Dartsailernieuws schreven Chiel en Marlies Vos over de aankoop van hun Dartsailer 38 in Griekenland.

Hier volgt een tussenbericht voordat de grote tocht gaat beginnen.



De nieuwe Dartsailer 38 van Chiel en Marlies Vos. Onder zeil met de vorige eigenaar ergens op de Middellandse Zee

We zijn de laatste tijd erg druk met de voorbereiding voor de reis.

Ik krijg er grijze haren van (nog grijzer kan haast niet !!!!!!!) maar we hebben bijna alles rond. De bagage is al per auto onderweg. Het vertrek vanuit Nederland is op 3 april. We vliegen naar Athene, van daar gaan we naar Piraeus en dan per veerboot naar Leros. Aankomst op 4 april in de ochtend om 06.00 uur.

Om te beginnen moeten we de boot technisch vaar-



klaar maken en als alles volgens plan verloopt gaat hij op 6 april te water.

Dan gaan we grondig de motor nakijken en alles doortesten. Ook moeten we voor de tocht flink wat eten en drinken enz inslaan.

Als alles goed gaat vertrekken we op 7 april.

In ongeveer twee dagen varen we naar het eiland Kithira. Daar vandaan varen we naar Messina in Italië. Dat duurt ongeveer 3 dagen als

de weergoden ons goed gezind zijn.

Vervolgens gaan we naar Corsica en vervolgens naar Sardinië en vandaar naar Port St. Louis.

Dit alles met de nodige onderbrekingen en opnieuw bevoorraden. Het is de bedoeling om 22 april of eerder

in Frankrijk aan te komen. Daarna gaat Marlies met een broer van Chiel en nog twee anderen door Frankrijk heen crossen.

*Met vriendelijke groeten,
Chiel en Marlies Vos, Almere.*

Wij hopen voor Chiel en Marlies dat de tocht zonder problemen verloopt en dat we wat tekst en foto's krijgen voor Dartsailernieuws. (Zie pag.4 voor kaartjes van deze indrukwekkende tocht)

Wat je ver haalt.... (vervolg)



De eerste etappe: (links)

De eerste etappe van de reis die Chiel Vos met twee opstappers gaat maken met de Dartsailer 38 die hij en zijn vrouw Marlies van een Italiaanse eigenaar gekocht hebben voert van het Griekse eiland Leros naar een ander Grieks eiland Kithira.

Uiteraard hebben wij op de kaart gekeken waar deze eilanden liggen.

Leros blijkt vlak onder de Turkse kust te liggen, dus moet tijdens de eerste etappe vrijwel de volledige Aegëische Zee worden over gestoken van oost naar west. Dat belooft een prachtige tocht te worden tussen de Griekse eilanden.

De tocht langs de Italiaanse laars: (rechts)

Vanaf Messina, dat op de teen van de Italiaanse laars ligt voert de tocht vervolgens langs Sicilië naar Sardinië en Corsica.

Daarbij wordt na de Ionische Zee ook de Thyreense Zee over gestoken. Dit zijn fikse etappes zonder zicht op de kust, dus dat wordt enige dagen wacht lopen.



De tocht door Frankrijk en België:

Na het avontuur op de Middellandse Zee zal Marlies Vos met een vers team het roer over nemen en de Dartsailer door Frankrijk en België varen waarbij vele bruggen, sluisen en andere kunstwerken worden gepasseerd.

De masten zullen dan gestreken liggen en het optuigen zal pas weer kunnen als de boot Nederland heeft bereikt.

De eindbestemming is Almere-Haven, wat vermoedelijk ergens in de tweede helft van mei zal zijn.

Wij houden u uiteraard op de hoogte.

Waddentocht

Tocht naar Texel

Op zondag vertrekken we uit Hoorn met bestemming Den Oever. Iedereen bepaalt zelf het tijdstip van vertrek. Wel afstemmen met diegene die de brug moet bedienen. De volgende dag, maandag, de Wadden op richting Texel. Helaas is het tij zeer ongunstig. Een goed alternatief is om een tussenstop te maken in Den Helder. Prima jachthaven met een leuk clubhuis, waar je lekker kunt eten.

Vaarschema.

Zondag 24 mei van Hoorn naar Den Oever.
Maandag 25 mei van Den Oever naar Den Helder.
Dinsdag 26 mei van Den Helder naar Oudeschild.

Vertrektijden.

Den Oever 13.00 uur op maandag 25 mei.
Den Helder 10.00 uur op dinsdag 26 mei
24 mei HW Harlingen: 01.15 13.14 (maandag)
25 mei HW Harlingen: 01.35 13.50 (dinsdag)
26 mei HW Harlingen: 01.55 14.24 (woensdag)

Rond de kentering moeten we in de Texelstroom zijn, niet eerder. Kentering in Texelstroom 6 uur na HW Harlingen.

Den Oever naar Oudeschild, rond de Bollen. (ongunstig ivm tij)
Afstand 12 mijl.

Een eind na hoog water kunnen we weg, als we maar met de kentering in de Texelstroom zijn, zodat we met de vloed naar Oudeschild varen. (Ruim na LW) Rode tonnenlijn aanhouden tot de GvS4. Bij goed zicht rechtstreeks op Oudeschild aansturen.

Referentie HW Harlingen.

24 mei 01.15 en 13.14 uur maandag
25 mei 01.35 en 13.50 uur dinsdag
26 mei 01.55 en 14.24 uur woensdag
Visjagergaatje en Malzwin.

HW stroom mee	=	13.14 uur.
1 uur na	=	14.14
2 uur na	=	15.14
3 uur na	=	16.14
4 uur na	=	17.14
5 uur na	=	18.14

Texelstroom. (kentering 6 uur na HW Harlingen)

6 uur voor HW stroom mee = $13.14 - 6 = 07.14$ uur.

5 uur voor = 08.14

4 uur voor = 09.14

3 uur voor = 10.14

2 uur voor = 11.14

Uit bovenstaande blijkt dat we te maken hebben met een ongunstig tij om rechtstreeks door te varen naar Oudeschild.

We hebben dan op de Texelstroom de volle stroom tegen, of moeten laat vertrekken uit Den Oever, maar dan komen we laat aan op Texel, en wordt de dag eigenlijk doorgebracht met wachten.

alternatief :

Den Oever > Den Helder op maandag, vertrek om 13.00 uur.

Den Helder > Oudeschild op dinsdag, vertrek om 10.00 uur.

(vertrek uit Den Helder 2 uur voor HW t/m 6 uur voor HW Harlingen)

Snap je het nog?

Laat je niet afschrikken.

Het lijkt moeilijker dan het is. Gewoon je hersens gebruiken, nauwkeurig de tabellen lezen en hup, het zeegat uit.

Het feit dat er ervaren deelnemers mee gaan helpt zeker om de drempel te overwinnen en een nieuw en boeiend vaargebied te ontdekken.

Je moet je aanpassen aan een voor velen nog onbekend natuurfenomeen, namelijk tijverschil en stroming.

Ook hier geldt: al doende leert men.

Met vriendelijke groeten en wie weet: tot ziens op de Waddenzee.

Evert en Marijke van Essen.

