

Dartsailer Nieuws

Eerste Dartsailermeeting Zeeland succes

In deze uitgave:

Dartsailermeeting in Zeeland succes	1
Zomermeeting (1)	2+3
Zeelandlied	4
Zomermeeting (2)	5
Nawoord organisatie	5

VRIJWILLIGERS

GEZOCHT

Het maken van een lezenswaardige nieuwsbrief staat of valt met de beschikbaarheid van kopij.

Ook deze keer hebben gelukkig enkele leden een leuke bijdrage geschreven.

Heb je ook iets bijzonders met je schip beleefd, laat dit dan even weten en overleg met de redactie.

Is schrijven van een leesbaar stukje tekst een probleem dan word je daarbij uiteraard geholpen.

Hetzelfde geldt voor bijdragen die op de website kunnen worden geplaatst.

Dartsailer@chello.nl

De zevende meeting van de Dartsailerclub werd in Zeeland georganiseerd. Het was de eerste keer dat een dergelijke bijeenkomst in de zuidelijke wateren van ons land werd gehouden. Voor de organisatoren een behoorlijke gok en bovendien was het de vraag of het tijdstip, eind augustus, voor veel leden niet een probleem zou vormen vanwege de vakantieplannen. Het bleek dat alle bedenkingen en

twijfels onnodig waren geweest, want maar liefst 11 (!) schepen kwamen het weekeinde van 21 augustus naar de haven van Den Osse aan de Grevelingen en bovendien kwam een aantal leden met de auto naar deze Zeeuwse haven.

Het was een prachtig zonnig week-einde in een behoorlijk natte zomer, dus dat viel ook nog mee. De wind was aanleiding om van de geplande puzzeltocht af te zien, wat jammer was voor de organisatoren. Het alternatief, een bezoek aan Neeltje Jans, viel ook erg in de smaak getuige de reacties van de 19 deelnemers die mee gingen. (net eentje te kort voor groepskorting!)

Elders in deze editie van Dartsailernieuws lees je meer over de geslaagde en gezellige 7e meeting van onze club. Nogmaals dank aan

de organisatoren Klaar Roos en Arthur de Vries. Arthur kon zelf bijna niet komen want zijn huis stond blank vanwege hevige regenval. Mirreille de Vries bleef daarom helaas wel thuis, terwijl ze wel veel had meegewerkt aan de voorbereidingen. Erg jammer voor haar. Wil je een impressie? Er staan inmiddels foto's op de website.

Alsof 2004 alweer voorbij is wordt er achter de schermen gedacht aan de voorjaarsmeeting 2005.

Aanvankelijk was afgesproken dat we weer te gast zouden zijn bij WSV de Karperskuijl in Hoorn tijdens het weekend van Hemelvaart. De beheerders

Kees en Inge Tilet zijn dan echter verhinderd maar kunnen ons wel ontvangen tijdens het weekend van Pinksteren. Reserveer dat weekend alvast in je agenda als je wilt mee doen. Het kan zijn dat we voor de 8e meeting een andere locatie zoeken, bijvoorbeeld Enkhuizen. Daarover meer in een volgende editie.

Ik wens iedereen vanaf deze plek een fijne nazomer en een goed najaar met mooi vaarweer. En natuurlijk veel plezier met deze editie, die tot stand kwam door bijdragen van enkele leden: dank daarvoor!

Henk de Vlaam



Palaver met de deelnemende schippers en partners.

Zomermeeting in Zeeland (1)

11 Dartsailers aanwezig en ook nog 5 schippers zonder schip, vergezeld door hun kapitein.

Eigenlijk kan ik hier met één opmerking volstaan: GEZELLIG !!

Maar ik zal proberen iets weer te geven waarom iedereen het zo naar z'n zin had.

Toen ik arriveerde in de haven van Den Osse, na een mooi zeiltochtje vanaf de sluis, stond een compleet comité te wachten om ons tegen het schip van Wim en Greet Vermeer af te laten meren.

Omdat daarachter al twee van die giga 38-ers met een dreigende boegspriet dubbel lagen, moest er achteruit tegen de wind in gevaren worden en lukte dat afmeren pas bij de tweede poging; deukje in m'n ego.

Bij Klaas aan boord moesten we "de papieren" ophalen maar daar werd ook een stevige borrel gedronken, vooral door m'n partner Wim die steeds van het volste glaasje dronk.

Wim en ik hadden elkaar pas drie dagen eerder ontmoet. Hij overweegt ook een Dartsailer te kopen en ik had hem uitgenodigd om mee te gaan ...

Kom je, met uitzondering van John, alleen maar echtparen tegen waarvan de mannen direct vragen wie van ons het meisje is.

We kregen een indrukwekkend informatiepakket van de organisatoren met als eerste actiepoint een briefing in het Havencafé waar we een toelichting op het programma kregen. De meeste deelnemers waren reeds gearriveerd en het was een geanimeerde kennismaking.

De volgende morgen was ik er weer vroeg uit om op tijd voor de ochtendbriefing te zijn, viel niet mee want

het was héél gezellig geweest in het Havencafé...

Om half elf een lezing door de Brandweer Brouwershaven over de veiligheid aan boord. Heel interessant en leerzaam en vanuit de praktijk behandeld. Er waren een brandweerauto en een blusboot aanwezig om te bekijken en een demonstratie te geven. Niemand wilde z'n schip ter beschikking stellen om te zien of het blussen echt zo snel gaat als ze ons vertelden; zelfs Hans en Gerda niet en die moesten er toch nog heel veel aan opknappen. Heeft iedereen, net als ik, gelijk gekeken of alles in orde was met de gasleidingen en de blusmiddelen?

Daarna een kans om alle schepen te bezoeken en te kijken of er nog wat te leren was. Ook Dartsailermen blijken inventief te zijn en dat levert een verrassend aantal variaties op; geen enkel schip hetzelfde. Leuk om dat allemaal te zien en er over te praten.

Het weer. Ja, dat was wat je noemt nogal winderig, 5 Bft and close to 6. Tijdens het middagpalaver werd besloten het slechtweer programma in werking te stellen; een bezoek aan de Deltexpo op Neeltje Jans. De meeste mensen gingen mee, de overigen bleven aan boord omdat ze recentelijk al een bezoek aan deze attractie gebracht hadden. Ik hoorde daar ook bij zodat ik alleen van horen zeggen weet dat het leerzaam en interessant was. Wel wat sneu voor de organisatie, maar de puzzeltocht op de Grevelingen gebruiken we gewoon volgend jaar!

Met mijn tweemaster nog even met een knikje in de schoot op en neer naar Oudorp gezeild. Alleen met de bezaan en kluiver, samen nauwelijks het zeiloppervlak van een zestienkwadraat, maar de



HEB JE NOG GEEN CLUBVLAG?

Bij Hannie Poelmeijer
zijn ze te koop.

Ze kosten €11,50/stuk

Storten op:

Rabo Westzaan nr:

3701.56.862

tnv Poelmeijer Beheer

Of mail naar:

leohannie@planet.nl



Zomermeeting in Zeeland (1 vervolg)

snelheid was constant ergens tussen de vijf en zes knopen.

Leuk gevaren. Cor als stuurman en Wim als navigator. Ik was trimmer en op het tweede rak ook nog bottelier. Oh ja, en ik mocht afmeren...

In "t Opstapje" was, volgens het programma, het avondeten.

Een Goerees understatement voor een uitgebreid en smakelijk diner, geserveerd door een paar leuke dames en met een goed glas erbij.



De Doggersbank en de Pinta naast elkaar in Den Osse

Als tussendoortjes:

? Het onthullen van een giga-grote clubvlag. Het formaat maakt dat zelfs een 38-voeter op een soort Middellandse Zee-jol met twee masten gaat lijken.

? Het speciaal voor deze gelegenheid geproduceerde clublied. Door Marlies geschreven en getoonzet op de melodie van een bekend maritiem lied. Met virtuoze begeleiding van JelleJan lieten we dit lied in een enthousiaste, de EO evenarende, samenzang over de woelige wateren van de Grevelingen schallen.

? Henk met de trekzak. Die laten we volgend jaar wat meer en langer optreden; volgens inside-informatie zit er progressie in.

? De uitslag van de quiz. Altijd goed voor een hilarisch moment. Lachen om de antwoorden van Toos of Gerda of Han, want het zijn altijd de vrouwen die de schuld krijgen (de mannen vullen niks in). Discussies, vooral over Dartsailers met rechtse schroeven die over bakboord dwars gaan liggen en niet recht achteruit willen varen omdat ze een ronde kont hebben. Linkse schroeven zijn veel beter.

Arthur liet zich niet van de wijs brengen en lichtte de drie verschillende

opdrachten geduldig toe. Goed gedaan en de prijswinnaars gefeliciteerd!

Van de rest van de avond weet ik alleen dat 't Havencafé gerund wordt door Tonny en Herman, gezellig, ruimhartig en met een flexibele opvatting v.w.b. de sluitingstijd. Als DJ heeft Herman, vooral in de vroege ochtenduren, een door de aanwezigen zeer gewaardeerde keus.

Gelukkig ligt daar, aan het eind van een lange steiger, een bakken van licht. Dat zijn Dadadartsailers!

Dichterbij gekomen zien we Arthur en Klaas; wat zijn die nog laat op.

Zondagmorgen alweer naar 't Havencafé. Langzaam druppelt het gezelschap binnen voor de afscheidsmeting.

Er hangt een ongestelde vraag in de lucht: "Is-het-nu-al-afgelopen?"

Arthur en Klaas, bedankt voor jullie formidabele organisatie.

Volgende keer hoeft niet beter.

Na een uur zeilen maak ik nog deze laatste foto van een Dartsailer 30.



Versierde schepen en de nieuwe Dartsailervlag (midden boven)



De nieuwe Dartsailervlag



Grevelingen: VIVAT

Mensen, net was bere-gezellig, bedankt voor het gezelschap, mede namens mijn partner.

Han Schreuders
Doggersbank

Zeeland lied

Melodie: My Bonny is over the ocean

Tekst: Marlies de Vlaam

Refrein: Zeeland, Zeeland, veel zon en zout water, hier is geen mug,
Zeeland, Zeeland, hier komen we heel graag weer terug!

Van Vlissingen gaan we naar Veere, van Goes gaan we naar Zierikzee,
Bruinisse en dan Brouwershaven, aan d'overkant daar ligt Goeree.

Den Osse dat is onze haven inde zomer van 2004
Je ziet ze van overal komen, wat zijn er veel Dartsailers hier!

Refrein

Je ziet er de schorren en slikken, de platen, de stroom, het getij,
Je ruikt hier de geur van het water, en ook gedroogd gras hoort erbij.

Je hoort het geschreeuw van de meeuwen, het ruisen en bruisen van't sop
Je proeft hier het zout op je lippen, de mossels en vis zijn hier top!

Refrein

Je voelt je hier vrij en ontspannen, en zwerft er soms wekenlang rond
Geniet van de zonsondergangen en nevels in de morgenstond.

Soms zie je een schip in de verte, dan denk je: zou het er een zijn?
En ja hoor: een Dartsailervlagje, wat leuk, he hallo, wat een gein!

Refrein

Den Osse dat was onze haven inde zomer van 2004
Je zag ze van overal komen, wat hadden we weer een plezier!

Refrein



Aan de deelnemers:

Graag willen wij jullie bedanken voor je enthousiaste deelname en dat zo velen (met boot of auto) naar Zeeland zijn gekomen. Het was een genoegen om te zien dat ondanks het soms matige weer de stemming er goed inzat. Wij hebben de organisatie met veel plezier gedaan!

Tijdens de meeting hebben we zo links en rechts een paar ideeën voor een volgende meeting opgevangen.

Zoals we al aangaven aan het einde van de meeting, willen we gaan proberen of we jullie suggesties kunnen vertalen in een programma voor een mogelijke zomermeeting in 2005.

En daarom: Als je ook tips en suggesties hebt, dan is het nu het moment om die aan ons door te geven.

Je kunt ze emailen naar:

celstar@skynet.be

We zien jullie email met nieuwsgierigheid tegemoet.

Wij verwachten jullie nog voor de winter in de Dartsailerclub nieuwsbrief over het programma van de zomermeeting 2005 te kunnen informeren.

Klaas Roos en Arthur de Vries

Zomermeeting in Zeeland (2)

(Nog maar net lid van de Dartsailerclub zijn Joep en Jeannette Kengen met de auto vanuit Limburg naar Den Osse gekomen om ook aan de meeting deel te kunnen nemen. Hier hun verhaal)

Als nieuw lid zullen wij ons maar even voorstellen. Wij, Jeannette en ik, wonen in Meerssen. Dit ligt in de buurt van Maastricht.

Wij zijn verknocht aan de watersport. De rust (af en toe) en de vrijheid op het water bevalen ons heel goed. Tien jaar geleden zijn we begonnen met een zeilboot, een Centauer.

Dit is een open zeilboot van rond de zes meter. De eerste twee jaren zijn we in de vakanties naar Friesland gereden. Dit moest in twee ritten aangezien de boot niet in de caravan paste en andersom ook niet.

Al gauw hadden we in de gaten dat je beter een caravan op het water kon hebben en zodoende zijn we op zoek gegaan naar een leuke boot waarin je het aangename met het knusse kon verenigen.

Dit vonden wij in 1996 in de Dartsailer 30 terug. Een aangename boot waar ze in Friesland "oude 1...boot" tegen zeggen. Nou dat mogen ze.

Wij genieten nog iedere dag als we op de boot zijn. Maar genoeg verteld over ons.

Nu over laatste meeting in Zeeland. Wij hebben genoten, zoals ze bij ons in het Zuiden zeggen "Allebonheur". Het was goed georganiseerd, wij zaten op de eerste rij bij het mossel-eten en wij hebben heerlijk genoten van dit leuke weekend.



JelleJan en Henk begeleiden een lied

Petje af voor de organisatoren.

Volop van gedachten gewisseld over het opknappen van de boten en over de plannen die nog in het verschiet liggen.

Na een leuke avond heeft Klaas zich ook nog de moeite getroost om ons de weg te wijzen naar het hotel.

Wij lagen op de vaste wal, maar als Jeannette zich draaide in het stapelbed leek het net alsof het windkracht vier op de boot was.



Laat de mosselen maar komen!

's Morgens nog gezellig koffie gedronken in de kantine van de haven.

Hier werd het droogvallen op het wad ook besproken.

Dit leverde leuke ideeën op.

Cor de Heer gaf aan dat hij hier nog op terug zou komen te zijner tijd.

Daarna nog even een bezoekje brengen aan de boten. Nou ja, even duurde wel tot 17.00 uur. Kortom, het was een heel leuk en leerzaam weekend. Bedankt voor de gastvrijheid en de ontvangst. Wij hopen er volgende keer ook weer bij te zijn.

Joep Kengen



*De organisatoren:
Klaas Roos en Arthur de Vries*