



Dartsailer Nieuws

De beste wensen voor 2005

Alle leden van de Dartsailerclub een goed en gezond 2005 en natuurlijk een mooi vaarseizoen toegewenst.

In deze uitgave:

De beste wensen	1
Midwintermeeting	2
Klus onderhanden?	2

DARTSAILER 30 TE KOOP

In het voorjaar van 2004 is helaas ons oudste lid van het eerste uur Auwel de Ridder overleden.

Van Ineke Batelaan, zijn partner, hoorden wij dat het schip van Auwel nog steeds te koop ligt.

Weet je iemand die op zoek is naar een goed onderhouden Dartsailer 30 met witte romp?

Bel dan met Ineke:
075-6705765

Net voor de Kerstdagen is de volledig vernieuwde website op internet gepubliceerd.

Na 4 jaar werd het onderhand tijd om de site te moderniseren.

Er is geprobeerd om het zoeken op de site te vergemakkelijken en gezien sommige reacties is dit aardig gelukt. Nieuw is ook dat nu op de site alle edities van *Dartsailer-nieuws* zijn gepubliceerd met uitzondering van de paar laatste nummers. Deze zijn exclusief voor de leden en komen pas na verloop van tijd op de site. Ben je nog niet op bezoek geweest? Ga dan eens naar www.dartsailer.info

Een reactie via de mail of in het gastenboek op de site wordt erg op prijs gesteld.

Eind vorig jaar is aan de leden gevraagd of er interesse bestond voor deelname aan een winterbijeenkomst met eventueel wat zelf gespeelde muziek. Er hebben zich ongeveer 20 personen aangemeld, waarvan enkelen een trekzak bespelen, dus de meeting gaat door en wel op zaterdag 29 januari aanstaande in Almere-Haven. Meer informatie verderop in deze nieuwsbrief. Wil je ook nog komen?

Bel snel: **036-5362524**



Zoals wellicht bekend is het voor sommige leden van de Dartsailerclub enigszins problematisch om met hun Dartsailer of Sirocco aan een meeting deel te nemen omdat hun schip een opknappbeurt krijgt. Een van de leden, Sjaak Ridder, heeft een wel heel speciale reden waarom hij niet kan komen.

Hij heeft namelijk geen Dartsailer, maar wel de mallen van het type 38. Op de zoektocht naar kopij zijn wij maar eens bij Sjaak langs gegaan om de mallen te bekijken. Een bijzondere ervaring! Zie hierover meer binnenkort op de website.

Nogmaals de allerbeste wensen voor 2005 en wellicht tot ziens op een van de komende meetings.

Henk de Vlaam

Midwintermuziekmeeting (nr 8) in Almere

VRIJWILLIGERS GEZOCHT

Het maken van een lezenswaardige nieuwsbrief staat of valt met de beschikbaarheid van kopij.

Ook deze keer hebben gelukkig enkele leden een leuke bijdrage geschreven.

Heb je ook iets bijzonders met je schip beleefd, laat dit dan even weten en overleg met de redactie.

Is schrijven van een leesbaar stukje tekst een probleem dan word je daarbij uiteraard geholpen.

Hetzelfde geldt voor bijdragen die op de website kunnen worden geplaatst.

Dartsailer@chello.nl

Voor de eerste keer in de geschiedenis van de Dartsailerclub wordt er een Midwintermuziekmeeting georganiseerd.

Er hebben zich 20 personen aangemeld, waarvan 4 met een trekzak en misschien komen nog een paar late inschrijvingen binnen, dus deelnemers genoeg om iets te organiseren.

Plaats van handeling is de kantine van WSV Almere-Haven, Sluiskade 11 te Almere-Haven en de datum is zaterdag 29 januari aanstaande.

Het programma is als volgt:

- ? 16.00 uur: ontvangst met koffie en bijpraten
- ? 16.30 - 17.30 uur: muziek maken en luisteren naar elkaar

- ? 17.30 - 18.30 uur: aperitief (deelnemers die geen muziek willen of kunnen horen kunnen zich nu aansluiten)
- ? 18.30 - 20.30 uur: diner
- ? 20.30: afsluiting

Deelnemers dragen zelf de kosten van consumpties en diner.

Dick Schuller, die door zijn optreden tijdens de zomermeeting vorig jaar andere leden heeft geïnspireerd, heeft voor de bespelers van een trekzak enkele nummers uitgezocht die men van tevoren kan instuderen zodat "het ergens op lijkt" als we samen gaan musiceren.

De inschrijvers ontvangen een aparte mail met deze nummers zodat alvast geoefend kan worden.

Tot ziens!



Dick Schuller speelt op zijn fraaie trekzak tijdens meeting nr 6 in Hoorn.

Een bijzondere onderhoudsklus?

Nu de meeste schepen in de winterstalling staan is het tijd voor de grotere onderhoudsklussen.

Een van de leuke aspecten van het lidmaatschap van een club als de onze is het kunnen leren van elkaars ervaringen. Daarom bij deze een oproep aan al die ijverige klussers om eens een paar (bij voorkeur digitale)

foto's te maken van de operatie en er dan ook wat tekst bij te schrijven over de belevenissen.

Ook ervaringen met het gebruik van de diverse laksoorten, bijvoorbeeld op het teakhouten stuurhuis, kunnen interessant zijn voor anderen.

Stuur het naar: h.devlaam@chello.nl of: Symfoniestraat 5, 1312ET Almere.





DARTSAILER NIEUWSBRIEF

Retouradres:
Symfoniestraat 5,
1312 ET Almere


