



# Dartsailer Nieuws

## Volop activiteiten Dartsailerclub

In deze uitgave:

Clubactiviteiten	1
Midwintermeeting (1)	2
Midwintermeeting (2)	3
Treksaklied Almere	4
Deutsche Dartsailer	5

### NOOIT OP DE NOORDZEE GEWEEST?

In het voorjaar van 2005 wordt de 9e meeting georganiseerd.

Plaats van handeling is Enkhuizen.

Cor de Heer overweegt om een "aanbrengrtocht" voor de zuidelijke leden te organiseren.

Een uitgelezen kans om onder leiding van een ervaren medelid de zoutwaterdoop te beleven tijdens de tocht via Hoek van Holland en IJmuiden naar Enkhuizen.

Als je overweegt om mee te varen, neem dan contact op met:

010-4603027, of mail naar:

[c.deheer@tbdeheer.nl](mailto:c.deheer@tbdeheer.nl)

Eind januari is in het clubhuis van WSV Almere-Haven de eerste "Midwintermuziekmeeting" gehouden. Het idee voor een dergelijke meeting, inmiddels de achtste keer dat de Dartsailerclub een gezamenlijke bijeenkomst organiseerde, werd geboren naar aanleiding van het feit dat tijdens de voorjaarsmeeting 2004 een van de leden, Dick Schuller, spontaan zijn treksak van boord mee bracht en er enkele bekende nummers op speelde. Dit werkte kennelijk erg besmettelijk want inmiddels, nog geen jaar later, bespelen al minstens vier leden een dergelijk instrument.

Dat dit niet onverdienstelijk gaat bleek wel in Almere, tijdens de achtste meeting. Op de website staan foto's van deze meeting. In deze nieuwsbrief staat van twee deelnemers een bijdrage die aardig hun impressies weergeeft. Hartelijk dank voor deze inzendingen: het geeft meer draagvlak voor het maken van een lezenswaardige nieuwsbrief.

Aan het eind van de meeting in Almere werd de grote Dartsailervlag als een soort estafette-symbool overhandigd aan de organisatoren van de voorjaarsmeeting 2005, Geert en Sulema Stijnman. Zij worden geassisteerd door Hans en Coby Stroomborg, die al eens eerder een erg geslaagde meeting in hun thuishaven Enkhuizen hebben

georganiseerd. De 9e Dartsailerbijeenkomst zal plaats vinden tijdens het Pinksterweekeinde in Enkhuizen. Zodra er meer informatie is wordt u op de hoogte gehouden.

Cor de Heer heeft het initiatief genomen om bij geschikt weer via de Noordzee vanuit het zuiden een "aanbrengrtocht" naar Enkhuizen te organiseren voor leden die vanuit de zuidelijke regio naar de 9e meeting willen komen. Een leuk initiatief en een mooie kans om eens onder ervaren leiding de eerste keer via de Noordzee een tocht te maken.

Deze zomer wordt in Amsterdam weer het indrukwekkende Sail evenement georganiseerd. Leo vd Ree heeft de suggestie gedaan om met een aantal Dartsailers de intocht van de windjammers bij te wonen. Wij hebben dit vijf jaar geleden ook met onze *Dolfijn* meegemaakt en gaan dit jaar beslist weer. Als er interesse is om iets gezamenlijks te ondernemen, meld dit dan aan ondergetekende. We zullen dan kijken wat er te bedenken is.

Leuke initiatieven die de leden van onze Dartsailerclub de mogelijkheid bieden om eens iets anders (met hun schip) te beleven. Ik wens de lezers veel plezier bij het lezen van deze nieuwsbrief.

Henk de Vlaam

## Terugblik op de trekzakmeeting in Almere (1)



*Een paar trekzakken rusten even uit van de inspanningen*



*Het hele orkest geeft een demonstratie*



*Onze gast Jan Hoog Antink leert ons veel over de trekzak*



*Het was ook erg leuk om elkaar weer eens te zien en nieuwe leden te leren kennen.*

Met een uitstekende beschrijving in de hand waar de haven van de watersportvereniging van Almere is, rijden we vanuit het Noorden op zaterdagmiddag de 29<sup>e</sup> januari vol verwachting richting Almere.

Voor ons is Almere als watersportplaats onbekend. Verrast zien we een havenkom met een verlicht "pannenkoekschip" en de nodige cafetaria er omheen.

Vol verwachting, omdat wij immers de "aanleiding" van deze midwintertrekzakmuziekmeeting schijnen te zijn: in Hoorn heeft Dick in mei 2004 zijn trekzak van boord gehaald en als beginnende wat gespeeld.

Rond vier uur zijn we op de plaats van

bestemming en zien in de gezellige kantine van de watersportvereniging al wat bekenden en zien ook dat de bar al aardig bezet is door leden van de watersportvereniging. Een naamsticker (altijd handig want wat vergeet je snel namen .....) een kopje koffie en een keuze voor de te gebruiken maaltijd zijn de inslingers voor dit festijn. We zien weer nieuwe gezichten en voeren geanimeerde gesprekken.

Langzamerhand druppelen alle inschrijvers binnen en voegt ook een lid van de WSV Almere, Jan Hoog Antink, zich bij het gezelschap. Dit wordt genieten, hij heeft een verzameling van 7 verschillende trekzakken bij zich, kan er veel bijzonderheden over vertellen en tovert op de trekzakken diverse verschillende "geluiden" en sfeerbeelden te voorschijn.

Zijn inspirerend optreden lokt uiteindelijk onze Dartsailertrekzakbespelers, Greet, Henk en Dick, uit zich bij hem aan te sluiten. De kelen van de aanwezigen worden ook op de proef gesteld. "Daar was laatst een meisje loos", schalt uit volle borst in de kantine. Op de wijze van "My Bonny is over the ocean" is een passende tekst gemaakt en ook dit lied werd ten gehore gebracht terwijl de aanwezige Dartsailers uit volle borst meezongen.

Het unieke van deze meeting is dat de Dartsailersclub nu ook al "muziek" maakt, is dat niet geweldig? Jammer dat Cor en Tiny de Heer niet aanwezig waren omdat Cor ziek was, want Tiny is het 4<sup>e</sup> clublid dat inmiddels trekzak speelt.

Tijdens de maaltijd keuvelen we wat verder en het zal ons niet verbazen als er binnenkort weer enkele nieuwe "trekkzakspelers" bijkomen.

Op de een of andere manier is het een inspirerend instrument wat "niet verwachte gaven" doet ontdekken.

In dit verband noem ik toch even Greet Ve rmeer. Tot Hoorn 2004 was een trekzak voor haar een onbekend muziekinstrument, nu speelt zij de sterren van de hemel en wordt hierin gestimuleerd

door haar muziekleraar. Ook hij kwam even langs (pakte natuurlijk meteen een trekzak) en was een welkome ondersteuning in dit geheel.

Voor Henk en Marlies, de organisatoren, alle lof. Zij hebben uiteindelijk het initiatief genomen om deze midwintertartsailermuziekmeeting voor elkaar te krijgen.

Henk bespeurt tot z'n vreugde dat er geïnformeerd wordt naar de voorjaarsbijeenkomst, er blijkt dus behoefte aan te zijn!! Hij verklaart dat dit jaar Enkhuizen de pleisterplaats wordt en wel in het Pinksterweekend.

Een gebruik dat bij de Zeelandmeeting in september 2004 is ingesteld vindt plaats: de Dartsailervlag (een hele grote) wordt gevouwen en overhandigd aan de organisator van de komende meeting Geert Stijnman.

We gaan met een goed gevoel weer naar het Noorden naar Floris, onze hond. Dit keer hebben we hem thuisgelaten. Zijn "meezingen" met de trekzak van Dick is vaak leuk, maar niet altijd. De volgende keer is hij vast weer van de partij!!

Henny en Dick Schuller  
Noordenwind  
Akkrum



*Greet speelt samen met haar leraar, die ook op het evenement was afgekomen.*

## Trekzakmeeting in Almere (2)

Het is al weer meer dan een week geleden, dat wij, een aantal leden van de Dartsailerclub, bijeenkwamen in het clubgebouw van WSV Almere in Almere-Haven om daar onze muzikale Trekzakkartsailers te beluisteren. Ik moet eerlijk zeggen, dat ik deze avond niet had willen missen.

Het midwintermuziekgebeuren was bijzonder leuk. Niet alleen, omdat het erg gezellig is om zo buiten het seizoen elkaar eens te treffen en de verhalen van het afgelopen jaar van elkaar te horen maar ook om de ellende van het winteronderhoud met elkaar door te nemen. Bovendien gaat men elkaar telkens wat beter kennen.

Maar de hoofdzaak was natuurlijk het trekzak gebeuren. Heel interessant vond ik de lezing van Jan Hoog Antink over trekzakken. Deze Jan, die al dertig jaar trekzakken bespeelt en deze ook verzamelt, had een deel van zijn collectie trekzakken meegenomen. Voor mij was tot deze avond alles een accordeon.

Nu weet ik, dat trekzak spelers geen contact willen hebben met accordeonisten. Hier zit een hemelsbreed verschil tussen. Jan vertelde zeer boeiend over de trekzakken. Het ontstaan, het doel, waar gebruikt en waarom. Tevens vertelde Jan waar zijn diverse instrumenten vandaan kwamen en over de toonsoort hiervan en de sfeer waar die toonsoort het beste bij past. Hij bespeelde deze verschillende instrumenten ook, waarbij duidelijk het verschil van toonsoort te horen was. Hij liet ook een trekzak zien die mijns inziens erg mooi was, met onder andere fraai koperen uitblaasopeningen voor de bastonen en hij bespeelde deze ook. Jan vertelde dat dit instrument niet aan boord moest worden gebruikt, omdat het geluid te vrolijk was. Zeemansliederen moeten droevig zijn en niet vrolijk. Er zou een schipper zijn van de bruine vloot, die zo'n vrolijke trekzak bespeelt. Daar wil niemand iets mee te maken hebben. Als ik met de anti-fouling van mijn schip bezig ben kan ik dit goed begrijpen, want dit is ook een zeer droevig werk.

Wat mij stom verbaasde was het moment dat onze Dartsailertrekzakspelers, sommigen hebben pas zeer recent zo'n instrument gekocht, gezamenlijk gingen spelen. Om met de jeugd te spreken: *Dit klonk Cool.*

Er werd ook luidkeels bij gezongen, o.a. een lied, dat door een van de damesdartsailers op de melodie van My Bonnie etc was gedicht.

Kortommen krijgt de indruk, dat het spelen op een trekzak kinderlijk eenvoudig is, wat het beslist niet zal zijn. Toch ben ik ook een beetje aan het uitkijken naar een Trekzak. Als nog meer van de aanwezigen dit doen, dan komt er beslist nog eens een Dartsailertrekzakteam.

Na al dit muzikaal gebeuren gingen wij aan tafel, waar ons een uitstekende avondmaaltijd werd geserveerd door de beheerders van het clubhuis van WSV Almere-Haven. Ik had nooit ver-

wacht dat men in een watersportverenigingsgebouw zo iets kon presteren. Kortom complimenten.

Om ca 21 uur werd de zaak beëindigd en gingen wij met een zeer voldaan gevoel naar huis.

Dank aan de organisatoren van deze avond.

Mijn mede Dartsailers, die niet aanwezig konden zijn, hebben beslist wat gemist.

Leo vd Ree  
*De Blauwvoet*



*Een aantal bijzondere trekzakken uitgesteld voor de grote Dartsailervlag*



*Genieten van de heerlijke maaltijd, verzorgd door de clubhuisbeheerders van WSV Almere-Haven*



### Waddentocht?

*In 2004 was er na de voorjaarsmeeting een waddentocht gepland.*

*Helaas moest deze vanwege ongunstige weersomstandigheden worden afgelast.*

*Als er interesse bestaat om het dit jaar na de meeting in Enkhuizen nog eens te proberen, meld dit dan aan de organisatoren.*

**Geert Stijnman of  
Hans Stroomberg**

## Het Almere-trekszak Dartsailerlied

### Het trekszaklied

De Dartsailerclub is zeer voortvarend  
De Dartsailerclub is heel uniek  
De Dartsailerclub is steeds vernieuwend  
En maakt nu toch ook al muziek, muziek

Refrein

**duwen en trekken**  
**met af en toe heel gekke bekken**  
**duwen en trekken**  
**een trekszak bespeel je dus zo, ja zo**

Dick Schuller, uit het hoge Noorden  
Bespeelde zijn trekszak tevoor'n  
Het werkte aansteek'lijk want luister  
Henk kocht er ook eentje in Hoorn, in Hoorn

Refrein

**duwen en trekken**  
**met af en toe heel gekke bekken**  
**duwen en trekken**  
**een trekszak bespeel je dus zo, ja zo**

De bal ging toen snel aan het rollen  
De trekszak bleek heel erg in "trek"  
Nu is er al een heus kwartetje  
Dat speelt er op los, lang niet gek, niet gek

Refrein

**duwen en trekken**  
**met af en toe heel gekke bekken**  
**duwen en trekken**  
**een trekszak bespeel je dus zo, ja zo**

Midwintermuziek in Almere  
Is hiermee geboren 't is tof  
Het breekt ook zo lekker de winter  
Voor Dartsailers welkom gespreksstof...

Refrein

**duwen en trekken**  
**met af en toe heel gekke bekken**  
**duwen en trekken**  
**een trekszak bespeel je dus zo, ja zo**

*Melodie: My bonny is over the ocean*  
*Tekst: Henny Schuller*

## Deutsche Dartsailer stellen sich vor

Kurz einige Daten von uns beiden und unserem Schiff.

Meine Frau Waltraud ist 66 Jahre alt und ich, Walter, bin 1 Jahr älter.

Wir sind begeisterte Wassersportler.

Angefangen hat es bei mir mit dem Darmstädter Schwimm und Wassersportclub mit Wettkampfschwimmen. Dann wechselte ich zur Wassersportabteilung und ruderte auf Regatten in Vierer- und Achterruderbooten, zuletzt hauptsächlich als Steuermann.

Es folgten dann 3 Jahre bei der Bundesmarine. Mit dem 2. Schnellbootgeschwader in Norwegen und der Radar-Schulfregatte "Scheer" Törns auf dem Atlantik und im Mittelmeer.

Meine Liebe zur Segelei wurde bei der Marine geweckt, wo ich als Yachtmattrose einige Törns mitmachen konnte.

13 Jahre segelten wir eine 7m-Wibo auf der Ostsee und IJsselmeer. 1982 kauften wir dann unser Traumschiff, den Dartsailer 30.

Mit diesem Schiff bereisten wir die Ostsee und das IJsselmeer. Es folgten wegen den langen Anfahrtswegen viele Binnenreisen mit unserem Dartsailer "ALBA" auf dem Neckar, Main, Weser, Elbe, Rhein.

Die Mosel bereisten wir bis Luxemburg, Frankreich (Rhein-Marne-Kanal), den Rhein talwärts bis zu unserem ehemaligen Heimathafen Gernsheim.

An Bord der Yawl "ANITA" (18 m) unternahmen meine Frau Waltraud und ich mit Freunden eine Reise bis nach Norwegen in den Oslo-Fjord.

Mein "Highlight" war eine Reise an Bord des Windjammers (3-Mast-Bark) "Alexander von Humboldt" von Bremerhaven nach Brest.

Mit meinem Freund segelten wir eine

14m Contest von Malaga, über Gibraltar zu den Kanaren.

Dort unternahmen wir dann Tages- und Nachtreisen zu den einzelnen Inseln.



*Vom Wasser nicht mehr fortzuprügeln !*

Jetzt schaut die Segelei etwas gemütlicher aus ! Meine Frau wird ab 5 Beaufort auf dem IJsselmeer zunehmend ängstlicher !

Wir hoffen, daß wir noch lange unser Schiff segeln und motoren können. Mit an Bord waren 14 Jahre lang 2 Katzen (POES). Leider mußten wir unseren 14 Jahre alten Kater in Drachten (Friesland) auf der diesjährigen Reise einschläfern lassen.

So liebe Leser, jetzt kennt Ihr ein bißchen mehr von uns.

Jetzt beginnt erst einmal die traurige Winterzeit ohne Boot !

Herzliche Grüße  
Günter und Waltraud Albrecht  
ALBA