



Dartsailer Nieuws

Voorjaarsmeeting 2005 Enkhuizen

In deze uitgave:

Voorjaarsmeeting (nr 9)	1
Clubnieuwtjes	1
Impressie 9e meeting	2
Waddentocht	3
Zomer in Zeeland (nr 10)	3

Tijdens het afgelopen Pinksterweekeinde werd de 9e Dartsailermeeeting gehouden in de Compagnieshaven in Enkhuizen.

Er kwamen door het slechte weer helaas maar 6 leden met hun schip, maar het gezelschap werd gelukkig aangevuld met een flink aantal andere leden die met de auto kwamen. Uiteindelijk viel het weer best mee, wat prima uitkwam tijdens de stadswandeling die ons onder leiding van een gids langs fraaie plekken van Enkhuizen

voerde. In deze nieuwsbrief de impressies van een aantal deelnemers.

Verder vindt u ook nog wat informatie over de Dartsailerclub in deze nieuwsbrief en ook het laatste nieuws over de 10e Dartsailermeeeting die tijdens het weekeinde van 14 augustus wordt georganiseerd in de haven van Zierikzee.

Veel leesplezier met deze editie en mede namens Marlies een goed vaarseizoen gewenst.

Henk de Vlaam.



De bekende reddingboot

Dartsailer clubnieuws

Afgelopen week werd het 60e lid van onze club ingeschreven.

Dartsailer 27 & Sirocco 28:

Er zijn nu 11 leden met een Dartsailer 27 of Sirocco 28.

Dartsailer 30 & Sirocco 31:

37 leden hebben een Dartsailer 30 of Sirocco 31.

Dartsailer 38 & Sirocco 38:

11 leden hebben een Dartsailer 38 of Sirocco 38.

De ijverige lezer komt op een totaal van 59 en dat klopt, want er is ook nog een lid zonder Dartsailer of Sirocco. Dit is de eigenaar van de mallen van de Dartsailer 38.

Kas:

Tot nu toe heeft ieder lid dat is ingeschreven €25 betaald en daarbij is het gebleven. Tijdens de bijeenkomsten wordt het grootste deel van de kosten door de deelnemers gedragen, zodat de clubkas hierdoor niet of nauwelijks wordt belast.

Het enige dat bij de meetings uit de kas wordt betaald is een presentje voor de organisatoren en als er iemand iets presenteert ontvangt deze ook als dank een goede fles wijn of iets passends. Zo blijft de kas beschikbaar voor porti, kosten van de website, printerpapier en -inkt voor het verzenden van de nieuwsbrief naar leden zon-

der e-mail.

Ook de grote Dartsailer clubvlag is uit de kas betaald en naast de inkomsten uit inschrijfgeld is soms ook een klein batig saldo over gebleven van een meeting.

Al met al bedruipen we onze club dus nog steeds met het inschrijfgeld en is er na ruim 4 jaar bestaan (volgend jaar vieren we het eerste jubileum!) geen reden om aan de leden een nieuwe bijdrage te vragen.

Het saldo is op dit moment €490,46.

Website:

Enige tijd geleden is aan de leden gevraagd of er bezwaar was tegen het uitbreiden van de ruimte voor de website tegen jaarlijkse kosten van ongeveer €150.

Een groot aantal leden steunde dit voorstel. Kort geleden is echter een jaar gratis webruimte gewonnen door in te schrijven op een advertentie van ARGEWEB, een provider uit Maassluis.

We hebben hierdoor nu ook een jaar gratis de beschikking over de nieuwe webnaam :

www.dartsailerclub.nl

In de komende maanden wordt gewerkt aan het verhuizen van de website (die nu al bereikbaar is via bovenstaande link). Er zullen dan ook nieuwe mogelijkheden komen waarover u later wordt geïnformeerd.<<



Gezellig bijpraten met een neut



Uitnodigend nautisch buffet

Stadswandeling door Enkhuizen.

Op 1^e Pinksterdag zondag 15 mei gingen wij met de auto naar de 9 Dartsailerclubmeeting. Om klokslag 10.30 uur stonden wij bij de 6 boten die het slechte weer en de harde wind hadden weten te trotseren en afge-meerd waren in de Compagnieshaven vlak voor het havenkantoor. Ik was erg blij dat wij niet met de boot waren.

Koffietijd, dus gingen we met z'n allen koffie drinken in het restaurant, Theo en ik hadden daar na de autorit best trek in en wij moesten nog bijkletsen met iedereen. De anderen hadden dat de vorige dag al wat gedaan maar waren ook nog lang niet uitgepraat. Om een uur of 12 ging ieder zijn eigen gang, wij hebben de watersportwinkel en de haven bekeken en nog lekker in het zonnetje, uit de harde wind, met Jan zitten praten.

Om 13.00 uur werden wij opgewacht door onze gids Miriam die ons tijdens een wandeling op prettige en ontspannen wijze enkele wetenswaardigheden van Enkhuizen vertelde. We begonnen bij de Staverse Poort, waardoor je de haven in- en uitgaat. In vroegere dagen werd door deze poort door arme sloebers de rijkdom Enkhuizen in gedragen. In de Compagnieshaven lagen de schepen van de VOC voor anker, rijk gevuld met specerijen uit de Oost. Met kleine scheepjes werden deze goederen naar de kade gebracht en daar door de mannen via de Staverse Poort, Enkhuizen in en de pakhuisen van de handelaren binnen gebracht. Recht tegenover de Staverse Poort staat het prachtige Peperhuis te pronken. Dit VOC pakhuis is in 1625 gebouwd in opdracht van de vermogend handelaar Pieter van Berensteyn die het pand gebruikte als woonhuis, kantoor en pakhuis. Het Peperhuis is nu onderdeel van het Zuiderzeemuseum. Miriam vertelde ons dat de huizen destijds aan de bovenzijde breder werden gebouwd met een overhangende rand zodat de afdruipe regent niet op de onderzijde van de gevels kon komen en de benedenverdieping enigszins droog bleef. Het mooie stadhuis is duidelijk herkenbaar als een bouwwerk van een leerling van de beroemde bouwer Jacob van Campen. Jammer genoeg konden we nergens naar binnen om ook dat te bekijken. Via de Zuiderkerk, de stadsgevangenis, het standbeeld van Paludanus, de mooie binnenhaven waarvan de toegang onder de huizen doorloopt en de Drommedaris zijn we naar het Snouck van Loosenpark gelopen. In dit prachtige park staan

50 mooie huizen waarin wij zeker zouden willen wonen. Deze woningen werden met het vermogen uit de erfenis van de laatste Snouck van Loosen gebouwd. Zij had bij leven bepaald dat haar geld gebruikt moest worden tot nut en genoegen voor de armen. Deze kregen voor een lage huur een prachtig huis. Armen kunnen de huur van deze huizen nu niet meer betalen. Daar eindigde onze wandeling met Miriam.



Aandacht voor de uitleg van Miriam onze gids

Na overleg volgden wij (de groep) Henk, die ons nog een mooi stukje van Enkhuizen, De Boerenhoek, wilde laten zien. De Westerkerk met de vreemde houten toren en mooie grachtjes waarin drijvende boothuisjes liggen hebben wij gezien. Volgens Henk moest er nog een mooier gedeelte zijn maar wij konden dat niet vinden. Omdat we toch een beetje platvoeten gingen krijgen en wat we gezien hadden al mooi genoeg vonden zijn we met z'n allen via de stadswallen terug gelopen naar de haven. Al met al hadden we een erg leuke, interessante en gezonde wandeling van 2,5 uur gemaakt en we waren allemaal aan een drankje toe.

Wij zijn heel gezellig door Dick en Henny op de Noordenwind ontvangen en voorzien van een natje en een droogje. De avond hebben we doorgebracht met lekker eten, drinken en praten. We kregen ook nog een presentatie van Hans Stroomberg die laat zien wat er kan gebeuren als je de houten opbouw van je schip goed gaat bekijken en van Henk de Vlaam die iets moeilijks ging doen met zijn schroefas. Dan vraag je je toch af wat een mens bezielt om een boot te hebben. De trekzakken kwamen ook te voorschijn waardoor we de vorderingen van de muzikanten konden beluisteren. Het was een heel gezellige dag en het is altijd weer leuk om met al die Dartofielen bij elkaar te zijn.

Vriendelijke groeten,
Theo van der Loo & Toos Janssen



Navigatie op PC en Kaartplotter

Tegenwoordig hebben veel schepen een

Laptop met navigatiesoftware en soms een kaartplotter. Voor al die handige zaken is een actueel kaartenbestand onmisbaar.

Is er interesse om met een aantal leden gezamenlijk een nieuwe kaarten set aan te schaffen?

Navionics of Stentec

Mail naar:

Dartsailerclub@Dartsailerclub.nl

Waddentocht de 9e Meeting.

De wind en het weer waren perfect om naar Texel te gaan. Onder leiding van Douwe Idzinga met de INSULINDE gingen we door de sluis van Den Oever en zouden eerst naar Den Helder gaan, maar het weer de tijd en het tij waren dusdanig gunstig dat wij de zelfde dag nog door naar Texel gingen.

Er was zoveel schuim in het water, dat Douwe zich afvroeg, of het soms wasdag was. Een droge hoor die man.

Een prachtige moderne, geheel geautomatiseerde haven wachten op ons in Oudeschild.



Passantenhaven Oudeschild

Je kon zelf de gepaste box uit kiezen (misschien een beetje duur €2 per meter), maar ja ! zo vaak gebeurt dat ook niet.

Tot onze grote schrik kwamen er twee douane-beambten aan boord. Ze vroegen het hemd van ons lijf, wilden allerlei papieren zien en namen monsters uit de dieseltank.

Het werd toch nog een gezellig borrel uurtje

met de fam. De Vlaam de fam. Idzinga en met ons natuurlijk.

De volgende dag een fietstochtje naar Den Burg samen met Marlies en Henk die een tandem hadden gehuurd. Heel toevallig was er markt,



Valt niet mee op een tandem als je nooit fietst.

dus konden we eens lekker snuffelen.

Ook de trekzak kwam te voorschijn en Henk en Greet hebben er in het havengebouw flink aan getrokken. Het gebouw was toch geheel verlaten, maar plezier hadden we.

De dag daarop zijn de fam. Idzinga en de Vermeertjes naar Harlingen gegaan. Een fantastische tocht van zo'n acht uur zeilen; prachtig !!! Marlies en Henk zijn pas een dag later via Den Helder terug gegaan, want zij wilden nog een beetje van het mooie eiland genieten.

Dit was zeker voor herhaling vatbaar.
Greet Vermeer

10e Meeting: Zomer in Zeeland - laatste nieuwtjes

Nog 3 maanden, dan vindt de 10^e Dartsailerclub meeting plaats.

Sinds de aankondiging in maart hebben wij veel leuke reacties van jullie ontvangen. Op dit moment hebben wij al 12 schepen ingeschreven. Het zijn zowel 27 voet, 30 voet en 38 voet Dartsailers. De deelnemers komen uit alle windstreken van België en Nederland en bestaan voor de helft uit deelnemers van vorig jaar en de helft uit nieuwe deelnemers.

Dat wordt gezellig !

Als je je nog niet opgegeven hebt dan kan dit tot eind juni via email celstar@skynet.be of telefonisch 06-10965890.

Mocht je niet met je boot kunnen komen, dan

ben je natuurlijk ook met de auto welkom.

De meeting vindt plaats op 12, 13 en 14 augustus in de haven van Zierikzee.

Wij gaan de komende weken het programma rond de meeting rond maken. Alle deelnemers zullen dit programma met alle praktische informatie over de meeting voor eind juni per email van ons ontvangen.

Goed vaarseizoen gewenst en misschien tot ziens in Zeeland ...?

Arthur & Mireille de Vries (en Céleste)
« WALTA »



Dartsailervlag

Ook de vlag van de Dartsailerclub slijt na verloop van tijd.

Het is natuurlijk geen gezicht als zon rafelig vod zielig aan de zaling wappert.

Bij Hannie Poelmeijer kan je een nieuw exemplaar bestellen.

Telefoon:
075-6283287

Of E-mail:

leohannie@planet.nl



Dartsailer (?) gefotografeerd door de verrekijker van een Zeeloods op de brug van een schip bij Zeebrugge.