



Dartsailer Nieuws

2006: eerste lustrum Dartsailerclub

In deze uitgave:

Veel activiteiten in 2006	1
Wintermeeting nr 11	1
Voorjaarsmeeting nr 12	2
Zomermeeting (nr 13) op het Veerse Meer en aansluitend een Noordzeetocht	3

Dartsailer-club

Ik ben eigenaar van een Dartsailer 30 en zou graag willen weten of er een club van Dartsailer-eigenaars bestaat. Kan iemand mij aan een adres of telefoonnummer helpen?

Edo Douma
Oorgat 4
1135 CR Edam
telefoon (0299) 37 32 55 of
(06) 53 21 94 89

De oproep van Edo Douma uit de Waterkampioen, 5 jaar geleden, augustus 2001



Cor de Heer vertelt over de zelf ontworpen en geïnstalleerde vuilwatertank

Veel activiteiten in het lustrumjaar

In het jaar waarin de Dartsailerclub het eerste lustrum viert worden er veel activiteiten georganiseerd. Althans, als er voldoende deelnemers zijn.

Het jaar is begonnen met een geslaagde wintermeeting in januari.

De voorjaarsmeeting wordt dit jaar georganiseerd in Medemblik en er wordt ook weer een zomermeeting door de leden uit de zuidelijke regio gehouden met, als er voldoende belangstelling is, aansluitend een tocht langs de Noordzeekust en eventueel een oversteek naar Engeland.

Meer over dit alles in deze nieuwsbrief. Ik wens u veel leesplezier en wie weet: tot ziens bij een van de Dartsailermeetings. Wilt u op de hoogte blijven van recente informatie, kijk dan regelmatig op de website.

Henk de Vlaam

Wintermeeting: nummer 11

In januari werd in een restaurant aan het Uitgeestermeer de wintermeeting van de Dartsailerclub georganiseerd.

De lokatie, restaurant 't Havenrijk, bleek een geslaagde keuze. De gehele bovenverdieping stond tot onze beschikking, aan de bar, maar ook aan de tafels werden drankjes geserveerd en de sfeer was, mede door de scheeps aangeklede ruimte, meteen vanaf binnenkomst om 14.00 uur prima.

De 32 deelnemers maakten dat er weer genoeg bij te praten was.

Een aantal deelnemers had een korte inleiding voorbereid over een interessant of actueel onderwerp.

Zo werd er door Cor de Heer een presentatie gehouden over de inbouw van een zelf gemaakte vuilwatertank.

Hans Stroomberg presenteerde een intro-



Deelnemers van de 11e meeting

ductie over de "Zwarte Zee rally" een tocht langs de kusten van de Zwarte Zee, die iedere 2 jaar gehouden wordt. Hans en Coby zijn van plan een dergelijke tocht langs de kust van het oostelijke deel van de Middellandse Zee te gaan maken zodra Hans met pensioen is.

Er was ook een videofilm te zien (deel 1) over de vruchteloze pogingen om een gezonken Dartsailer 30 boven water te halen (koud!). Tijdens een volgende meeting zal het tweede deel van deze film worden vertoond.

Henny en Dick Schuller vertelden aan de hand van een boeiende fotocollage over hun reis naar Parijs in de zomer van 2005.

De mooie achtergrondmuziek maakte er een fraai geheel van.

Tot slot was er een lekker driegangen diner wat een mooie gelegenheid was om bij te praten. Op de achtergrond klonk zo nu en dan een sfeervol deuntje, door een van de deelnemers, gespeeld op een meegebrachte trekzak.

Al met al een prettige en geslaagde bijeenkomst waarvoor namens de deelnemers dank aan de organisatoren Evert en Marijke van Essen.

(Binnenkort komen de foto's op de website)



12e meeting met Pinksteren in Medemblik

Voorjaarsmeeting Dartsailerclub

Tijdens het Pinksterweekeinde wordt de 12e Dartsailermeeting gehouden in Medemblik. Deze historische plaats aan het IJsselmeer, met zijn fraaie monumenten zal een interessant decor vormen voor de 12e Dartsailermeeting.



De PINTA in Medemblik

De organisatie van de meeting is in handen van Piet en Nelly Jansen, die worden geassisteerd door Geert en Sulema Stijnman. Hieronder een uitnodiging voor de 12e meeting in Medemblik:

VOORJAARSMEETING 2006

De bemanning van de *QUINTET* nodigt hierbij alle leden van de Dartsailerclub uit voor deelname aan de voorjaarsmeeting van 2006 in Medemblik aan het IJsselmeer.

Het Dartsailer virus sloeg bij ons toe na het zien van het plaatje links hiernaast.

recht voor ons huis, met als achtergrond het kasteel Radboud in Medemblik lag een fraaie Dartsailer afgemeerd.

Dit moest het worden: een Dartsailer!



Oud-Hollands jacht voor Medemblik

Ons vaargebied was altijd het grotere water i.v.m. de diepgang van de zeilboot. Meer comfort was inmiddels ook wel gewenst en voor de toekomst een boot met binnenwaterkwaliteiten. De mast er af en de rivieren en kanalen op als zeilen ons te moeilijk wordt.

Door het kopen van de boot van de initiatiefnemer van de Dartsailerclub (Edo Douma) was het natuurlijk nog maar een kleine stap naar lidmaatschap.

Daar hebben we nooit spijt van gehad. Veel ervaringen zijn reeds uitgewisseld met mede-Dartsailer eigenaren over reizen, verbouwingen en andere wetenswaardigheden.

Daarom hebben wij ons graag aangemeld om de volgende Dartsailermeeting te organiseren met ondersteuning van Geert en Sulema Stijnman van de *EASY*.

Dit willen wij doen in Medemblik en omgeving tijdens het Pinksterweekend op:

3 – 4 – 5 JUNI 2006

Noteer deze data in Uw agenda en laat ons weten of U mee doet via een mailtje naar:

QUINTET@noknok.nl

Graag horen wij of U komt met de boot en met hoeveel personen zodat wij de organisatie vroegtijdig kunnen regelen.

In de loop van de komende tijd zult U meer informatie ontvangen over de programma inhoud.

Wij zien met spanning Uw aanmeldingen tegemoet.

Namens de bemanning van de *QUINTET*

Piet en Nelly Jansen.

Houd de komende periode de nieuwsbrieven en de website in de gaten voor meer nieuws.

(Voor meer informatie over het kasteel: http://home.planet.nl/~dijkh287/kastelen_nh/album/radboud/radboud.htm)



Onze Dartsailer 30, de *QUINTET* aan de kade voor ons huis aan de invaart van Medemblik



Zomermeeting Zeeland met Noordzeetocht

Plannen voor een Noordzeetocht

De initiatiefrijke groep leden uit de zuidelijke regio laat weer van zich horen.

Naar aanleiding van het verhaal over een tocht naar Londen met een Dartsailer 30 (zie de website; rubriek "op reis met") is het idee geboren om een kusttocht te organiseren in aansluiting op de Zomermeeting die dit jaar zal worden georganiseerd op en rond het Veerse Meer.

Van Arthur de Vries ontvingen we onderstaande oproep.



Oostende

Wie vaart er mee ?

Er is een idee om, direct aansluitend aan de komende zomermeeting in Zeeland, met een aantal Dartsailers gezamenlijk een tocht te maken naar de Belgische en/of Engelse kust. Hierbij is het de bedoeling dat leden met meer kust/zeevaart ervaring de iets minder ervaren leden op deze tocht begeleiden. Van vorige meetings hebben we begrepen dat hier behoefte aan is.

Er wordt gedacht aan een tocht vanaf het Veerse meer, langs Middelburg en Vlissingen, naar Zeebrugge en Oostende. Vanaf daar kan eventueel overgestoken worden naar Engeland.

De Belgische havens zijn vanuit Zeeland eenvoudig gedurende een dagtocht te bereiken, met de stroming mee zelfs in enkele uren. Als vaargebied is dat deel van de Belgische kust relatief eenvoudig, zolang je maar weg blijft van de drukke scheepvaartroutes en met stroom en wind rekening houdt. Zelf heb ik goede herinneringen aan dat gebied (ik heb er ruim 6 jaar gevaren).

De oversteek vanaf de Belgische kust naar Engeland vergt aandacht maar is op zich ook niet moeilijk, en kan in een dag gedaan worden. Langs dat deel van de Engelse kust moet je wel goed opletten. Je hebt hier te maken met ondieptes, stroming en ferries. Ook de wijze van aanlopen van beide havens vergt enige aandacht.

Zeer enthousiaste deelnemers kunnen vanaf Ramsgate de Thames opvaren richting Londen. Wij denken dat de meeste van de deelnemers hier onvoldoende tijd voor hebben dus nemen het niet mee in ons plan.

Het idee is dat dagelijks na een briefing uitgevaren wordt naar de volgende haven, waar de deelnemers weer samenkomen. Tijdens de dagelijkse tocht is het niet verplicht om samen te varen. Ter plaatse kan gezamenlijk de buurt verkend worden of kunnen activiteiten ondernomen worden. Tijdens het varen zal wel per marifoon onderling contact worden gehouden en kunnen we dus (indien nodig) elkaar een helpende hand toesteken.

Hoe lang de tocht wordt en welke plaatsen wel en niet aangedaan worden hangt af van jullie interesse in dit idee. Overigens gaat het idee sowieso alleen door bij een voldoende aantal deelnemers.

Wij roepen jullie op om op deze aankondiging per email (celstar@skynet.be) te reageren en ons voor 1 maart te laten weten of je interesse hebt om aan de tocht deel te nemen.

De geïnteresseerden zullen begin maart van ons een uitnodiging krijgen om ergens in het voorjaar samen af te spreken en gezamenlijk (ervaren en minder ervaren deelnemers te samen) het plan voor de tocht uit te werken.

Arthur de Vries
"WALTA"



Haven van Zeebrugge

