



# Dartsailer Nieuws

## Laatste nieuwsbrief voor de vakantie

In deze uitgave:	
Bijna vakantie	1
Voorjaarsmeeting nr 12: een terugblik	2
Zomermeeting: <b>LAATSTE OPROEP !!</b>	3

### Activiteiten 2006

De 25e nieuwsbrief in 5 jaar tijd. Een kleine mijlpaal.

De 12e Dartsailermeeting die rond Pinksteren in Medemblik werd gehouden was, gemeten naar de reacties van de deelnemers, een mooi succes. Niet in de laatste plaats door de inzet van de organisatoren: Piet en Nelly Jansen, geassisteerd door Geert en Sulema Stijnman.

Een van de deelnemers aan de 12e meeting heeft een impressie gestuurd die ik met plezier plaats. Het geeft een aardige indruk hoe de deelname aan een Dartsailermeeting wordt beleefd door iemand die dit voor het eerst mee maakt. De tekst laat ook zien hoe iemand die net een Dartsailer heeft gekocht, wordt verrast door allerlei zaken die voor de doorgewinterde eigenaren vanzelfsprekend zijn, maar voor een nieuwe schipper soms tot vraagtekens of verrassingen aanleiding geven.

Tijdens de 12e meeting is afgesproken dat aan alle leden, die lid zijn geworden voor 1 januari 2006, een kleine bijdrage wordt

gevraagd voor de kas (voor het eerst in 5 jaar!) zodat de bodem van de kist uit zicht blijft.

Tot nu toe hebben al 26 leden €10 overgemaakt. Dank daarvoor. Heeft u het overboeken nog uitgesteld, doe dat dan svp alsnog. Zo houden we de kas op peil en kunnen we de lopende kosten betalen, zoals webruimte, naam van de website, porto, koffierondje bij de start van de meetings, clubvlag, presentjes voor sprekers enz. enz.

De inschrijvingen voor de zomermeeting, die over een maand in Zeeland plaats vindt, lopen nog niet erg vlot binnen. Wil je komen, bel of mail dan meteen naar Georges Leys. We lopen anders het risico dat de meeting wordt geschrapt, wat jammer zou zijn voor de leden die al hebben ingeschreven maar ook voor Georges en Linda die tijd in de voorbereiding hebben gestoken!

Wil je op de hoogte blijven van recente informatie, kijk dan ook regelmatig op onze website: [www.dartsailer.info](http://www.dartsailer.info).

Alle leden en hun mede-opvarenden uiteraard een prima vakantie en behouden vaart gewenst en wellicht tot ziens in Zeeland.

*Henk de Vlaam*



Dartsailer 27



Dartsailer 30



Dartsailer 38



## Terugblik op de voorjaarsmeeting

Medemblik zaterdag 3 juni 2006

We hadden er nog geen mijl mee gevaren, maar waren wel sinds 23 april dit jaar eigenaar van de *Xarifa*, een Dartsailer 30, ligplaats Emmerich.

Bij mijn speurtocht op Internet had ik de club al ontdekt en had alle nieuwsbrieven al uitgeprint en gelezen. Emotionele lectuur soms. Van die mensen die de boot uit Griekenland zouden halen en in de problemen kwamen... En van de beroerte van de vrouw tijdens een meeting en later de dood van haar man...

Een club met bijeenkomsten in de mooie IJsselmeerstadjes Hoorn en Medemblik en dan zie je al die mooie Dartsailers en je praat over je hobby.. dat leek mij wel wat.

Maar we zouden naar de Ardennen met de Rock&Rollclub, hoe moet dat nou?

Het compromis was niet zo moeilijk.

Zaterdag Medemblik met de camper zondag en maandag Ardennen.

Onderweg misten we de afslag Enkhuizen, wat we in Almere ontdekten. Te veel spanning: weekendje weg...hebben we alles, is het koffiezetapparaat wel uit..

Onderweg even met Piet Jansen gebeld....komt wel goed. Je bent er bijna..

En ja daar lagen ze de beauty's, zij aan zij voor de kade. Blinkend gepoetst.

Allemaal een handje geven. Voelt wel goed. Friezen ook..Idzinga, oja, uit Burgum.

Is Tietjerksteradeel, hebben we ook gewoond: Mûnein. Blijken zij de onderwijzer van onze kinderen indertijd enthousiast gemaakt hebben voor het zeilen, die ons later, in 1982, tipte voor een kajuitjachtje dat we toen gekocht hebben....van Duitsers.

Na koffie met gebak hield Piet welkomstwoordje en vertelde ik wie we waren en waarom we lid waren geworden. Meteen daarna mee naar Wim en Greet uit Almere, later ook op bezoek bij Douwe en Gerry Idzinga. Mooie schepen, veel aan gewerkt.

Later op de avond komen ook de twijfels. De zeilen van onze boot zijn er al anderhalf

jaar niet af geweest en zijn verkleurd. Zullen wel gaar zijn, hangen de rafels straks aan je achterlijk.

En het onderwaterschip zal wel osmose hebben, hebben ze allemaal (?) van die leeftijd, zeker als ze niet elk jaar uit het water komen. Hebben we dat weer, heb je goed heb je nodig.

Theo Bouman had het schip ook gezien in Emmerich maar had ervan afgezien. Oude apparatuur.....

Schrik, zouden we dan toch een kat in de zak hebben gekocht?

Leuk dat er vragen gesteld werden aan de zeilmaker waaruit bleek dat niet iedereen het allemaal zo goed kan en het weet.

Dat het geen zeiljacht is wisten we natuurlijk wel, maar dat het loefgierig is, absoluut niet scherp aan de wind kan zeilen, nou ja beetje tegenvaller, maar ach, wanneer zeilen wij nou.

Het was toch ook weer een compromis. Itteke wou liever een mooie camper, ik een mooie Bavaria, het werd een Dartsailer ofwel een sleurhut op het water.

Inmiddels ligt het schip bij de Galamadammen en ontdekken we nog elk weekend nieuwe dingen. Dat het niet recht in het water ligt, dat de mast een beetje scheef staat, dat de gelcoat of waar het mee geverfd is toch wel erg craquelé is, dat de matrassen als een plank liggen, het wc'tje volloopt als je het handeltje naar voren laat staan, dat de marifoon uit het jaar nul is en je beter een nieuwe kunt kopen dan deze op te sturen, dat je beter een laptop kunt kopen met freeware navigatiekaarten, dan kaarten bij de mooie VDO kaartplotter te kopen, maar ook...dat het een mooi schip is waar we graag naar toe gaan en desnoods lekker in de haven op vertoeven.

Maar ik wil ook zeilen en vrienden van de club ontmoeten.

We zien elkaar hopelijk wel weer.

Met Dartsailergroet, Hette Germeraad



*De Xarifa zoals deze in Emmerich te koop lag*



*Sfeerplaatje van de 12e meeting in Medemblik*



## Zomermeeting Zeeland: 4, 5 en 6 augustus

*(Georges & Linda, de organisatoren van deze meeting, zijn bereikbaar op 06-220 64 222)*

**Praktische zaken en detail informatie over de meeting vindt u Dartsailernieuws nr 24.**

Beste vakantiegangers, indien u toch in het zuiden van Nederland bent, kom dan zeker naar onze bijeenkomst op het Veerse meer

Even te herinnering :

**Uiterste inschrijf- datum: 15 juli !**

**Inschrijven** kan ook via email aan: [zomermeeting@happydart.be](mailto:zomermeeting@happydart.be)

Na de meeting zal Arthur van de Walta nog even het woord krijgen om zijn Engelandtocht toe te lichten ,deze zal na de meeting plaatsvinden,dus vertrek op 7 augustus.

Wij hopen zoveel mogelijk Dartsailers te mogen begroeten tijdens deze bijeenkomst.

Met vriendelijke groeten

Georges en Linda Leys  
a/b "Happydart"



*De Happy Dart tijdens zwaar weer*