



# Dartsailer Nieuws

## Tijd voor de winterslaap

In deze uitgave:	
Tijd voor winterslaap	1
Enquete Colvic Watson	1
Terugblik zomer meeting	2
Wintermeeting in Limburg?	2
Website	3
Fris einde vaarseizoen...	3+4
Fris einde... (slot)	5
Voorjaarsmeeting 2007	5

### Jubileumjaar 2006 loopt ten einde

Na een vrij lange pauze is dit de 26e nieuwsbrief van de Dartsailerclub. Door de onderbreking is de hoeveelheid nieuwtjes aardig opgelopen, dus is er deze keer een extra dikke editie om bij de open haard te lezen terwijl de herfst buiten in volle hevigheid is begonnen. Stuur ook eens wat in zodat de nieuwsbrief interessant blijft!!

Na een zomer met extreme weersomstandigheden kunnen we als club tevreden terugblikken op het jubileumjaar 2006. Een jaar waarin door de inzet van een aantal leden weer diverse interessante activiteiten konden worden meegemaakt.

De 13e Dartsailermeeting, die in augustus in Zeeland werd gehouden, was gezellig en voor visliefhebbers ook erg lekker. Meer over deze derde meeting van 2006 elders in deze editie.

In mei, tijdens de voorjaarsbijeenkomst, werd een oproep gedaan om als bijdrage in de kosten €10 te storten in de clubkas. Op een enkele uitzondering na heeft ieder lid inmiddels gestort, dus kunnen we weer

een poosje vooruit. Heeft u het overboeken nog uitgesteld, doe dat dan svp alsnog per omgaande. Zo houden we de kas op peil. Gironummer 6075528 plus "clubkas + naam"

Over de website valt ook het een en ander te vertellen. Met name het nieuwe Dartsailerforum is een nieuwe onderdeel, waarover in deze nieuwsbrief het nodige te lezen valt.

Om niet echt in een winterslaap weg te zakken kun je je aanmelden voor een midwintermeeting die, bij voldoende deelname, in Limburg wordt georganiseerd. Ook daarover meer in deze editie.

Een bijdrage van Arthur de Vries over de voorbereidingen van de winterberging in 2005 heeft een verrassend slot, waarvan helaas geen foto's beschikbaar zijn. (Dank!!)

Verder staan er hier en daar nog een aantal korte nieuwtjes, waardoor deze nieuwsbrief hopelijk weer met plezier gelezen wordt.

Wil je op de hoogte blijven van recente informatie, kijk dan ook regelmatig op onze website: [www.dartsailer.info](http://www.dartsailer.info).

Met vriendelijke groet, Henk de Vlaam



Voorpagina van originele Dartsailer folder

## Enquete Colvic Watson

Begin juli werd het secretariaat van onze club benaderd door een eigenaar van een Colvic Watson met de vraag of hij lid kon worden van de Dartsailerclub. Een Colvic Watson is ook een motorsailer, maar is toch duidelijk geen Dartsailer van de hand van Willem de Vries Lentsch.

Aan de leden is via de mail deze vraag voorgelegd en inmiddels is duidelijk hoe er over wordt gedacht.

Van de 63 leden reageerden er 25, wat niet

erg veel is. Een persoon maakte het niets uit, drie zeiden volmondig "Ja" en 21 leden gaven aan dat ze er "princieel tegen" waren. Daarvan liet een aantal leden weten "eigenlijk tegen, maar de meerderheid beslist". Meest gehoorde argument was dat dan onze club zou verwateren tot een motorsailerclub, wat wellicht te massaal zou kunnen worden. Ook zou in dat geval het bindende element van ervaring met dezelfde schepen verdwijnen.

Het is duidelijk: de vraag wordt afgewezen.



## Terugblik op de zomermeeting

Arnhemuiden, augustus 2006

Voor de derde keer werd er een "Zomer in Zeeland" Dartsailermeeting georganiseerd.

Dit keer was de organisatie in handen van Georges en Linda Leys, die zich met veel plezier en engagement van hun taak hebben gekweten. Ondanks de penibele weersvooruitzichten kwamen er 11 schepen naar de jachthaven Oranjeplaat in Arnhemuiden.

De weersomstandigheden verbeterden meteen toen de Dartsailers zich in de haven kwamen melden, zodat zelfs (voor het eerst!) de geplande puzzeltocht doorgang kon vinden.

Op de website staat een uitgebreide fotoreportage waar ook een goede indruk wordt verkregen van het wereldberoemde "visbak" van de WSV Oranjeplaat: onbepikt smul-

len van vele soorten overheerlijk gebakken vissen zoals poon, schol, tong en wijting.

Een aantal leden van de WSV bakten op hun vrije zaterdagavond vele kilo's vis die door de leden van de Dartsailerclub met smaak werden verorberd.



De visbak expert bakt ze bruin

De puzzeltocht op het Veerse Meer was een belevenis. Overal kwam je Dartsailers tegen die zich op de pittige vragen hadden gestort en zo menig andere watersporter in verwarring brachten door hun zoekende koers en soms uiterst langzame snelheid.

Al met al was het een erg leuke meeting. Georges en Linda, mede namens de andere deelnemers hartelijk dank voor de inspanningen!

Fotoreportage op:  
[www.dartsailer.info](http://www.dartsailer.info) in de rubriek "Meetings"

### HEB JE NOG GEEN CLUBVLAG?

Bij Hannie Poelmeijer zijn ze te koop.  
Ze kosten €11,50/stuk  
Storten op:  
Rabo Westzaan nr:  
3701.56.862  
tnv Poelmeijer Beheer  
Of mail naar:  
[leohannie@planet.nl](mailto:leohannie@planet.nl)

## Belangstelling voor een wintermeeting?

Jeannette en Joep Kengen hebben het plan opgevat om bij voldoende belangstelling een wintermeeting in Limburg te organiseren.

De volgende tekst ontving het secretariaat per mail:

We gaan actie ondernemen om iets te organiseren voor de wintermeeting. Eind december komen we met meer info. Wil jij een bericht plaatsen in de eerst volgende nieuwsbrief met de vraag of er interesse is.

De bedoeling zou zijn in de laatste weken van februari of de eerste week van maart een weekend van zaterdagmiddag tot en met zondagavond, waarbij er mogelijk twee hotelovernachtingen zijn.

Dan hebben de deelnemers de mogelijkheid om op maandag nog iets op eigen gelegen-

heid te doen in het Limburgse. Geïnteresseerden kunnen een e-mail sturen naar mij. Op dit moment hebben wij geen idee om hoeveel personen het zou gaan en dat is toch belangrijk om afspraken te maken met deze of gene.

Hierbij dus een oproep aan leden om zich (vrijblijvend) op te geven als ze interesse hebben om aan een dergelijk evenement deel te nemen.

De echte inschrijving gebeurt pas als het programma en de kosten voor deelname bekend zijn en er een datum is gekozen. Mail daarom nu al je belangstelling voor deelname naar: [g20011952@hetnet.nl](mailto:g20011952@hetnet.nl)

Laat je voorkeur voor een of twee datums weten, met hoeveel personen je dan denkt te komen plus eventuele andere suggesties.



De DOLFIJN met een fraaie gennaker



## Website Dartsailerclub

De website van de Dartsailerclub is kort geleden uitgebreid met een Dartsailerforum. Georges Leys heeft hiervoor het initiatief genomen en is ook de beheerder.

Het openbaar gedeelte van het forum is toegankelijk voor iedere bezoeker van de website.

Voor de leden van de Dartsailerclub is een uitgebreidere versie beschikbaar.

Het forum bestaat nu 2 maanden, er hebben zich 20 leden aangemeld als gebruiker en tot nu toe heeft slechts 1 gebruiker een aantal berichten geplaatst.

De beheerders hebben zich de hersens gepijngd wat van het lage gebruik de oorzaak kan zijn.

Mogelijk helpt een kleine gebruiksaanwijzing. Deze wordt de komende weken gemaakt en zal de leden worden gemaaild.

Het bezoek aan de website loopt aardig door. De homepage is sinds 25 januari 2002 al door 16.000 bezoekers aangeklikt.

De top 3 van meest bezochte pagina's is: *Scheepstypen, Tips & trucs, Groot Onderhoud.*

Met name de rubrieken Scheepstypen en Historie zullen naar verwachting komende winter worden uitgebreid.

Aanleiding hiervoor is een afspraak die met Jasper vd Meijden is gemaakt. Zoals bekend heeft Jasper het initiatief genomen tot het ontwerp van de Dartsailer en was hij in de 70-er jaren de eigenaar van de werf waar deze schepen gebouwd werden.

Jasper is dit voorjaar ook lid geworden van de Dartsailerclub en toen is meteen met hem een afspraak gemaakt om in de kartonnen dozen met het archief van de Holland Boat Company te zoeken naar interessante informatie. Ongetwijfeld vinden we documenten die op de website kunnen worden geplaatst, zodat de historische informatie completer kan worden gemaakt.

U wordt op de hoogte gehouden van de vorderingen!



*De PINTA met nieuwe zeilen*



*Visbak tijdens meeting 13 in Arnhemuiden*



*Relaxed de genua in de gaten houden*

## Fris einde van het vaarseizoen ...

**Een wel erg fris einde van het vaarseizoen....**

Het is 27 december 2005. Buiten vriest het 4 graden, Post Ouddorp meldt 6 BF en kans op sneeuwbuien, binnen staat de kachel op maximale sterkte. Wij zitten in het stuurhuis van de WALTA en kijken door de deels beslagen ramen naar de in de Roompot Marina achtergelaten schepen die wachten tot hun eigenaar ze weer komt bezoeken in het voorjaar. Naast onszelf zien we nog wat beweging op één ander schip in de haven, verder is er niemand, zelfs de havenmeester laat zich vandaag niet zien.

Niet dat wij nou zulke "ijsberen" zijn, maar we hebben voor het einde van het jaar nog een klus te klaren. WALTA krijgt namelijk een nieuwe thuishaven, Kortgene op het Veerse meer, en we hebben ons voorgenomen om het schip daar voor de jaarwisseling naar toe te varen. Dus maar even de tanden op elkaar.

Om toch een beetje een vakantiegevoel te hebben, besluiten we om de tocht op te knippen in twee delen, met een overnachting in ons favoriete Zierikzee. Céleste hebben we deze ochtend bij haar oma afgezet, dus hebben we onze handen vrij.

Na een warme kop soep, gaat het gebeuren. We starten de motor, gooien de trossen los en verlaten voor de laatste keer ligplaats 134 van de Roompot Marina. We hebben hier een uitstekende tijd gehad. We denken nog even terug aan Céleste's eerste stapjes over de steiger, haar eerste kennismaking met het strand, en de bekenden die wij hier achterlaten. Wij nemen de herinneringen mee en gaan op weg naar het onbekende.

Het is NO 5 BF, een koude wind vanuit de richting waar wij heen willen. We besluiten de tocht naar Zierikzee op de motor te maken, maar trekken voor het comfort wel de bezaan omhoog. De stroming staat tegen, en zet ons 1,5 knoop terug. Hierdoor zal de tocht iets langer duren, maar zo hebben we



Windstille avond in Middelburg

## Fris einde van het vaarseizoen (vervolg)

*Nog geen lid van de reddingmaatschappij?*

*Word "redder aan de wal" en steun op die manier deze belangrijke organisatie*

**Kijk op de website van de KNRM:**

<http://www.knrm.nl/>

*Voor slechts € 15 per jaar (meer mag ook!) ben je al donateur van de KNRM*

geen last van de soms nare golven op de Oosterschelde. Enkele uren voordien, toen de stroming nog in de andere richting stond, konden we vanaf de haven volop schuimkoppen zien. Nu is de Oosterschelde zo mak als een lammetje.

Na 2 uur varen, zittend in het warme stuurhuis van de WALTA, bereiken we ons doel van vandaag. Onderweg komen we op dit anders zo drukke vaarwater, slechts 2 vissersschepen tegen. Geen pleziervaartuig te zien.

Het binnenvaren van Zierikzee is een feest van herkenning. De laatste maal dat we hier lagen was tijdens de zomermeeting. De havenmeester komt uit zijn havenkantoor en herkent ons vrij snel. Hij wijst ons een plek toe naast een motorboot.

Nadat we langszij afgemeerd zijn, komt de eigenaar van de motorboot naar buiten.

Hij is helemaal niet zo gelukkig dat wij naast zijn boot komen liggen. Zijn vrouw is pas ziek geweest en hij wil niet dat we herrie maken bij het over zijn dek naar de kant lopen. We zijn een beetje verbaasd. In de zomer ligt het hier 7 rijen dik, en hoor je geen enkele klacht. Tijdens het gesprek ziet hij dat hij niet met discogangers te maken heeft en er geen joelende kinderen aan boord zijn. Hij bedenkt zich en we mogen toch blijven liggen. Wel moeten we ons schip één meter naar achter verleggen omdat de mast van WALTA mogelijk storing op zijn satelliet TV ontvangst zou kunnen veroorzaken. Voor de goede vrede doen we dat dan ook maar. Hierna gaan we ons stuurhuis in, kijken elkaar aan, en schieten in de lach. We besluiten dat het tijd is voor

een borrel. De rest van de dag gaan we wandelen door de stad. De winkels en straten zijn nog steeds feestelijk verlicht.



Arthur en Mireille dansen heel stilletjes om de buurman in Zierikzee niet te ergeren

Zelfs de klassieke schepen in de museumhaven zijn volop verlicht.

Tegen onze verwachting in is het ook nu nog druk in de stad. Zelfs Duitssprekende toeristen komen we tegen. Vanwege de kou gaan we van winkeltje naar winkeltje, met een tussenstop in een kroeg. Aan het einde van onze wandeling lopen we langs het restaurant waar we tijdens de afgelopen zomermeeting nog met de Dartsailerclub hebben gegeten. We besluiten er een tafeltje te boeken voor die avond. We krijgen er geen spijt van, want ze hebben heerlijke vis op de kaart.

Laat in de avond lopen we door de stille en ijsskoude haven naar onze warme boot. Onze buurman kijkt TV, en we lopen op onze tenen over zijn dek naar de WALTA. Voor het slapengaan kijken we nog even naar het weerbericht voor de volgende dag: sneeuw, buien, vorst, en wind.





## Fris einde van het vaarseizoen (slot)

We zullen morgen wel zien hoe het uitpakt, en kruipen onder de wol.

De volgende ochtend ziet er stralend uit, niks geen sneeuw, vorst of harde wind. We hebben er meteen weer zin in, en gooien na een kort ontbijt de trossen los. Onze buurman staat op van zijn TV en wenst onze een goede vaart. Vanuit Zierikzee varen we in zuidelijke richting over de Oosterschelde naar de Zandkreeksluis. Met een NO wind, kracht 4 BF, en de stroming mee, wordt dit een plezierige tocht. Alweer is het stil op het water, we zien slechts 3 vissersschepen en één zeilschip. Het zeilschip nadert ons in tegenovergestelde richting; het komt recht op ons af. Leuk denken we, dan kunnen we even zwaaien. Als het schip vlak naast ons passeert zien we niemand aan de helmstok staan, het vaart op automatische piloot. Zou de schipper ons wel hebben gezien?

Nog lange tijd kijken we het schip na, maar we zien niemand aan dek komen. Na een uur gaan we stuurboord uit de geul in richting de Zandkreeksluis. Daar komen we een

iets wat je in het vaarseizoen hier zeker nooit zal kunnen zeggen.

Als even later de andere sluisdeuren zich openen, varen we ons nieuwe vaargebied binnen. Het Veerse meer ligt er rustig en verlaten bij. We varen op ons gemak naar onze eindbestemming, Delta Marina in Kortgene. We zien geen mens, geen schip, niets; er heerst absolute rust op het Veerse meer.

We fantaseren over de komende vaarseizoenen, en dat we met Céleste dit gebied met eilandjes, haventjes en steigertjes gaan ontdekken. We geloven dat dit gebied beter geschikt is voor recreatie met een kleintje aan boord.

We volgen de rode en groene bakens, hebben geen haast, en willen nog even van dit moment genieten. De haven komt sneller dan gewenst in zicht en even later varen we door de pieren naar binnen. Op de aan ons toegevoerde ligplaats leggen we achteruit aan, met het hek naar de steiger. De tocht met onze betrouwbare WALTA is probleemloos verlopen, het was een genot. Mireille maakt de lijnen vast bij de boeg. Zelf neem ik de achtertrossen voor mijn rekening. Als ik van boord wil stappen op de steiger blijf ik met mijn voet achter iets haken en glijd uit.

Ik hang nu aan de reling half in het koude water. Terug aan boord klimmen bij een Dartsailer is onbegonnen werk, dus besluit ik maar volledig te water te gaan laat de reling los en zwem naar de wal. Als een verzopen kat, of beter, gezien de temperatuur van het water, als een verzopen ijsbeer, waggel ik terug naar WALTA.

Met droge, warme kleding en na een grote kom soep zie ik de humor er weer van in.

Zo is het is een wel erg fris einde van ons vaarseizoen geworden.....



De WALTA tijdens de afgelopen zomermeeting

groot schip van Rijkswaterstaat tegen.

De schipper zwaait ons vriendelijk gedag.

Bij aankomst bij de sluis staan de deuren al open en kunnen we meteen de sluis in.

Ook de sluismeester zwaait uitvoerig naar ons. We hebben de sluis voor ons alleen,

De bemanning van de WALTA wenst iedereen een fijne feestdagen en een goede jaarwisseling. En natuurlijk een gelukkig vaarseizoen in 2007! (Artur de Vries)

## Voorjaarsmeeting 2007

Er zijn al plannen voor de voorjaarsmeeting die omstreeks mei in 2007 zal worden georganiseerd. Geert en Sulema Stijnman hebben zich bereid verklaard om de organisatie

van dit evenement op zich te nemen.

Vermoedelijk zal het zich afspelen in de omgeving van Durgerdam.

Houd uw mail in de gaten voor meer info!

### DARTSAILER 38 TE KOOP

Voor de nieuwsbrief is dit een ongewone aankondiging.

Bij werf De Leeuw in Weesp ligt een Dartsailer 38 te koop.

Dit schip is de afgelopen tijd geheel gerenoveerd. Als via bemiddeling van een van de leden van de Dartsailerclub de verkoop tot stand komt stort de werf € 500 in de clubkas.

Weet je iemand die zo'n schip zoekt?

Mail dit dan naar

[Dartsailerclub@chello.nl](mailto:Dartsailerclub@chello.nl)