



# Dartsailer Nieuws

## Wintermeeting 2007: De Kaag



In deze uitgave:	
Wintermeeting bij KWV De Kaag	1
Verlag van de 14e Dartsailermeeting	2
Impressies en reacties 14e Dartsailermeeting	3

### Wintermeeting bij KWV De Kaag

Na een zeer korte voorbereidingsperiode vond op 17 februari in "De Kaagsociëteit" van KWV De Kaag de Dartsailerclub Wintermeeting 2007 plaats.

Het was alweer de derde keer dat Evert en Marijke van Essen op zich hadden genomen om een bijeenkomst van de Dartsailerclub te organiseren. Een record, waarvoor de leden van de Dartsailerclub hen zeer erkentelijk zijn.

De ervaring was te merken aan de losse manier waarop de bijeenkomst kon worden beleefd. Evert en Marijke speelden weliswaar een thuiswedstrijd, want Evert zit bij de KWV De Kaag in het bestuur. Dat had als voordeel dat de toch enigszins afgelegen sociëteit speciaal voor de Dartsailerclub buiten het seizoen geopend was.

We hadden de gehele hoofdzaal van de sociëteit voor onszelf, wat leidde tot een gezellige bijeenkomst in een zeer sfeervolle ambiance met prima bediening en een smakelijk diner. Er waren ook een aantal nieuwe leden die voor het eerst aan een Dartsailermeeting deelnamen.

Onbekende mensen met een identiek schip en dezelfde hobby, dus: nieuwe verhalen, andere belevenissen en daardoor een plezierige nieuwe impuls voor de meeting.

Er viel weer van alles te leren en te beluisteren (pagina 3). Daarover meer in het onderstaande verslag van een van de deelnemers (pagina 2).

### Toch een voorjaarsmeeting Noord?

Tijdens de Wintermeeting werd een oproep aan de deelnemers gedaan om zich aan te melden als "trekker" voor het organiseren van een voorjaarsbijeenkomst in een haven ergens langs het IJsselmeer. Dit biedt de leden uit de noordelijke regio de kans om met hun schip naar een meeting te varen als de Zomerbijeenkomst in Hellevoetsluis te ver weg is.

Bij het afscheid nemen bleek dat een aantal leden onder voorbehoud overwogen het initiatief tot een dergelijke meeting te nemen. Inmiddels is bekend gemaakt dat bij voldoende belangstelling op 8, 9 en 10 juni in de Karperkuijshaven van Hoorn de 15e Dartsailermeeting wordt georganiseerd. Hoorn viert dit jaar haar 700e verjaardag, dus is er van alles te beleven in dit oude VOC bolwerk. **Meld je voor 12 maart aan bij het secretariaat als je ook naar Hoorn wilt komen.**

Met vriendelijke groet en dank aan de inzenders,  
Henk de Vlaam



Niet zomaar een clubhuis,  
maar een SOCIËTEIT!



Schipper, mag ik over varen?  
Op de achtergrond de fraaie  
sociëteit

### LAATSTE NIEUWS!

Voor deelname aan de voorjaarsmeeting op 8,9 en 10 juni, in de Karperkuijshaven in Hoorn, hebben zich al 14 (!) deelnemers ingeschreven.

De meeting gaat dus zeer waarschijnlijk door!



## Wintermeeting 2007

(Een bijdrage van Jan en Jeannette Oosterbroek)

Om ongeveer 14.15 uur vertrokken Jan en ik uit Weesp voor de wintermeeting 2007 die gehouden werd in de Kaagsociëteit.

We hadden er zin in, juist omdat we de afgelopen meetings door omstandigheden niet konden bijwonen. Vrijdagavond nog even contact gehad met Evert van Essen en een routebeschrijving op een papiertje gezet.

Dit moest gaan lukken.

Tot het aquaduct was het snelweg en daarna reden we de toeristische route.

Wat hebben we een mooi landje: met zo'n meeting kom je nog eens ergens. Vooraf dus al genieten.

De routebeschrijving bracht ons via slingerende landweggetjes, bruggetjes en dorpjes naar, zo dachten wij toen, *the middle of nowhere*, maar niets was minder waar.

Uiteindelijk stonden we aan het einde van de weg op een parkeerplaats en zagen we het pontje (kon het toepasselijker) al klaar liggen. Het werd dus al vroeg varen dit jaar. Keurig werden we overgezet door de schipper en even later hartelijk begroet door Evert.

Het was fijn om al de bekenden van de vorige meetings weer eens te ontmoeten. (Hoezo MEETING?)

Er werden handen geschud en gezoend. Het was alsof we in een warm bad terecht waren gekomen.

De door de club aangeboden koffie smaakte heerlijk en uit de gesprekken maakten we op dat iedereen echt weer zin had in het komende vaarseizoen. Hoewel er nog wel het een en ander aan de boten gedaan moest worden, want veel schepen lagen nog op de wal te genieten van hun winterslaap.

Het schip van Hans Stroomberg is deze winter niet in winterslaap geweest. Er werd zoveel aan haar vertimmerd en vernieuwd dat zij vast niet aan slapen is toegekomen. Hans trouwens ook niet, vermoeden wij.

De foto's toonden een gigantische renovatie. Maar als je het schip gedurende langere tijd als vaste woonruimte wilt gebruiken moet er natuurlijk wel het een en ander aangepast worden.

We begrepen dat Hans er in het voorjaar, samen met zijn vrouw Coby, voor minstens

een jaar op uit trekt.

De poolcirkel werd genoemd en daarna nog een rondje Middellandse Zee

Er kwamen vanuit de clubleden een aantal vragen die door Hans deskundig werden beantwoord.

Henk de Vlaam had in een raam de rubbers vervangen. Wat ook een aanmerkelijke klus is geweest. Hij vermeldde meteen de firma waar hij de rubbers besteld had (Hora uit Leusden). Door deze firma waren in het verleden de ramen geleverd. Hun archief was nog up to date. Leuk om te zien die oude rekening. De prijzen trouwens ook!

Na de diapresentaties werd er lekker geborrelt en er was voor een bittergarnituur gezorgd. Daarna konden we aan tafel voor het diner. Uitstekende soep, heerlijke vis of lekker vlees als hoofdgerecht en een verrukkelijk toetje. Absoluut een compliment voor de catering en de bediening.

De gesprekken aan de tafels waren geanimeerd. Maar wat wil je ook, we hebben allemaal dezelfde interesse. Af en toe zag je mensen van stoel wisselen en dat gaf aan dat we eigenlijk een grote familie zijn. Het aantal leden was al gestegen naar 75 heb ik begrepen. Fantastisch.

We begrepen dat de voorbereidingen voor de zomermeeting Zuid bij Hellevoetsluis in volle gang waren (inmiddels is uitgebreide informatie ontvangen), maar dat de meeting IJsselmeer er dit jaar niet van zou komen. Er werden mensen opgeroepen om de organisatie op zich te nemen. Maar helaas niemand meldde zich op dat moment aan.

Maar hoop doet leven. En er deden al wel wat geruchten de ronde, dus wie weet lukt het toch nog!

Na nog een kopje koffie te hebben gedronken was het al weer tijd voor de terugreis. Om 22.00 uur bracht het pontje ons naar de vaste wal. Met een sfeervolle sterrenhemel boven ons duurde het tochtje eigenlijk tekort. Met een voldaan gevoel stapten we in de auto. We konden bij thuiskomst terugkijken op een gezellige en prima georganiseerde wintermeeting 2007.

Evert en Marijke bedankt, het was perfect!



Het pontje dat ons naar de meeting bracht



De bekende startoren, gezien vanuit een ongewone hoek



Geboeid luisterend naar het verslag van de renovatie van de NAJADE van Hans en Coby Stroomberg



## Impressies Wintermeeting 2007

*Met dank aan de inzenders van  
foto's en spontane reacties*

“Het was erg gezellig bij de WSV de Kaag, het duurde naar ons gevoel te kort. We hebben daardoor de helft van de mensen niet kunnen spreken. We hopen dat de volgende meeting wat langer duurt.” *(Dick en Henny Schuller)*



“Hierbij nogmaals onze dank voor het gezellige en zeer onderhoudende evenement dat we bij de Dartsailers mee mochten maken. Het was onze eerste kennismaking maar wij hadden meteen het gevoel dat we erbij hoorden. Veel nieuwtjes gehoord en ook tijdens het diner zaten we heel gezellig. Het is een fijn begin bij de Dartsailers !!” *(Simon Uitendaal)*

“Dat was een gezellige bijeenkomst gisteren en een leuke eerste kennismaking met de Dartsailerclub. “  
*(Frank van Praag)*



“Wij hebben deze avond als uitermate prettig en ontspannen ervaren. De ontvangst was uitermate vriendelijk en gelijk een schot in de Dartroos! Hoewel wij wegens onze werkzaamheden (winkel) pas later kwamen viel het ons op dat iedereen met iedereen sprak terwijl wij de avond daarvoor naar een bijeenkomst van zeilvereniging Het IJ (Durgerdam) geweest waren en er daar een totaal andere sfeer heerste. Al met al; wij voelen ons bij jullie 'thuis' “*(Ferdinand en Ria Holzhaus)*