



DARTSAILER NIEUWS

Dartsailermeeting 16 in Hellevoetsluis



Céleste klaar voor de tocht door de donkere gang

In deze uitgave:	
Met Céleste naar de 16e Dartsailermeeting	1
Internationale Dartsailermeeting Hellevoetsluis	1
Internationale Dartsailermeeting (vervolg)	2
Uitslag Dartsailer zeilwedstrijd	2
Ongelukkige afloop van een fijne meeting	3
Ongelukkige afloop..... (vervolg)	4

Ik ben het jongste en waarschijnlijk meest verwerende lid van de Dartsailerclub. Jullie hebben vast geraden wie ik ben ... ik mocht van papa en mama voor de eerste keer deelnemen aan de Dartsailermeeting in Hellevoetsluis. Wat een feest !

Elke dag een andere verwenning; kleurboekjes, snoepjes, een mooie wimpel die trots in de mast wappert en vooral veel aandacht van alle lieve mensen die ik voor de eerste keer heb ontmoet.

Op zaterdag ging ik mee naar het Jan Blanken droogdok waar ik een leuke brandweerhelm mocht dragen ! Ik heb ontzettend veel lol getrap met Henk in de donkere gangen van het dok en heb zelfs een kikker gezien. In de avond mocht ik mee gaan dineren in

het gezellige clubhuis en ik zong het door Marlies speciaal gecomponeerde clublied uit volle borst mee !

Elk bezoek aan een Dartsailer was een feest, ik mocht overal de boel op stelten zetten en er werd niet eens gemopperd ...

Zondag nam ik deel aan mijn eerste zeilwedstrijd, wat was dat spannend zeg !

Graag wil ik, ook namens papa en mama, alle lieve mensen bedanken voor het gezellige weekend samen, de leuke attenties en de aandacht.

Ik ben er volgend jaar weer bij !

Veel liefs,
Céleste van de WALTA (4,5 jaar)



Een van de deelnemers aan de zeilwedstrijd.

Internationale Dartsailermeeting

De Dartsailermeeting in Hellevoetsluis was een internationaal gebeuren met deelnemers uit België, Duitsland en Nederland.

Het was weer een heel gezellig en gemoeidelijk festijn met de zaterdag als middelpunt. In de middag hebben we een heel interessante rondleiding gehad in het

droogdok Jan Blanken.

Daarna Happy Hour op de steiger tussen de schepen, waarbij de MAATJE, het schip van Marijke en Evert van Essen, dienst deed als podium en bar (zuipschuit). Op het podium (voordek) gaven Marijke van Essen en Henk de Vlaam met hun trekzak een optreden.

Daarna zijn we in het clubgebouw van WSV



Internationale Dartsailermeeting (vervolg)

Helius gezellig gaan eten, borrelen en kletsen.

Ook is er gezongen, Het Zuid Hollandlied, geschreven door Marlies de Vlaam, die door een rugblessure niet aanwezig kon zijn.

Op zondag is er voor het eerst een Dartsailer zeilwedstrijd gehouden. Dit viel bij iedereen goed in de smaak en is dus zeker voor herhaling vatbaar. Daarna, tijdens het afsluiten van de meeting, was de prijsuitreiking.

Het was goed georganiseerd door Sjef en Ria van Doorenmalen en Cor en Tini de Heer. Heel hartelijk dank voor jullie inspanning en gastvrijheid. Wij weten niet of we volgend jaar nog van de partij kunnen zijn omdat wij onze Dartsailer 30 gaan verkopen om daarna aan een motorboot te beginnen.

Groeten van de VIVAT,
Theo en Toos van der Loo



Uitslag zeilwedstrijd 16e meeting

Van de wedstrijdleader, Cor de Heer ontvingen wij de officiële uitslag van de eerste zeilwedstrijd in het bestaan van de Dartsailerclub.

Uitslag zeilwedstrijd Zomermeeting 2007 in Hellevoetsluis d.d. 19 augustus 2007

Zeil Nr.	Scheepsnaam	Schipper	Type	Gezeilde tijd hr,min	Opmerkingen
28	Via Via	Hans Polman	DS30	1.46	1 ^e Type DS30
33	Dartelaer	Jan Suurenbroek	DS27	1.47	1 ^e Type DS27
26	Baloe	Jan 't Hoen	DS30	1.55	
25	Doggersbank	Han Schreuder	DS30	1.56	
22	Elizabeth S	Jef van Doorenmalen	DS30	2.03	
27	Regina	John Koster	DS27	2.04	
34	Walta	Arthur de Vries	DS38	----	Niet gefinished

Mededeling wedstrijdleiding: Deze uitslag is bindend, over de uitslag kan niet gecommuniceerd worden.



Ongelukkige afloop van een fijne meeting

Woensdag 14 augustus vertokken we, na hier en daar nog wat schuur- en schilderwerk gedaan te hebben, vanuit onze nieuwe thuishaven Ridderkerk, naar Hellevoetsluis om deel te nemen aan de 16de Dartsailermeeting die deze zomer is georganiseerd door Sjef en Ria van Doorenmalen van de *ELISABETH S.* en Cor en Tini de Heer van de *SHANTY*.

Ondanks de slechte voorspellingen was het overdag gelukkig droog met 's nachts flinke regenbuien.

We zijn via de Noord, Dortsche Kil, Oude Maas en het Spui op ons gemak naar Oud Beyerland "gemoterd". Echt de moeite waard om daar eens aan te leggen.

Er is altijd wel een plaatsje in deze gastvrije haven met een vriendelijke havenmeester en een zaakje waar ze heerlijk Italiaans ijs verkopen.

De volgende morgen ging het richting Hellevoetsluis. Helaas kwam er door de windrichting niets van zeilen dus lagen we alweer vroeg tegen de steiger in de Vesting.

Na nog wat gesop en gepoets gingen we vrijdagmorgen samen met de *HAPPY DART*, die juist voorbij kwam, naar de Heliushaven om ons ook in het feestgedruis te storten.

De opkomst was weer geweldig: 15 Dartsailers! Veel oude bekenden en vrienden en ook de kennismaking met nieuwe deelnemers was reuze leuk.

De vrijdag was eigenlijk bedoeld als "vrije" dag en Hiswa te Water maar al snel zaten de meeste bemanningen in het gezellige clubhuis van WSV Heliuss onder het genot van een frisse drank elkaar sterke verhalen te vertellen en herinneringen van vorige meetings op te halen hetgeen uitdraaide op een gezamenlijke maaltijd waar nog lang werd nage tafeld.

Vooral de op handen zijnde zeilwedstrijd bracht de tongen los.

Ik begreep dat dit, inclusief mijzelf, voor de meeste Dartsailers iets nieuws was. Sjef van Doorenmaalen was niet om te praten; hij gaf niets prijs over de te varen route of de regels die waen opgesteld. Ook Cor de Heer was

niet om te kopen.

Zaterdagochtend werden de gasten, bij een "bakkie" koffie, door de organisatie welkom geheten en werd het komende programma doorgenomen.

Na nog wat buurten op verschillende boten togen we 's middags om half twee naar het droogdok Jan Blanken dat is gebouwd in de tijd van keizer Napoleon.

Bijzonder leuk en interessant en volgens mij best wel eens voor herhaling vatbaar als we daar weer eens aanleggen. Ik verbaas mij er steeds weer over wat er gebouwd werd met beperkte en eenvoudige middelen.

Na afloop van de rondleiding deed een ieder nog een rondje Vesting op eigen gelegenheid om bij terugkomst "schoot an" ingeschonken te krijgen bij de *"MAATJE"*. Zelfs na twee "mökkies" was de organisatie nog steeds niet bereid om verdere mededelingen te doen over de op handen zijnde wedstrijd.

Inmiddels was besloten dat de bemanning van de *HAPPY DART* voor de zeilwedstrijd over zou stappen op de *VIA-VIA*. Dit omdat wij geen rolfock hebben en dus bij zeilwisseling geen ervaren stuurman. Dan hadden we nog wat geheime wapens zoals Dubbele Genua en Waterzeil in de aanbieding. Dit vereiste natuurlijk wat meer mankracht.

Maar als dit allemaal zou lukken dan zou dit fraaie plaatjes hebben opgeleverd. Niet alleen van een rode Dartsailer maar ook nog zwaar getuigd.

De *VIA-VIA* heeft zelfs nog een Aap in het vooronder liggen.

Na het borreluurtje bij de *MAATJE* was het tijd om ons wat op te frissen voor het diner met lopend buffet.

Dit was prima verzorgd en iedereen liet het zich dan ook goed smaken. Een en ander werd opgeluisterd door Henk Vlaam, die zonder boot was gekomen, en samen met Tini de Heer o.a. enige Shanty's ten gehore bracht.

Het was al in de vroege uurtjes toen de laatste feestgangers het clubhuis verlieten.



Palaver bij de *MAATJE* met treksakmuziek op het voorschip



De *VIVAT* (links) en de *MAATJE* tijdens het palaver op de steiger



Ongelukkige afloop..... (vervolg)

Eindelijk brak de grote dag aan. De Wedstrijd zou plaats vinden.

Zondagmorgen werd, bij een kop koffie, uitgelegd welke banen gezeild zouden worden en de regels werden nog eens uitgelegd.

Spinakers e.d. zouden tot diskwalificatie leiden. Jammer, jammer; de extra zeilen moesten aan dek blijven liggen.

Natuurlijk wel zo sportief. Tenslotte geldt: "Gelijke schepen, gelijke kansen".

Gezien de wind en gezien de tijd die we hadden werd besloten een baan van 6 mijl te varen zodat het zeker zou zijn dat iedereen op tijd de finish kon halen.

De start van de VIA-VIA kon niet beter. Naar mijn gevoel had het geen seconde langer moeten duren of we hadden een valse start gehad.

Hoog aan de wind gingen we er vandoor toen het eerste voorval plaats vond.

De Genua was zover doorgehaald dat bij het door de wind gaan, om de eerste boei te ronden, het lijk losliet en de draad die daar door loopt in de zaling bleef steken. Gelukkig lag de tweede Genua aan dek en door de dubbele voorstag was dit razendsnel gewisseld. en met ruime wind ging het op de volgende boei af. De rest van het wedstrijdveld lieten wij ver achter ons liggen.

Niemand was meer verbaasd dan ikzelf dat wij zo veel sneller liepen dan de rest.

Na het ronden van de tweede boei voor Stelendam bleek onze enige serieuze concurrent een Dartsailer 27 de DARTELAER van Jan en Jose. Niet dat de DARTELAER sneller liep; maar wel hoger aan de wind en naar later duidelijk werd; met "een schipper met meer wedstrijdervaring".

De VIA-VIA passeerde de finish met een krappe minuut voorsprong. Dit niet in de laatste plaats door de ervaring van co-schipper Georges Leys.



Dramatische aanblik na de klap



Ook de binnenkant is gekneusd



Gelukkig is een deel van de klap opgevangen door schampen langs de paal. Iets meer naar SB en de schade was nog veel ernstiger geweest.



Wat doet zo'n paal ook in het midden van de haven?

Toen we de Heliushaven weer invoeren gebeurde het. Ondergetekende stond aan het roer maar had had meer aandacht voor de mensen aan de wal die stonden te zwaaien.

Dit bleek later geen staande ovatie maar een poging om te waarschuwen dat ik recht op een paal afvoer. Ik zag Georges een enorme sprong maken en zowat in de stagen hangen toen de VIA-VIA met een enorme dreun tegen een stalen paal aanvoer die midden in de haven staat.

Met het schaamrood op mijn kaken, eens temeer omdat ik nauticus van beroep ben, meerden we af.

Al snel besloot ik door dit voorval de dag niet te laten bederven. Gedane zaken nemen tenslotte geen keer.

Trots namen Georges en ik de felicitaties in ontvangst en nuttigden ter afsluiting van een geslaagde meeting nog een paar bier-tjes.

Inmiddels ligt de VIA-VIA aan de werf en is, zoals het er nu uitziet, volgend jaar weer van de partij. We hadden gelukkig een goede verzekering.

Ik ga medio september weer werken en maak dan beroepsmatig een poosje de Canadese Meren onveilig.

Groeten Hans en Gerda