



DARTSAILER NIEUWS

Drie Dartsailermeetings in 2008!

Drie meetings 2008:

In deze uitgave:	
Drie Dartsailermeetings in 2008	1
17e Dartsailermeeting: Dordrecht	1
17e Dartsailermeeting Dordrecht (vervolg)	2
18e Meeting in Kampen	2
19e Meeting in Middelharnis	3
Erelid Edo Douma verlegt zijn grenzen	3

Voor elk wat wils: in 2008 staan drie Dartsailermeetings op de agenda.

Enkele enthousiaste leden gaan de schouders zetten onder de organisatie van drie Dartsailermeetings in de loop van 2008.

Noteer ze alvast maar in de agenda:

- 1) Wintermeeting (nr 17) in Dordrecht op zaterdag 16 februari (*Van Essen*)
- 2) Voorjaarsmeeting (nr 18) in Kampen in het weekend van 9 tot 11 mei (*Oosterbroek*)
- 3) Zomermeeting (nr 19) in Middelharnis van 29 tot 31 augustus. (*Schreuders*)

De Dartsailerclub groeit gestaag:

Het ledenbestand van onze Dartsailerclub groeit gestaag door.

Tot nu toe zijn er 91 inschrijvingen genoteerd. Daarvan hebben in de loop der tijd 8 leden hun schip verkocht en dus het lidmaatschap opgezegd. Het ledenbestand bedraagt nu 83 leden, waarvan 79 met een Dartsailer of Sirocco. Verder 1 aspirant lid en 1 lid (Werf De Wijde Blick) welke in het bezit is van de bouwmallen van de



De toegang van de haven in Dordrecht, gezien vanaf de drukste kruising van waterwegen in ons land.

Dordrecht is de plaats waar de derde Wintermeeting van de Dartsailerclub wordt georganiseerd.

Deze centraal gelegen locatie biedt alle leden van de club een redelijk te overbruggen afstand, een kans dus dat er veel deelnemers mogen worden verwacht!

Op zaterdag 16 februari zijn we te gast bij de Koninklijke Dordtsche Roei & Zeilvereniging, de KDR&ZV.

In het centraal gelegen clubhuis worden we verwacht rond 16.00 uur.

Dartsailer 38. Ook de grondlegger van de Dartsailers, Jasper vd Meijden, is lid en last but not least: ons erelid Edo Douma, de initiatiefnemer van de Dartsailerclub. Edo heeft zijn schip enige tijd geleden verkocht en maakt o.a. jaloersmakende reizen als bemanning met een ander schip (*zie verderop in deze nieuwsbrief*)

Binnenkort verschijnt de bijgewerkte ledenlijst, uitgave november 2008.

Oproep:

Enkele jaren geleden, in de beginfase van de Dartsailerclub, heeft een der leden een flyer over onze club gemaakt. Die flyer kon je afgeven als je ergens onderweg een Dartsailer ontmoette, die nog geen lid was. Was er niemand aan boord, dan kon je hem ook ergens achterlaten, tenminste, als er een plastic zakje omheen zat.

Wie van de leden is bereid om een nieuwe flyer te ontwerpen?

Aanmelden bij:

Dartsailernieuws@dartsailerclub.nl

Ik wens u veel leesplezier met deze editie van Dartsailernieuws. Wie weet, tot ziens tijdens een van de Dartsailermeetings!

Henk de Vlaam

17e Dartsailermeeting: Dordrecht

Begonnen wordt met een gelegenheid tot bijpraten. Er is ook een mogelijkheid tot het presenteren van een verhaal over een tocht die je gemaakt hebt, of een grote onderhoudsklus aan je schip. Er wordt gezorgd voor een projector (beamer) en laptop.

Als je iets wilt presenteren, neem dan even contact op met de organisator Evert van Essen: essenvan.e@planet.nl

De locatie van de KDR&ZV is eenvoudig te vinden. Op internet vind je een plattegrond met routebeschrijving via de volgende link:



17e Dartsailermeeting: Dordt (vervolg)

http://kdrzv.nl/joomla/index.php?option=com_content&task=view&id=35&Itemid=48



De KDR&ZV heeft drie locaties in de binnenstad van Dordrecht.

Wij komen bijeen op de middelste locatie.

Om tijdig de optie op de datum 16 februari te kunnen bevestigen, vragen wij leden die willen deelnemen, om zich uiterlijk midden december te melden bij:

essenvan.e@planet.nl, of 06-24701657.

Geef ook svp op met hoeveel personen je komt en of je blijft dineren. Bel meteen!

De kosten:

De kosten bedragen ongeveer €20 per persoon. De meeting wordt afgesloten met een eenvoudig 3-gangen diner waarvan de kosten €17,50 pp zijn. Drinkjes apart zelf af te rekenen.



De Kamper kogge onder zeil

18e Dartsailermeeting: Kampen

Van de initiatiefnemers Jan en Jeannette Oosterbroek ontving ik per mail de volgende tekst:

“Wij zijn deze zomer naar Kampen geweest en in de “Buitenhaven” hebben we kunnen reserveren voor het Pinksterweekend.

Dit wil zeggen, van vrijdag 09 mei tot en met zondag 11 mei 2008. De Buitenhaven ligt aan de stuurboordkant (gerekend vanaf het IJsselmeer) en ligt op loopafstand van het centrum van Kampen.

Wiebe Muzelaar is de havenmeester.

Het liggeld in de haven is alleszins redelijk en ook voor het eten op zaterdag hebben we een leuke prijs weten te bedingen. De consumpties in het clubhuis zijn verkrijgbaar voor echte “clubprijzen”

Ondanks het feit dat deze meeting vroeg in het jaar valt, is dit pinksterweekend uitermate geschikt omdat je nog een extra dag hebt om terug te varen. We zijn ervan overtuigd

dat het weer een heel gezellig weekend zal worden. Met het inschrijven en het bekendmaken van het programma moeten we maar wachten tot maart 2008.

Wij gaan nog een paar keer naar Kampen om ons ervan te overtuigen dat alles goed is geregeld. “

U ziet: ook de 18e Dartsailermeeting is in voorbereiding. Wie nu al meer wil weten kan terecht op de site van WSV Buitenhaven in Kampen:

<http://www.wsvdebuitenhaven.nl/>



Zicht op de Kamper haven met koggeschip



19e Dartsailermeeting: Middelharnis

De organisator van de zomermeeting, Han Schreuders, schreef het volgende als vooruitblik op de 19e Dartsailermeeting:

“Beste Dartsailers,

De datum voor het Dartsailer evenement 2008 in het zuiden is vastgelegd voor het laatste weekend van augustus (29-30-31) en vindt plaats te Middelharnis.

Met de WSV Flaquee zijn afspraken gemaakt voor het gebruik van hun clubhuis aan de haven en de havenmeester heeft toegezegd dat we op een steenworp afstand minstens 15 schepen bij elkaar kunnen afmeren.

Ik vertrek begin december naar Spanje voor drie maanden. Woon daar op een Grand Banks en zal geen ijs, maar zonnig weder dienende, m'n weblog “Dartsailor” op www.hanschreuders.com proberen bij te houden.

Schrijf de datum vast in uw agenda; nadere informatie volgt.

Alvast prettige feestdagen, een goede jaarwisseling en een voorspoedig 2008 toegewenst.

Han Schreuders”



Winter 2007 in Middelharnis



Middelharnis: schilderachtig haventje op het Zuid Hollandse Goeree-Overflakkee.



Wie droomt daar niet van?

Erelid Edo Douma verlegt zijn grenzen

Beste vrienden en relaties ,

Een lang voorbereide (jongens)droom gaat werkelijkheid worden :

Op 25 november gooien we de trossen los in Vilanova (60 km onder Barcelona) via Balearen, Gibraltar naar Lanzarote (daar de laatste verse proviand inslaan) en dan 20 dagen de Atlantische Oceaan over naar de Cariben.

Blijf daar een paar weken rondzeilen en vlieg op 18 januari vanuit Martinique weer terug.

We zijn altijd bereikbaar : we hebben een iridium telefoon aan boord (wereldwijd bellen en gebeld kunnen worden - kost wel 1 euro per minuut!)

Het nummer is : 00881631626998.

En verder kunnen er gewoon e-mails naar mijn e-mail adres gestuurd worden.

Wens iedereen heel fijne feestdagen en een heel goed 2008 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Edo Douma



Zo handzaam is tegenwoordig een iridium satelliet telefoon