



Dartsailer Nieuws

Maart 2009

Terug van weggeweest

In deze uitgave:	
Terug van weggeweest	1
20e Dartsailermeeting: Elburg	2
Vervolg 20e meeting in Elburg	3

De afgelopen tijd ontving ik zo nu en dan een mailtje van enkele leden waarin ze vriendelijk informeerden of hun e-mailadres in het ledenbestand nog wel klopte, want ze hadden al zo lang niets meer gehoord van de Dartsailerclub.

Dit lag niet aan hun e-mail, maar werd veroorzaakt door het lange verblijf van Marlies en mij in Amerika, waar ik voor mijn werk naartoe moest.

De uitzending duurde 8,5 maand en zorgde het afgelopen jaar voor een groeiende afstand tot alles wat te maken had met watersport, dus ook de Dartsailerclub.

De boot stond op de wal onder de winter tent en we wisten dat het seizoen 2008 voor ons over was.

Het was een erg interessante tijd die wij in Michigan hebben doorgebracht.

Naast een intensieve werkervaring hebben we ook het nodige gezien van de Verenigde Staten. In een uitgebreide weblog hielden we familie en vrienden op de hoogte van onze belevenissen.

Soms kroop het bloed waar het niet gaan kan, dus als de gelegenheid zich voor deed om toch iets met water te doen, lieten we ons die kans niet ontgaan.

Zo bezochten we de Niagara watervallen en het Wellandkanaal, dat voor de scheepvaart een omweg langs deze reusachtige watervallen biedt. In drie forse sluisen wordt de bijna 100 meter hoogteverschil overbrugd.

Imposant om eens van nabij te bekijken!

Een andere keer kregen we de kans om met de auto aan boord van een snelle catamaran een oversteek te maken over Lake Michigan. Met een snelheid van 30 knopen overbrugden we de 135 kilometer in ruim 2,5 uur. Het was wel "bumpy" omdat we windkracht 4 a 5 schuin op de kop hadden. Tijdens zo'n tocht krijg je pas echt een goede indruk van de enorme afmetingen van The Great Lakes! Als je

geen kust aan de horizon ziet is het haast niet te geloven dat je op zoet water vaart. (Oceanscheperen noemen ze daar trouwens "salty's"!)

Ook woonden we een keer een lezing bij over het vergaan van een van de grootste Amerikaanse Great Lakes freighters uit de geschiedenis, de *Edmund Fitzgerald*. Dit was een typisch Great Lakes vrachtschip met de brug voorop. Hij verging November 1975 in een vliegende storm met man en muis en tot op heden is de oorzaak niet opgehelderd.

We bezochten in het voorjaar ook een havenplaats aan de oostkust van Michigan. De setting en de watersportactiviteiten deden ons erg aan de Vecht denken. De stalling van snelle motorboten in een reusachtige overdekte stelling was wel bijzonder om te zien.

Mocht u wat indrukken van onze belevenissen willen bekijken, volg dan onderstaande links:

Manistee, Michigan:

http://picasaweb.google.nl/de.Vlaam/ManisteeWestCoast?authkey=9n_dWQIOtw#

Great Lakes visitor center:

<http://picasaweb.google.com/de.Vlaam/WestCoastGreatLakesVisitorCenter?authkey=fQ8x4xTNuVM#>

Holland, Michigan:

<http://picasaweb.google.com/de.Vlaam/WestCoastMichiganHolland02?authkey=s36ESMgMSdA#>

Welland ship canal, Canada:

<http://picasaweb.google.nl/de.Vlaam/WellandShipCanal?authkey=lkcDV0WvxvE#5248214179822686818>

Oversteek Lake Michigan:

<http://picasaweb.google.nl/de.Vlaam/LakeExpress?authkey=FchPiHP3Ars#5253693916004463026>

Zoals gezegd, we pakken de draad weer op. In deze ditie van Dartsailernieuws vindt u informatie over de aanstaande voorjaarsbijeenkomst in Elburg. Deze 20e Dartsailermeeting wordt tijdens het Pinksterweekend in deze historische Zuiderzee havenplaats georganiseerd door Vincent en Brigitte Morsink.

Wie weet, tot ziens tijdens een van de Dartsailermeetings!

Henk de Vlaam



Typische Great Lakes vrachtaarder met de brug voorop om tijdens manoeuvres in de sluisen goed zicht te hebben op de nauwe invaart.



Botenstalling in een giga-stelling (Michigan, USA).



20e Dartsailermeeting: Elburg

Beste Dartsailers,

Deze winter was de haven van Elburg dichtgevroren en konden wij een wandeling om ons schip maken, een zeer pittoresk gezicht, al die schepen in het ijs met op de achtergrond het oude vissersstadje. Maar nu het voorjaar weer in aantocht is wordt het tijd om te plannen.

Tijdens de bijzonder geslaagde voorjaarsmeeting vorig jaar in Kampen, hebben wij toegezegd dit jaar de voorjaarsmeeting in onze thuishaven Elburg te organiseren.

Deze middeleeuwse stad heeft een rijke historie. Zo zijn er de oude visafslag, de vispoort en de Touwslagerij Deetman die sinds 1630 kabelaring en allerhande touw draait. Ik wil proberen of een van de gebroeders Deetman ons een demonstratie touwslagen wil geven.

<http://www.inoudeansichten.nl/ansichten/showphoto.php/photo/27013>

Met Albert, de havenmeester, is afgesproken dat wij aan de stadszijde kunnen aanmeren.

Dat is helemaal achterin tussen de nieuwe haven en de binnenhaven waar de oude botters liggen.

Op de kaart hieronder het rode bootje links van de vispoort, dus bijna in het centrum van Elburg.



Historische botters in Elburg

Gegevens en informatie

Gemeente Elburg

Postbus 70

8080 AB Elburg

Havenmeester: A. Boschman

tel. 0525-682100 of 06-5149003

albert.boschman@elburg.nl

Havengeld: €6,95 voor 8 meter

Liggeld zelf met de havenmeester afrekenen.

Toeristenbelasting: €0,80 p/p

Sanitaire voorzieningen: douche €0,50

Internet: niet aanwezig

In de zomer is er in en om Elburg van alles te beleven. Vele monumenten die het jaar door niet geopend zijn, zijn dan wel te bezoeken. U kunt de toren beklimmen, afdalen in de kazematten, een kijkje in de Vischpoort nemen of de visafslag bezoeken.

De vesting Elburg is de historische kern van de gemeente en is tevens het hoofdwinkelcentrum van Elburg. Ook zijn hier de meeste horecabedrijven gevestigd. De winkelvoorzieningen in de vesting hebben een lokale- en streekverzorgende functie. Het aanbod in de binnenstad wordt gekenmerkt door een ruim assortiment.

Uw route naar De Gezondste Plek van Nederland

Jarenlang deed de Zwitser Alfred Vogel onderzoek naar natuurlijke geneeswijzen. In de A.Vogeltuinen is het resultaat daarvan te zien. In de tuinen staan vele planten met een geneeskrachtige werking. Die worden in Elburg op een ecologische wijze gekweekt. Wie wil weten of de medicijnen ook echt werken, kan ze kopen bij de tuinen.

Programma 20e meeting (voorlopig):

Vrijdag 29 mei:

Vanaf 12.00 uur aankomst in Elburg.

Ontvangst aan de kade stadszijde, na afmeren verwelkomen Brigitte en Vincent u graag bij de Bridget, om na betaling van het inschrijfgeld (€10,- per boot) het programmaboekje voor dit weekend in ontvangst te nemen en wij jullie kunnen informeren.





20e Dartsailermeeting Elburg (vervolg)

Om 16.30 uur is het palaver bij de Bridget. Gelegenheid tot bijpraten en (hernieuwd) kennismaken.

Het eten verzorgt u deze avond zelf

Zaterdag 30 mei:

10.00 uur Koffiedrinken

Daarna zijn er diverse mogelijkheden om actief bezig te zijn:

-Stadswandeling door de Vesting Elburg

-Bezoek aan de tuinen A. Vogel

-Touwslagerij Deetman, demonstratie(?)

Met recht kan hier gesproken worden van een eeuwenoud bedrijfje waar het procede van de vervaardiging van touw in allerlei soorten en maten honderden jaren lang ongewijzigd is gebleven. En dat steeds door dezelfde familie Deetman.

In een akte uit het gemeentearchief is beschreven hoe in 1789 de magistraat de grond bij de Vischpoort voor veertig jaar in erfpacht uitgeeft aan Jan Deetman.

Vermoedelijk was voor die tijd, zelfs al in de zestiende eeuw, de touwslagerij ook al gevestigd op dezelfde plek langs de stadsmuur. Willem Joost is de tiende generatie die het ambacht van touwslager uitoefent. Zijn vijf jaar jongere broer Jan Coenraad kent ook de kneepjes van het vak, maar hij heeft zich toegelegd op het bestieren van een winkel in watersportbenodigdheden.

-Sjoel Elburg, museum voor Joods leven in de provincie

Sjoel Elburg biedt een historisch perspectief voor een actueel thema: integratie en verdraagzaamheid. Hoe werd er in het verleden aangekeken tegen minderheidsgroepen? Hoe leefden de Joodse en niet-Joodse Elburgers naast en met elkaar?

-Stichting tot behoud Elburger Bidders en Historische Botterwerf in ontwikkeling

Het bestuur van de Stichting tot Behoud van de Elburger Bidders (de Botterstichting) heeft unaniem gekozen voor werf Balk als toekomstige locatie voor de Historische Botterwerf van Elburg.

Hiermee is een belangrijke discussie afgerond en kan de Stichting zich verder richten op de fondswerving en toekomst van de werf. Het herstellen en in ere houden van de haven van Elburg als thuishaven voor de Elburger bidders en het in de vaart houden van deze historische schepen is iets waarvoor de Botterstichting zich inzet. Er is geen eigen locatie aan het water waar de schepen kunnen worden onderhouden en gerestaureerd.

-Bezichtiging Palingrokerij

Aan de voormalige Zuiderzee haven van het pittoreske stadje Elburg ligt de ambachtelijke palingrokerij van de Familie van Triest. Sinds 1892 wordt hier, al vier generaties lang, volgens traditie op een geheel eigen ambachtelijke manier paling gerookt. Waar elders massa-productie plaats vindt door middel van elektrische rookkasten, onderscheidt Palingrokerij van Triest zich als één van de weinige palingrokers nog steeds door de traditionele wijze van roken. De "gereukte oal" van Van Triest is voor de fijnproever dan ook een ware delicatessie en geniet landelijke bekendheid.

Zoals jullie zien zijn er genoeg mogelijkheden om Elburg te leren kennen.

Zaterdagmiddag na de diverse activiteiten gezellig bij elkaar zitten op de kade bij mooi weer, wie weet met een muziekje uit de trekzak erbij!

Zaterdagavond, een gezellige BBQ als het weer het toelaat. We willen het gezellig en betaalbaar maken voor eenieder en zijn er nog niet helemaal uit, nadere info volgt

Zondagochtend:

Napraten met een kopje koffie.

Maandag: is een extra dag om de omgeving te bekijken of terug te varen voor de leden die van verder weg komen en misschien de dinsdag weer moeten werken.

Inschrijven graag voor 15 april, zodat we aan hand van het aantal boten en personen het definitieve programma kunnen afstemmen met de verschillende partijen.

Inschrijven kan via e-mail aan

mors53@planet.nl

Wil je liever telefonisch contact bel dan Vincent 06 200 633 07

Tot Pinksteren in Elburg.!

Hartelijke Groet van Brigitte en Vincent Morsink a/b "Bridget SB"



Winkelstraat Elburg



Gemeente
Elburg



De havenkom van Elburg