



Dartsailer Nieuws

J u n i 2 0 1 0

In deze editie van Dartsailernieuws

In deze uitgave:	
In deze editie	1
Voorjaarsbijeenkomst nr 23 op Vlieland	1/2
Duinwandeling Vlieland	2/3
Driemaal is scheepsrecht: Vlieland	3/4

Tijdens het afgelopen fraaie Pinksterweek-eind vond de 23e Dartsailervergadering plaats op Vlieland.

Het weer werkte mee, de organisatie zat prima in elkaar (mede namens de andere deelnemers hartelijk dank aan Alie en Albert Bloem), en er waren, ondanks de afstand, verrassend veel deelnemers (er kwamen 13 schepen naar Vlieland)

De locatie bleek een setting met een heel eigen karakter, wat vooral bijzonder was voor de deelnemers die nog nooit op dit Waddeneiland waren geweest.

We hadden de ongekende luxe dat door Albert een aaneengesloten groep aanlegplaatsen voor de vergadering was gereserveerd, in een haven die nooit reserveringen

accepteert, zeker niet in zo'n traditioneel druk weekend.

Dit droeg zeker bij aan de speciale sfeer tijdens de bijeenkomst.

Op verzoek hebben enkele deelnemers hun eigen ervaring en indrukken aan het papier toevertrouwd, waardoor in deze nieuwsbrief een divers en persoonlijk sfeerbeeld is ontstaan. Hartelijk dank voor de inzendingen!

Er zijn ook veel foto's ingezonden, wat een selectie voor publicatie op de website nog knap lastig maakt. In de komende zal de site worden bijgewerkt en kan je nog even nagenieten.

Kortom: voor wie niet heeft deelgenomen: je hebt wat gemist!

Henk de Vlaam

Dartsailervergadering nr 23: Vlieland

Door een van de deelnemers, Ferdinand Holzhaus, schipper van de RANITA:

Onder de supervisie en regie van Alie en Albert Bloem werd dit evenement op Vlieland, hun woonplaats, georganiseerd.

Bijna de gehele G-steiger is gereserveerd voor de Dart vloot en hoewel het aantal inschrijvers eerst nog tegenviel liggen er op 20 mei toch 13 schepen aan de steiger. (In verband met de verwachte drukte bleef het schip van Alie en Albert in de thuishaven in Friesland)

Het was een fraai gezicht al die spitsgatjes naast elkaar en menig Dart-schippershart klopte daar sneller van.

Onze Ranita kwam uit de grote sluis in Kornwerderzand en na de schut bleken er nog 6 Dartelaars in de kleine sluis te hebben gelegen. Na zo'n vijf uur op de onderwatergenuea gevaren te hebben kwamen wij stuk voor stuk de haven van dit lieflijke eiland Vlieland binnen.

Een uurtje later was het palaver: begroetin-

gen; kennismakingen; omhelzingen; zoenen; snacks en drankjes. Alie en Albert hadden mooi weer besteld: het was bijna onbewolkt en de lucht was vrij van vulkanische as.

Het noorden windje zorgde wel voor wat koude, maar daar kon je wat extra's voor aantrekken of domweg je promillage verhogen.

De familie Bloem liet de teugels vieren, want er waren slechts twee verplichte nummers op het programma. Zaterdagavond BBQ in het havenrestaurant en zondagmorgen afscheidskoffie in dezelfde gelegenheid.

Met een dikke Vlieland infomap erbij was er zat keuze om de bloemetjes buiten te zetten. Twee attracties waren zelfs gratis, als je de namen Dartclub-Bloem zou noemen! Dat heugelijke feit hoefde slechts één keer gezegd te worden!

Vrijdag 21 mei was weer een stralende dag en 's middags was iedereen in het dorp te vinden. Om half zes wederom een palaver en deze keer waren de trekzakspelers aanwezig en schalden



Organisator Albert tijdens zijn welkomstwoord

Vlieland meeting nr 23 (vervolg van pagina 1)



De stoere truck van de Vliehorst Express met op het achterplatform Ferdinand die alles op zijn gemak bekijkt



Na de barbecue toont Albert een verrassing: een sleutelhanger met het logo van de Dartsailers en aan de achterkant een inscriptie over de meeting op Vlieland.

de muzieknoden over de haven om even later gevolgd te worden door samenzang van zee- en Vlielandse liederen.

Niet vanwege het gezang, maar het zonnetje verdween en de poolkoude deed zijn intrede waardoor iedereen na enige tijd zijn eigen drijvende kasteeltje weer opzocht.

Zaterdag 22 mei.

Om zes uur is de lucht nog strak blauw, maar om zeven uur is het Hollandse grijs weer terug.

Gekozen werd voor een tocht met de Vlieland-express over de Vliehors, of een wandeling onder leiding van Staatsbosbeheer door de duinen. Het voorstel van Henk de Vlaam om bij eb een wedstrijd zandkastelen bouwen te organiseren heeft het niet gehaald, omdat teveel aanwezigen in de jury wilden zitten!

Beide tochten verliepen vlekkeloos; naar tevredenheid; waren interessant en leerzaam. Bij SBB lag de nadruk op plantkunde; bij de Vlieland-express op zandkunde die door gids Folkert geestig werd onderwezen.

Over de komst van Henny Schuller, die op zaterdag met de veerboot uit Harlingen kwam, was iedereen lovend. Voor haar een deel van het verwerkingsproces, wat menig- een uit de weg gaat uit angst voor de con-

frontatie. Zij en anderen moeten het plotse- linge overlijden van Dick, in je ziel zien te verwerken tot een fijne herinnering.

Het avondgedeelte werd geheel bepaald door de BBQ in het havenrestaurant, die werd afgesloten met muziek en zang.

De organisatoren hadden ook nog een leuke verrassing: iedereen kreeg een sleutelhanger met het Dartclublogo uitgereikt!

Voor je het wist was het alweer half elf zon- dagmorgen en verzamelen geblazen in het restaurant op de haven: koffie met gebak.

Na een dankwoord van Albert Bloem en de voorzitter aan de familie Bloem werd ook nog aan de wens voldaan voor het organise- ren van de voorjaarsmeeting 2011. Anneke en Harry Sillevius van de Zwerver stelden zich hiervoor beschikbaar! De voorzitter deed ook nog een oproep aan de leden om zo'n rits vlaggetjes aan te schaffen om de volgende keer alle schepen in dartele kleuren gehuld te zien.

Na de groepsfoto en het afscheid nemen van de bemanningen die met hun schepen huis- waarts keerden, was ook deze geslaagde eer- ste meeting in 2010 voltooid verleden tijd.

Ferdinand Holzhaus

Duinexcursie op Vlieland

Door Franca 't Hoen, BALOE

Albert Bloem neemt ons mee op de fiets langs de zuidkant van het eiland. Na 10 minuten fiesten slaan we rechtsaf naar het boswach- tershuis bij de natuurcamping "lange paal" en worden begroet door Anke Bruin, een blonde vrouw met schitterend bruine ogen en een sonore stem. Ze blijkt ontzettend betrokken en gepassioneerd over haar beroep bij Staatsbos- beheer en over de natuur.

Als eerste laat ze ons een "oude" boom zien. Het is een van de eerste dennen die op Vlie- land geplant werden. Vlieland was een boom- loos eiland. Deze boom is wel 100 jaar oud.

Vervolgens wijst zij ons op een "echtpaar" een den en een eik die verstrengeld en met elkaar vergroeid zijn en ze vergelijkt ze met haar man en haarzelf, de stoere den en de gril-

lige eik. Anke opent ons de ogen voor de wonderen van de natuur in een klein duin- panneltje. Als je op je hurken gaat zitten, zie je lucifermos, met hele kleine vuurrode puntjes, zomersneeuw (een mos, dat in de loop van de zomer steeds witter wordt), duinviooltjes, en rendiermos, waar je gerust op mag lopen enz. enz.

Te veel om op te noemen. En als je dan opstaat en om je heen kijkt, zie je het hele duinlandschap met zijn vele facetten.

Ze vertelt over Staatsbosbeheer en de be- slissingen die worden genomen tegen de vergrassing (er mag niet te veel gras gaan groeien, dat is slecht voor de duinvegetatie) Er zijn Schotse hoogland runderen (alleen ossen) en soy schapen (ook uit Schotland) om het gras kort te houden.

Jammer genoeg komen er ook dieren voor



Ook Henny Schuller deed mee aan de meeting op Vlieland.

Duinwandeling op Vlieland (vervolg van pagina 2)

op het eiland die er niet thuishoren, zoals wilde katten en verwilderde huiskatten, die binnen de perken gehouden moeten worden.

Ook zijn er vossen, die heel veel schade aanrichten. Er werden onlangs 9 vossen geteld. Men heeft er 7 gevangen en gedood, dus zullen er nog 2 op het eiland ronddolen, die nog

gevonden moeten worden, want anders hebben de duinkonijnen geen kans. Een vos doodt namelijk meer dan hij nodig heeft om van te leven.

Anke leert ons van alles over het duinlandschap en we genieten van een heerlijke middag onder deskundige leiding.

Driemaal is scheepsrecht

Door Petra Polet van de DELTA

Dit is een persoonlijke titel, maar wel toepasselijk.

Twee jaar geleden wilden we ook naar de voorjaarsmeeting, maar dit kon niet doorgaan omdat onze kleinzoon op het punt stond geboren te worden.

Vorig jaar, de meeting in Elburg, stonden we praktisch klaar voor vertrek, toen we het bericht kregen dat mijn moeder was overleden, dus hadden we andere prioriteiten.

Dit jaar is het dan eindelijk gelukt om mee te doen, en nog wel naar Vlieland.

Woensdag 19 mei kwamen wij in onze thuishaven in Makkum met het plan die dag te vertrekken. Het waaide behoorlijk.

Omdat we opeens een paar Dartsailers voorbij zagen varen op weg naar de Gemeentehaven van Makkum, zijn we gaan informeren wat precies hun bedoeling was.

Het bleken deelnemers te zijn aan een "konvooi" dat de volgende dag onder leiding van Tim Helsloot naar Vlieland zou varen. We hebben ons aangesloten bij hun plannen en zijn met ons allen, onder deskundige leiding van Tim, donderdag 12 uur vertrokken uit Makkum.

De avond ervoor gingen we nog wat drinken bij 'De Zwaan' in Makkum en vertelde Tim aan de hand van een waterkaart en stroomatlas over zijn plannen voor de overtocht naar Vlieland.

Het was een mooie tocht van een uurtje of vijf, wel helemaal op de motor vanwege ongunstige wind. Halverwege kwam Henk de Vlaam nog een stuk terugvaren met de vraag of wij moeite hadden de rest van de groep bij te houden. Dit was absoluut niet het geval, maar we waarden de attente actie.

In Vlieland aangekomen voeren we keurig achter elkaar met een grote boog de haven

binnen, waar Albert en Alie Bloem, de organisatoren, ons op het havenhoofd al stonden op te wachten. Later hoorden we dat we juist beter helemaal onder de wal hadden kunnen varen, dan had je minder last van de stroming bij het binnenvaren van de haven.

Deden we op de terugweg.

We kregen leuke plaatsen in de haven van Vlieland, in boxen naast elkaar, gezellig.

Omdat we er toch allemaal al waren hielden we ook diezelfde avond palaver bij een bankje op de haven. Alie en Albert hadden gezorgd voor lekkere hapjes en drankjes. Stoelen waren er niet genoeg. Onze zitplaatsen bijvoorbeeld, zitten allemaal vast aan de boot! Heel gezellig.

Alie en Albert hadden twee activiteiten vastgelegd voor de groep en de rest van de tijd konden we dan vrij invullen. Er was een complete map informatie over Vlieland en later bleek ook dat Vlieland genoeg te bieden had.

Wij hadden de eerste dag een fiets gehuurd en uren gefietst, voornamelijk door de duinen, prachtig!! Ook het weer werkte mee. Geluncht in de dorpstraat en 's avonds nog even gezellig bij elkaar op de haven, met muzikale omlijsting van de trekzak van Henk en Greet, een heerlijke dag.



Konvooi naar Vlieland in de Boontjes bij vrijwel windstil weer.

HEEFT U DE EENMALIGE BIJDRAGE AL GESTORT?

Aan de oproep in de vorige nieuwsbrief, om een eenmalige bijdrage in de clubkas te storten, heeft al een flink aantal leden gehoor gegeven.

De stand op dit moment is dat 27 leden het gevraagde bedrag hebben overgemaakt. Zie de vorige editie van Dartsailernieuws voor meer details als je ook wilt storten.

Als het zo door gaat kunnen binnenkort de nieuwe clubvlaggetjes worden besteld!

Bij voorbaat dank.

Driemaal is scheepsrecht (vervolg)



Het vroegere drenkelingenhuisje op de Vliehors; nu een knus juttermuseumpje op een indrukwekkende zandvlakte

De tweede dag hadden wij ons opgegeven voor een excursie met de Vliehors express. Later bleken er meer mensen van de groep mee te gaan. Een heel leuke excursie naar de grootste zandvlakte van Europa kennelijk. Veel zand dus, maar ook een klein museumpje in een heel klein reddingshuisje en tal van zeehonden, die jammer genoeg wel allemaal op een afstandje in het water bleven.

Een ander deel van onze groep deed mee aan een duinexcursie, die naar ik heb horen zeggen, ook zeer de moeite waard was.

Die avond hadden we een barbecue in 'De Deining', het restaurant op de haven. Wij vonden het eten lekker, en ook zeker voldoende, al kwam het wat traag op gang en waren de plaatsen wat krap bemeten. Maar dat mocht de pret niet drukken, het was erg gezellig. De avond afgesloten met nog wat trezakkmuziek van Greet en zang.

De volgende ochtend alweer het afscheid, met koffie en een groot stuk gebak, comfortabel in lounge stoelen op het terras in de zon, met de traditionele groepsfoto en de bijbehorende hilariteit.

Wij vertrokken direct bij aankomst aan

boord, in verband met stroom en getijden. Prachtige terugtocht, helemaal kunnen zeilen, bijna tot in de thuishaven. Daar goed en wel aangekomen, wat aan het relaxen, zagen we de Dartsailer ITSKE voorbij varen, op weg naar de Gemeentehaven. Om 20.30 nog even gaan kijken waar ze lagen. We werden hartelijk aan boord uitgenodigd, zij moesten nog eten, wij dronken wat en later nog even bij ons aan boord een wijntje gedronken.

Ook de volgende ochtend hebben we nog even gezamenlijk in onze thuishaven koffie gedronken en nog een klein klusje opgeknapt. Ik vond dit een heel leuke afsluiting van de meeting.

Zo kon je meteen nog even napraten met mensen van een andere boot, en hoor je dus ook hun indrukken van het weekend.

Al met al een bijzonder leuke en gezellige bijeenkomst op een zeer mooie plek.

Wel had naar mijn idee, het bezoek aan boord over en weer, wat intensiever mogen zijn, zodat we wat meer creatieve ideetjes en oplossingen hadden kunnen uitwisselen.

Zo'n 'open boot middag' bijvoorbeeld spreekt mij erg aan.

Wij hebben er erg van genoten!!



Zeehonden kijken op de Vliehors: tientallen kwamen nieuwsgierig naar de plek waar de truck stopte

