



# DARTSAILER NIEUWS

OKTOBER 2012

## Over de inhoud

In deze uitgave:	
Van de redactie	1
30e meeting: Micky doet verslag	1/2
Ledenbestand nieuws	3
Meeting Bommenede	3
Meeting Bommemende	4
Afscheid van vrienden	4

Deze editie van Dartsailernieuws biedt de lezer weer veel informatie over de club.

Hoofdonderwerp is de op 11 en 12 augustus in Zeeland gehouden 30e Dartsailermeeting met, ondanks het geïmproviseerde karakter, toch een verheugende opkomst van 7 schepen plus een aantal leden per auto. In de verslagen (waarvoor dank!) is te lezen dat de deelnemers kunnen terugkijken op een geslaagde bijeenkomst.

Over het ledenbestand zijn enkele wijzigingen te melden, waarvan sommige triest we-

gens overlijden, andere jammer omdat leden afscheid nemen van de club, maar gelukkig ook positieve omdat er nieuwe leden zijn te begroeten.

Al met al is het weer een interessante nieuwsbrief geworden, mede dankzij de inbreng van enkele schrijvers en fotografen.

*Henk de Vlaam*

*Deze editie kwam tot stand dankzij de medewerking van de families Driessen, Leys, Oosterbroek en Roeleveld. Hartelijk dank voor de foto's en teksten.*

## 30e Dartsailermeeting: Zeeland

*Een bijdrage over de 30e meeting vanuit een bijzonder perspectief.*

Oude Tonge 10 augustus 2012, ik, Micky het sloopshondje van de ELIZABETH-S, moest van mijn baas vroeger dan normaal opstaan. Hij zei, dat we op tijd op de Grevelingen in de haven van Bommenede moesten zijn.

Na i.p.v. een lange wandeling even snel de poot opgetild te hebben vertrok de ELIZABETH-S via een kanaal met veel waterplanten richting de Krammersluizen.

Daar schreeuwde een meneer met pet in alle talen door de microfoon, dat we moesten aanschuiven anders werd de sluisdeur niet gesloten. Ik heb even flink terug geblaft.

Gelukkig konden we na het schutten op het voorzeil, ik hou namelijk niet zo van die oude Perkins bij ons aan boord, naar de Grevelingsluis, die we na even dobberen in konden varen.

Ook in deze sluis was het weer aanschuiven geblazen.

Fijn dat het schutten niet zo lang duurde, want ik moest heel erg plassen.

Na de plaspaauze voeren we op het voorzeil

richting de haven van Bommenede.

Mijn baas had van ene meneer Hans, al dan niet via een Belgische meneer Georges, per mail de nodige info over een meeting van de Dartsailerclub ontvangen.

Rond drie uur in de middag voeren we de haven van Bommenede in.

Aldaar werden we opgewacht door Hans en Georges en konden we langs zij de DARTELAER van Arianne en Henk Paul afmeren.

Baas en bazin gingen van boord en werden ontvangen als mensen, die na een lange reis weer thuis kwamen, er werd wat afgezoend.

Zelf heb ik Solo van Hans op de MARGRIET 2 begroet, had ik vorig jaar al gezien en op last van keizer Hondius beroken.

Toen ik van boord ging rook ik op de DARTELAER een hondenluchtje, bleek van Nelson en Nol te zijn, hele leuke vriendjes. Het was met de sloopshond van de DAME van Kees en Martha, (sorry maar ben de naam vergeten), en de poes Luna van de HAPPY DART een ware beestenboel.

Ik mocht ook even op de PEELANDER van Eric en Carina uit Kats.



*Lekker windje op de Grevelingen*

## 30e Dartsailermeeting: Zeeland (vervolg)



Veel honden bij elkaar aan een steiger in Bommenende



De Belgische meneer Georges maakte weer iets lekkers klaar



Hier zit ik bij mijn baasje op schoot

Baas en bazin beklonken met goedgevulde glazen en hartige hapjes de herkenning.

Ik, nog steeds het scheepshondje, had een beetje meelij met mijn baasje, die vroeg "komen die mensen uit Zutphen nog, die zouden toch ook komen", hetgeen steeds maar weer in twijfel werd getrokken.!!

Rond etenstijd ging een ieder zijns-/haarsweegs

Hoorde rond 20.00 uur de vraag "ga je ook mee Sjef?" Baas mee op de PEELANDER met de baas en bazin van Nol en Nelson, Hans, Georges en Eric om een halfwinder te testen. Zag, dat meneer Hans aan het roer en gashandle stond.

Hoorde na aankomst, dat het een geslaagde tocht was geweest, zelfs met een MOB oefening en al, de pikhaak was overboord gegaan en vanwege de schemering niet meer terug gevonden.

Na terugkomst werd e.e.a onder het genot van .....geëvalueerd.

Bij het uitlaten zag ik, dat er veel gordijntjes dicht waren en er geen enkel dienblad in de mast hing, zodat ook ik na een inspannende dag mijn mandje kon opzoeken.

Zaterdagmorgen weer bijtijds opgestaan, het was prachtig weer, via de DARTELAER de steiger op, alwaar aan de andere kant op de HAPPY DART reeds een heerlijk ruikende bak koffie werd gedronken.

De ochtend rustig doorgebracht en naar een plaatsje aan het begin van de steiger verhuisd.

Rond de middag ontstond er een ware ship-shop/ruilbeurs, ook mijn baasje kwam in het bezit van een ander voorzeil en genua.

Meneer Georges was druk bezig met de computer op de MARGRIET 2.

Tot genoegen van mijn baas arriveerde de TRINGA uit Zutphen met a/b Peter en Mariët Roeleveld en twee van hun vier dochters. 's Middags deed iedereen wat hij of zij wilde.

Er werd afgesproken om rond zes

uur op het grasveld bijeen te komen voor (alweer) een happy hour en om de BBQ's te ontsteken.

In de middag arriveerden ook Cor en Tini de Heer, die vanwege een lekkende watertank niet met de SHANTY maar met de auto waren gekomen. Ook zij hadden goedgevulde tassen met BBQ ingrediënten bij zich.

Rond zes uur allen in een grote kring op het grasveld, niet alleen gezellig keuvelend over allerlei onderwerpen, maar er was ook een gewillig oor voor serieuze zaken des levens.

Er viel voor ons hondjes heel wat af te bedenken. Op de grens met zondag werd het "bivak" afgebroken, de BBQ's gedoofd en ledige flessen verzameld. Nog even een rondje gemaakt en mijn hondenkooi opgezocht.

Zondagmorgen, mocht ik een beetje uitslapen, zachtjes van boord voor het dagelijkse ritueel, wederom prachtig weer met een fraai windje.

Langzamerhand ontwaakten de zeven Dartsailer-bemanningen.

Poes Luna in de kuip en op steiger, waarschijnlijk op zoek naar katers!

Na het ontbijt werd er afscheid genomen van de DAME, die voor een tocht buitenom richting Enkhuizen vertrok en ook de TRINGA en de DARTELAER vertrokken.

Nadat wij Hans Polman en Georges Leys hadden bedankt voor de organisatie vertrokken ook wij voor een tochtje over de Grevelingen naar Scharendijke.

Zagen onderweg de DARTELAER onder vol bruin zeil haar rak voltooien, een prachtig gezicht.

Mijn baasje wil Hans en Georges nogmaals bedanken voor het initiatief en de organisatie van deze wederom zeer geslaagde meeting, een waar feest !!

Volgend jaar weer op dezelfde plaats en dan met mossels!?

Vergeet bijna te zeggen, dat er van deze meeting op de site nog meer foto's zijn te bewonderen.

Met vriendelijke poot

Micky,

scheepshond van de ELISABETH-S

## Over het ledenbestand



### OPROEP

*Nu er steeds meer niet-Nederlandse leden bij de Dartsailerclub komen neemt de behoefte aan een Engelstalige nieuwsbrief toe.*

*Wie wil(len) een bijdrage leveren door zo nu en dan een nieuwsbrief te vertalen??*

**Mail naar:**

[dartsailerclub@dartsailerclub.nl](mailto:dartsailerclub@dartsailerclub.nl)

Als gebruikelijk zijn er in het ledenbestand de afgelopen periode weer enkele wijzigingen te noteren geweest.

#### **Overlijden:**

Een paar weken geleden, op 18 september, is Yvonne Don-Muyselaar, echtgenote van Tim Helsloot overleden. Hiervan zijn de leden via een speciale e-mail in kennis gesteld. Wij wensen Tim veel sterkte met dit trieste verlies.

#### **Opzeggingen:**

Jan en Jeannette Oosterbroek hebben helaas, na een jarenlang, enthousiast en actief lidmaatschap van de Dartsailerclub, hun schip te koop gelegd en een ander schip gekocht. In een stukje elders in deze editie nemen ze afscheid van de club.

Ook Rien Hokken zegde het lidmaatschap op vanwege de verkoop van zijn schip, dat gekocht werd door twee Franse ex-zeezeilers.

#### **Nieuwe leden:**

Hestia en Michiel Kamphuis met een Dartsailer 30 zijn lid geworden, net als Dieter Stoll en Ulrike Hurst, die een Dartsailer 38 hebben.

Twee weken geleden is een nieuw lid uit de Verenigde Staten ingeschreven, Ronald W DeYoung, met partner Andrea Palmer, die een Dartsailer 27 hebben met ligplaats in Port Royal in South Carolina. Ronald heeft het schip gekocht van een andere Amerikaan, Joseph Perel, die enkele jaren lid is geweest. Ronald heeft te kennen gegeven dat hij graag in contact wil komen met andere eigenaren om informatie en ervaringen uit te wisselen. Andere eigenaren van een DS 27 kunnen hem natuurlijk ook een mail schrijven via: [dutch6246@gmail.com](mailto:dutch6246@gmail.com)

#### **Wijzigingen**

Geef wijzigingen voor de ledenlijst svp door aan: [dartsailerclub@dartsailerclub.nl](mailto:dartsailerclub@dartsailerclub.nl)

## Dartsailermeeting Bommenede augustus 2012

Er liggen al 6 Dartsailers in de haven van Bommenede als wij met onze Tringa even na twee uur op zaterdag middag arriveren. We worden hartelijk ontvangen, want Sjef heeft al vanaf vrijdag verkondigd dat er ook een Dartsailer uit Zutphen komt en waar blijven ze nou?

Eerlijk gezegd wisten we niet zo goed meer of we vrijdag of zaterdag hadden afgesproken en het was zulk heerlijk zeilweer dat we hier volop van geprofiteerd hebben op de Grevelingen.

Zoals gezegd is de thuishaven van Tringa Zutphen en daar liggen we met gestreken mast, omdat de bruggen over de Gelderse IJssel te laag zijn. In de zomer genieten we dan ook volop van het zeilen.

Door Georges worden we, zodra we aan komen varen, gedoopt tot Adam's Family, vanwege de plastic kraai die op ons stuurhuis meevaart.

De zes Dartsailers die al aan de steiger liggen zijn:

- Elisabeth S., met Sjef en Ria aan boord
- Dartelaer, met Arianne, Henk Paul en Nina
- Happy Dart, met Georges en Linda
- Peelanders, met Eric en Carina
- Margriet 2, met Hans
- Dame, met Kees en Martha
- Helaas ontbrak Shanty van Cor en Tini - lekke drinkwatertank

Op vrijdagavond is de Peelanders uitgevaren met zes kapiteins aan boord om de nieuwe halfwinder uit te proberen. En zoals dat gaat als er meerdere kapiteins op een schip zijn was er ieder druk in de weer met het zeil zonder dat er iemand was die het roer ter hand nam. Resultaat: een bootshaak over boord en bijna een Dartsailer op de klippen!

In de loop van de zaterdagmiddag voegden Cor en Tini zich bij ons (zij waren vanwege de pech met hun Shanty met de auto komen) en al snel werden stoeltjes en andere zit attributen verzameld op het grasveld op de dijk voor een Happy Hour. Niet veel later werden de barbecues aangestoken. Een barbecue moet echter geruime tijd opwarmen, doch niet



*Een aantal deelnemers tijdens het palaver*



## Meeting Bommenende (vervolg)



Heerlijk in het avondzonnetje

Iedereen had hier geduld voor. Sjeff bracht al snel zijn Action nood gastoestel mee en een koekenpan waarin de worstjes veel sneller gaar werden. Tini had voor een heel weeshuis vlees en salade meegebracht, zodat de buikjes goed werden gevuld. Een zeer gezellig samenzijn waar wij ons als nieuwkomers meteen thuis voelden.

Naar mate de avond vorderde werd de wind kouder en zochten de verschillende bemanningen zo zoetjes aan hun kooi op. Enkele diehearts kropen bij elkaar in een kajuit en boomden nog tot in de late uurtjes door, waarbij het opviel dat de dekluchten vol brandden en het dus niet vreemd was dat we zondagmorgen gewekt werden door een lopende motor die de accu's weer op moest laden.

Zondagmorgen vroeg vertrok de Dame als eerste om via de Roompot naar Stellendam te koersen. Peeland, Happy Dart en Mar-

griet 2 koersten richting Ouddorp in de vorm van een wedstrijd waarbij Margriet 2 de pas verworven halfwinder/Gennaker wilde uitproberen. Winnaar van de 'race' is ons helaas niet bekend.

Tringa koos zeil op de Grevelingen om in de buurt van Bruinisse te overnachten en maandagmorgen de Oosterschelde te bevaren. Dartaer bleef in de buurt omdat Henk Paul de volgende dag weer aan de arbeid moest en Elisabeth S kreeg bezoek van een van de zonen.

Het was een zeer geslaagd weekend en voor volgend jaar half augustus is alvast een afspraak in de diverse agenda's genoteerd, naar wij allen hopen met nog meer Dartsailers aan de steiger.

*Peter, Mariët, Jolijn en Roos (a/b Tringa)*

## Afscheid van vrienden

Dartsailervrienden,

Per 1 augustus jl. zijn wij de trotse eigenaars van, schrik niet, een motorboot. Type Tyvano Brevia 10.20.

Het was in eerste instantie niet de bedoeling om een ander schip te kopen maar het "kwam op ons pad" en was een goede deal.

Omdat 2 schepen in eigendom hebben uiteindelijk niet de bedoeling is, ligt de "Calamares", Dartsailer Sirocco 28, tot half oktober te koop bij Yachtbroeker Wehmeyer in Naarden.

Daarna zal ze in Weesp weer op de kant worden gezet voor winterberging en zien we volgend jaar wel weer verder.

Een en ander betekent wel dat wij afscheid

nemen als lid van de Dartsailerclub. Dit gaat ons natuurlijk aan het hart. Want we hebben heel veel leuke meer- en eendaagse meetings met jullie allemaal meegemaakt. Wat zullen we het missen!

Hierbij willen wij jullie dan ook hartelijk bedanken voor alle gezelligheid en de vele leerzame momenten die er de afgelopen jaren meerdere malen zijn geweest.

Natuurlijk zullen wij de nieuwe eigenaar (als die zich aandient) over de Dartsailerclub informeren en vertellen over de vele gezellige mensen, interessante meetings en tochten.

Beste Dartsailervrienden wij wensen jullie het aller-, allerbeste, een goede gezondheid, veel mooie zomers en een behouden vaart! Wij hopen dat het jullie "voor de wind zal gaan".

*Jan en Jeannette Oosterbroek  
"Calamares"*

