

# DARTSAILER NIEUWS

MEI 2013

## Over de inhoud

In deze uitgave:	
Van de redactie	1
Pinkstermeeting 2013	1/2
Bericht von Wolfgang	3
31e meeting, Pinksteren	3/4
Monnickendam	4/5
Zomer in Zeeland 2013	5

Tijdens het Pinksterweekeind vond de voorjaarsmeeting plaats in jachthaven Hemmeland te Monnickendam. Aan de tuigsteiger konden de deelnemende schepen bij elkaar een ligplaats vinden, wat altijd heel plezierig is voor het onderhouden van de contacten.

Er waren 13 schepen aangemeld, maar door de herfstachtige weersomstandigheden en andere onvoorziene oorzaken kwamen uiteindelijk slechts 7 Dartsailers naar Monnickendam. Gelukkig kwamen ook twee leden per camper en op zaterdag verschenen nog twee leden met de auto om aan het diner en het avondprogramma deel te nemen. Bij elkaar dus 13 leden die aan dit evenement deel namen. Een redelijke opkomst gezien de omstandigheden.

Vanaf deze plaats, mede namens de andere deelnemers, Kees en Martha nogmaals hartelijk dank voor het organiseren! De inzenders van teksten en foto's ook hartelijk dank voor de bijdrage aan nieuwsbrief en website. Leuk om te lezen hoe verschillend soms de diverse inzenders de meeting beleefd hebben.

In deze nieuwsbrief verder de eerste informatie over de Zomer in Zeeland meeting die bij voldoende belangstelling eind augustus wordt gehouden ergens aan het Veerse Meer.

Ik wens u veel plezier bij het lezen van deze 62e Dartsailer nieuwsbrief.

*Henk de Vlaam*



*Jachthaven Hemmeland met aan de zuidzijde de steiger waar de Dartsailers konden afmeren*

## Dartsailerbijeenkomst Pinksteren 2013

Weinig animo om een verhaaltje te schrijven over deze bijeenkomst. Dat is wel wat sneu voor de organisatoren, Martha en Kees. Zij hebben er voor gezorgd dat de ligplaatsen waren gereserveerd en dat er een goed programma lag. Dat is wel wat waardering waard.

De aanreis naar Monnickendam was voor de Delta niet helemaal vlekkeloos verlopen.

Op donderdag van Makkum voor de wind naar Enkhuizen leek zo eenvoudig.

Ter hoogte van Stavoren begon het echter steeds harder te waaien en liep Delta ruim 6 knopen met een uitgeboomde Genua.

De stuurautomaat hield de zaak goed op koers. Ik dacht dat ik wel een rif in het grootzeil zou kunnen steken zonder eerst in de wind op te draaien.

Dus netjes mijzelf aangehaakt een rif gestoken en dat ging inderdaad heel goed. Losgehaakt, geknield bij de mast, klaar om terug te gaan naar de kuip liet een van die beruchte IJsselmeergolven Delta uit het roer lopen met een gijp tot gevolg. De giek duwde me

van het kajuitdak af en ik viel in het gangboord.

Dankzij een scepter ben ik aan boord gebleven. Alleen heeft dat ding wel een van mijn ribben gekneusd. Daardoor was voor die dag de lol er wel een beetje af en zijn we maar Stavoren binnengelopen. Daar was royaal plaats. Blijkbaar waren wij de enigen die gek genoeg waren om in dit weer te gaan varen.

Tube Tantum gehaald bij de Coop aldaar, dat moet iets doen tegen de pijn. Achteraf was het toch wel slimmer geweest om eerst de Genua op te rollen en dan op te draaien voor dat rif. Beurse plekken zijn ook leergeld.

Op vrijdag was Monnickendam redelijk bezeild, maar die gekneusde rib verhinderde dat ik het grootzeil kon hijsen. Daarom zijn we op de Genua met de motor erbij naar Monnickendam gevaren. Dat ging heel voorspoedig. Regelmatig insmeren met Tantum hield de rib onder controle, het heeft wel iets van het marineren van spare ribs. Zelfs inclusief het



*Comfortabel indoor palaver met uitleg over het programma door Kees Buur*

## Dartsailerbijeenkomst Pinksteren 2013 (vervolg)



*Piet laat zich de haring goed smaken*



*De torenbeklimming begon met een houten wenteltrapje*



*Theo en Petra Polet*



*De gastvrije oude artiest toonde trots een honderden jaren oud handschrift dat hij tussen de bakbalken vond tijdens de restauratie van het huis*

gevoel alsof er aan geknaagd wordt.

Om een uur of vier bereikten we de Hemmelanden. Het is zeker twintig jaar geleden dat ik voor het laatst in Monnickendam was, alleen de geul door de Gouwzee was nog bekend, de havens in Monnickendam niet. Afgemeerd aan de steiger bij de kraan, zoals uitgelegd. De kraan was nog in bedrijf, er werd een nogal groen uitgeslagen tweemas-ter van masten voorzien. Toen die eenmaal, nog steeds groen, maar nu met masten, weg was hadden we daar genoeg plaats.

Wegens het weer en de daarmee samenhan-gende acute onderkoelingsrisico's, werd het traditionele openlucht palaver verplaatst naar een plaatselijke kroeg genaamd: "Het Veer-huis van Marken". Hoewel we deze keer voorbereid waren en vouchstoeltjes hadden meegenomen, zijn we toch maar zonder protes meegegaan naar deze kroeg. Het palaver was een groot succes, er werd gebruik ge-maakt van de mogelijkheden van de bar. En er werd heel veel uitgelegd. Dat ga ik hier niet herhalen want dat heeft iedereen vast zelf allemaal gehoord.

Het lijkt me dat een indoorpalaver op deze wijze toch wel zijn voordelen heeft. Traditie is mooi, maar warme voeten en een droge omgeving zijn ook niet te versmaden.

Op zaterdag werd de plaatselijk palingroker bezocht. Een heel compact bedrijf met een paar rookruimtes. We kregen allerlei wetens-waardigheden te horen over het vangen en roken van de diverse soorten aal en andere vissen. Terug naar de Hemmelanden, uit-tervaard met een paar boodschappjes.

Na de lunch weer naar de stad voor de stads-wandeling. Dat heb ik zelf niet meegemaakt. Petra vertelde dat er heel lang in de kerk is rondgekeken, het was blijkbaar de moeite waard en dat Monnickendam heel veel fraaie geveltjes telt.

Echter het bezoek in het huis van een oude kunstenaar heeft de meeste indruk gemaakt, dat vond Petra heel erg leuk. De stadswan-deling heeft zo'n twee uur geduurd en eindigde om vier uur met het geluid van het valse klokkenspel op de achtergrond.

De avond stond in het teken van de geza-menlijke maaltijd. In het clubhuis "de Ark" was de bar "bevrouwd" en stond een reuze tafel gedekt en daarnaast een tafel met chi-

nees. Prima eten en heel gezellig.

Cor de Heer had een tekening en foto meege-nomen van het schip dat nu voor Tini en hem gebouwd wordt. Een motorjacht, maar wel eentje waar je ook nog flinke afstanden op groot water mee kunt varen. Heel benieuwd hoe dat er uit zal zien als de nieuwe Shanty volgend jaar te water gaat.

Na het eten heeft Henk nog wat beelden laten zien van de nieuwe eigenaars van de Shanty, die met het gangboord onder water de Noord-zee over zijn gestoken. Ook een film, ge-maakt door Hans Polman, over een vracht-schip dat met behulp van een grote ijsbreker door het ijs wordt geholpen. Zeelui die met grote houten hamers de meertrossen ijsvrij moeten maken. De film besluit met een stukje waarin open zee is bereikt met metershoge golven. Daar zul je mij met de Delta dus nooit zien.

Helaas was niemand in de stemming zich op te offeren voor het schrijven van een verslag-je of voor het organiseren van de volgende meeting. Heel droevig, maar we blijven opti-mistisch. Dat komt vast goed.

De avond werd besloten met gezamenlijk gezang, Henk had zijn trekzak omgeruild voor een gitaar en dat klonk ook niet verkeerd. Er waren wat problemen met het syn-chroniseren van de karaoke tekst met het ac-tuele gezang maar daar liet niemand zich door ontmoedigen. Heel gezellige avond, die om elf uur moest worden beëindigd.

Het was heel plezierig te ervaren hoeveel mensen meeleven met de Cochleaire Implan-taat operatie waarmee wordt geprobeerd mijn gehoor in ieder geval aan één zijde te herstel-len. Zondagmorgen op de steiger nog wat gekletst, en om een uur of tien zijn wij, als eersten vertrokken. Met een noordenwind is onze hele terugreis recht tegen de wind in, dus mag Perkins uren maken.

Net zoals er nu toch een "stukkie" ligt, komt er vast nog iemand die de volgende Dartsai-lermeeting wil organiseren.

Nogmaals complimenten en dank voor de organisatoren, volgend jaar zijn we er vast weer bij.

*Petra en Theo Polet, DELTA*

## Bericht von Wolfgang und Joyce

### Unser Eindruck vom Treffen:

Manche Gesichter sprachen für sich selbst "warum kommt man denn mit einem Camper zu einem Dartsailertreffen?"

Ja am 17.05.13 war es endlich wieder soweit, Dartsailertreffen in Monnickendam war angesagt.

13 Boote sollten laut Anmeldung einlaufen. Leider waren es nur 7 die tatsächlich in Monnickendam fest machten - und man glaube es oder nicht - es waren auch 2 Camper darunter, deren Besatzung zum Dartsailertreffen erschienen.

So mussten diese mit dem Camper Erschienenen, sich auch so die eine oder andere spitzfindige Bemerkung anhören - und ich finde eigentlich auch zu Recht.

Mit eingefrorenem Lächeln nahmen sie dies zur Kenntnis und versprachen Besserung.

Wir fanden, das Treffen war wieder einmal Spitze. Kees und Marta hatten alles gut organisiert.

Am Samstag die Besichtigung der Aalröcherei und die anschließende Führung durch Monnickendam waren sehr interessant.

Am Samstagabend kamen noch einige Mitglieder mit dem Auto angereist um noch an dem geselligen Abend mit teilzunehmen.

Dieser gemütliche Teil am Samstagabend, mit einem chinesisches Essen in netter Atmosphäre des Vereinshauses "Arche" im Jachthafen war einfach Klasse.

Es wurden Erfahrungen ausgetauscht und Henk lies es sich nicht nehmen uns auf seiner Gitarre zu so manchem Song zu begleiten.

Dartsailer es war schön, meinen und Joyce Dank an die Organisatoren Marta und Kees sowie einen Dank an Henk für seinen ständigen Einsatz für den Club.

Ihr Dartsailers, die nicht kommen konntet, Euch ist leider etwas Schönes entgangen!

Bis demnächst liebe Grüße !

*Wolfgang und Joyce  
(zwei die mit den Camper da waren und Besserung versprechen)*



*Joyce und Wolfgang hören zu beim Palaver*



*Schöne Aussicht auf Monnickendam und Hafen*



*Geert en Sulema aan de dis*



*Cor en Tini de Heer waren met de auto gekomen om het zaterdagavond programma mee te maken*

## Pinkstermeeting 2013

Twee nachties geleden de laatste mail gelezen van Henk de Vlaam dat de meeting echt door gaat. 's Morgens om 9 uur vertrokken tussen de brug van Wormerveer en de Juliana brug te Koog aan de Zaan.

De bediening van de bruggen over de Zaan verliep voorspoedig, zo ook de Oranjesluis. Na Durgerdam kwam het Paard van Marken al gauw in zicht. Het paard gerond en richting Monnickendam gekoerst. Daar aangekomen om drie uur. Kees de organisator ving ons op en gaf ons aanwijzingen waar wij konden afmeren met de Easy. Na ons liepen de Delta en de Dolfijn binnen.

Als laatste kwamen de nieuwe Dartsailer leden Kamphuis met de Goodwin binnen. De Goodwin had dan al zowat een wereldreis achter de rug: zij waren die ochtend om 06.00 uur vertrokken uit Vianen en kwamen binnen lopen om 17.00 uur. De dag ervoor waren ze vanuit hun thuishaven Wijk en Aalburg via Gorkum en het Merwedekanaal met gestreken mast op weg naar de meeting gegaan. Nadat een iedereen weer met elkaar bijge-

praat was ging een ieder weer naar zijn schip. Sommigen bleven nog even bij elkaar aan boord.

Bij deze meeting waren ook twee campers van onze club gespot. Als nieuwtje is te vermelden dat onze web-master op i.c.t. gebied nog niet zo ver is om dit te realiseren, maar er komt vast een nieuwe link op de website van de Dartsailerclub namelijk een afdeling voor campers. Deze zijn nu nog moeilijk te onderscheiden van andere campers maar zij krijgen vermoedelijk ook een lijntje voor de laatste Dartsailer vlaggetjes die we nog hebben.

Ook leuk om te vermelden dat de twee bijzondere leden Tini en Cor de Heer 's avonds aanwezig waren.

Stadswandeling door Monnickendam.

Voor de thuisblijvers kan ik alleen vermelden dat je wat gemist hebt, dit was zo uniek: we mochten nadat we de kerktoren opgeklimmen waren zelfs een monumentaal huisje bekijken van een 85 jarige kwieke heer, kun-

## Pinkstermeeting 2013 (vervolg)



Enkele van de gevonden voorwerpen uit de diepe afvalput: minstens 350 jaar oud! Zo maar opgegraven in de tuin.



Het andere team gezien vanaf de toren



Even bijpraten op de steiger



De toren met het ontzettend valse carillon waar de Monnickendamers nog trots op zijn ook!

stenaar van beroep die toevallig bevriend was met de stadsgids.

Wat we hier zagen aan oude spullen opgegraven uit zijn tuin en nu tentoongesteld in zijn vitrinekast in de kamer. We zagen kopjes, kommetjes schalen, te veel om op te noemen en dit alles uit ongeveer 1600. Zoals gezegd opgegraven uit een put 9 meter diep. Dit was vroeger normaal je gooide je rommel in een kuil en weg was het. Wij brengen en halen het nu bij de kringloopwinkel (toen niet). Zelfs een boekje met de eerste geschreven woordjes van kinderen uit die tijd kon hij laten zien. Moe van het traplopen en de wandeling zijn we weer richting haven gegaan.

Zaterdagavond om 6 uur met z'n allen inclusief camperleden en leden die met de auto zijn gekomen heerlijk gegeten van de Chinese maaltijd. Als gewoonlijk worden de Dartsailer avonden afgesloten met muziek, maar voordat dat gebeurt krijgen we eerst de horrorverhalen. Je wilt niet weten wat er alle-

maal kan gebeuren met je boot, onder of boven water maakt niet uit alles is al beschreven en digitaal aangeleverd. Persoonlijk ben ik blij dat ik deel uitmaak van een boten club, je zal maar lid zijn van een parachutistenclub die onze naam zou dragen, je moet er toch niet aan willen denken wat voor verhalen er dan over de tafel gaan?

De muzikale afsluiting was weer geweldig. Hette en Henk zongen als jonge lijststers, de medeleden vielen goed in. De muziek avond was zoals we gewend zijn weer goed voorbereid. Er waren zelfs muziekmappen met teksten beschikbaar.

Ik zou willen afsluiten met een dank aan de bestuursleden van Hemmeland deze dames hebben ons toch maar weer goed verzorgd deze avond. Speciale dank aan de organisatie van deze geslaagde zomermeeting 2013.

Geef je als organisator voor 2014 snel op voordat iemand je voor is.

Geert Stijnman, EASY

## Pinksteren in Monnickendam

Ondanks dat de weersverwachtingen niet optimaal waren druppelde vrijdagmiddag iedereen binnen.

Zelfs twee campers maakten deel uit van de Dartsailerclub.

Nadat over en weer de boten waren bewonderd en iedereen een hapje had gegeten gingen we gezamenlijk rond acht uur naar de plaatselijke kroeg om de plannen voor het weekend door te nemen en afspraken te maken. Onder het genot van warme en koude drankjes werd er gezellig gekletst, vragen gesteld en goede adviezen gegeven en voor we het wisten was het tien uur/kwart over tien. Het hek zou om tien uur sluiten maar gelukkig was ik in bezit van een pasje. Met z'n allen weer naar de haven.

Zaterdagochtend om elf uur een bezoek aan de palingrokerij. Een enthousiaste meneer de Boer liet water branden en vertelde gedreven over zijn vak. Het ambachtelijk roken van vis en dat er eigenlijk geen lekkerder vis bestaat dan de zijne.

Eerlijk gezegd moet ik dat beamen. We hebben paling (aal) gekocht en het was ongelooflijk lekker.

Daarna ging ieder zijns weegs.

's Middags om twee uur bij de Grote Kerk verzamelen voor een rondleiding door Monnickendam.

De helft van de club klom de toren in. Prachtig uitzicht, mooi gebouw en een interessant verhaal.

Daarna een stukje door het stadje met z'n mooie gevelstenen en fraaie panden. We werden uitgenodigd door de kunstenaar/acteur/decorbouwer, om zijn prachtige woning te bezichtigen waar we dankbaar gebruik van hebben gemaakt.

De rondleiding zou anderhalf uur duren maar dat liep uit tot twee uur en toen hadden we nog lang niet alles gezien. De gidsen zijn vrijwilligers die dit al jaren doen en de opbrengst gaat naar het restaureren en onderhouden van het stadje.

's Middags om zes uur gingen we naar clubhuis van de haven om daar van een heerlijke maaltijd te genieten en ondertussen waren Cor en Tini ook gearriveerd. Ook Tom van Gool en partner waren uitgenodigd. Uiteindelijk was hij de eerste die met zijn Dartsailer in de haven aan de door ons gereserveerde steiger lag. Hij was alleen nog geen lid maar dat is diezelfde avond nog (onder vrolijke

## Pinksteren in Monnickendam



*Nog even indrukken uitwisselen tijdens de afscheidskoffie (met appeltaart!)*

dwang) recht gezet. Na het eten zorgde Henk voor een aantal opzienbarende beelden waar- onder ook een aantal die je eigenlijk liever niet zou willen zien, maar indrukwekkend waren ze wel.

Daarna kwam de gitaar tevoorschijn en werd er hartstochtelijk gezongen met een niet syn- chroon lopende ondersteuning van een over- head projector wat zorgde voor fantastische liedjes.

Met enige aandrang verlieten we het pand om elf uur/kwart over elf zoals afgesproken was.

Nog een laatste glaasje bij de burens en terug naar eigen boot.

Zondag ochtend elf uur bij "de koperen vis"

aan de koffie met appeltaart. Helaas waren Michiel en Hestia verhinderd. We hadden afgesproken om voor één uur de haven te verlaten omdat er 's middags 30 andere boten zouden komen. Na de koffie en een hartelijk afscheid dus aan boord, motor starten, zeilen hijsen en de niet zo erg woelige baren op.

Terug kijkend op dit weekend vind ik het vooral leuk dat ik iedereen een beetje beter heb leren kennen en nieuwe contacten heb gemaakt.

Kortom; ik heb genoten van een heerlijk weekend met een stel gezellige mensen.

*Martha de Ruiter, Dartsailer DAME*

## Zomer in Zeeland 2013 Vooraankondiging

*Hoewel er nog niet heel veel details bekend zijn over de "Zomer in Zeeland" meeting 2013 valt er op dit moment toch wel iets over te vertellen.*

*Initiatiefnemer is Hans Polman, die tijdens de geslaagde meeting vorig jaar in Bomme- nende heeft afgesproken met Georges Leys dat ze voor dit jaar weer iets dergelijks zou- den organiseren.*

*Helaas, Hans moet voor zijn baas gaan varen (Hans is invalkapitein op de grote vaart. Da's ECHT varen dus!!) tot midden augustus en van organiseren komt dus niet veel. Geluk- kig heeft Georges Leys het estafettestokje van hem overgenomen zodat er toch iets van een plan "in de pijplijn zit".*

*Georges stuurde een mail met een paar eer- ste gedachten die hieronder worden samen- gevat. Wie zin en gelegenheid heeft om te komen en wellicht met vakantie is in de regio: noteer alvast dat je het weekeind van 18 en 19 augustus vrij houdt en in de buurt van het Veerse Meer bent want Georges schreef het volgende in zijn mail:*

De bedoeling is een informele bijeenkomst te doen, op het Veerse Meer op zaterdag 18 en zondag 19 augustus.

Mensen die vrijdag komen weten Oranjeplaat te vinden waar vandaan op zaterdagochtend wordt vertrokken naar de verzamelplaats.

De juiste locatie waar we de tijd doorbrengen afspreken is zeer moeilijk van tevoren vast te leggen, aangezien de eilanden vrije ligzones zijn en ondertussen de 24h regeling streng gecontroleerd wordt.

Ik stel voor dat boten die deelnemen zich vrijdagmiddag of zaterdag voor 10h melden in Oranjeplaat zodat we met elkaar kunnen vertrekken.

Boten die zaterdag na 11h komen kunnen even contact opnemen via +32 487 685 472 om te horen waar we een plek gevonden heb- ben.

We gaan op het eiland van keuze samen BBQ en/of mosselen eten.

Zondag doen we een zeiltochtje of samen af te spreken activiteit.

Niet veel drukte, maar gezellig samenzijn en de kennismaking of oude vriendschappen vieren en wat over onze bootjes en plannen praten.

Hans stelt voor dat mensen die nog oude Dartsailer/boot spullen hebben liggen, die ze niet meer gebruiken, meebrengen en dan een soort ruilbeurs doen.

Met vriendelijke groet  
*Georges Leys*



*Ondergaande zon in Monnickendam*



*De DAME verlaat Monnickendam*