



# DARTSAILER NIEUWS

JUNI 2015

## Over de inhoud

Deze nieuwsbrief is een bijzondere uitgave!!

Nog nooit in de bijna 15-jarige historie van de Dartsailerclub hebben zoveel deelnemers aan een meeting een impressie geschreven en nog nooit kwamen er zoveel foto's binnen voor plaatsing op de website. Dit is een zeer positieve ontwikkeling, want het illustreert dat niet alleen de extra oproep tot participatie tijdens de meeting "heeft geholpen", maar het laat vooral ook zien dat de deelnemers aan de 38e meeting, die afgelopen Pinksterweekeinde in Medemblik plaatsvond, het naar hun zin hebben gehad. Dit geldt voor de "oude garde" die al vele jaren lid is, maar zeker ook voor de deelnemers die voor het eerst bij een Dartsailermeeting waren.

De laatste tijd vroeg ik mij af of er nog wel belangstelling was voor de Dartsailerclub, want na al die jaren merkte ik een geleidelijke afname aan reacties en ook het aantal deelnemers aan meetings liep duidelijk terug.

De vraag kwam bij mij op: "Waar doe ik het voor? Misschien moet ik het estafettestokje maar aan iemand anders overdragen....."

De ervaringen van de afgelopen meeting, met 16 boten de op een na drukst bezochte bijeenkomst, en de response van de deelnemers geven weer nieuwe energie om nog een poosje de Dartsailerclub te blijven supporten!

Ook bleek tijdens de gesprekken in Medemblik dat er al enige tijd een misverstand is over het houden van meetings in de zuidelijke regio. Er is afgesproken dat geprobeerd wordt dit misverstand op te lossen. Hopelijk is er deze zomer al weer een "Zomer in Zeeland" meeting!!

Ik wens u veel plezier bij het lezen van deze extra dikke 68e Dartsailer nieuwsbrief. Met bijzonder veel dank aan de vele inzenders!

*Henk de Vlaam*

In deze uitgave:	
Over de inhoud	1
Pfingsten meeting 2015	1/2
Met de nieuwe Shanty naar Medemblik	2/3
Een eerste kennismaking	4
Nog een kennismaking	4
Impressie meeting 38	5

## Pfingsten 2015 Medemblik

*Beitrag von Dieter Stoll und Ulrike Hurst*

Dartsailer **TRADEWIND** hat uns aus Karlsruhe über den Rhein und die IJssel zum Meeting in Medemblik gebracht. Für uns ist es das 2. Mal dass wir an dieser jährlichen Clubausfahrt teilnehmen. In 2014 genossen wir als Neulinge die Herzlichkeit und Aufgeschlossenheit der 'etablierten' Clubfreunde in NL. Obwohl wir noch kein niederländisch sprechen, war die Verständigung stets sehr gut, dank des deutschfreundlichen Sprachverhaltens aller Teilnehmer.

### Das Programm:

**Freitag 22. Mai:** Anreise und Festmachen im Pekelharinghaven. Trotz hoch frequentiertem Hafen (Pfingsfeiertage) gelang es Joyce (sie hatte die Organisation für das Treffen übernommen) gemeinsam mit dem Hafenmeister, die zahlreichen Dartsailers (16!) in enger Nachbarschaft an den Stegen unterzubringen. So war ein erstes Kennenlernen möglich und Jeder konnte sich

mit Jedem über Ideen und individuelle Lösungen austauschen. Je nach persönlichem Gebrauch hatte jeder DS seinen besonderen Ausbaustil bzw. Gestaltungscharakter. Das war für uns alle hochinteressant und informativ.

Um 19.30 Uhr traf man sich im Hafelokal "Driemaster". In lockerer Runde begrüßten sich alte Freunde und neue Mitglieder. Die Neulinge stellten sich vor. Danach war ein Thema vorherrschend: Erfahrungen und Erlebnisse beim Reisen mit einem Dartsailer.... Schiffstechnik, Motorprobleme, Rumpfpflege, Erhalt und Ausbau....

Am **Samstag 23. Mai** war Museumbesuch angesagt; mitten in dem kleinen Städtchen Medemblik liegt das wohl "lekkerste" Museum in den Niederlanden, das Bäckereimuseum "De oude Bakkerij". Hier backt der Bäcker noch auf alte, überlieferte Weise und arbeitet mit traditionellem Handwerkszeug. Und so ganz nebenbei bekamen wir hier auch einen speziellen



*Manche Teilnehmer besuchten auch TRADEWIND*



*Ueberraschung: Dieter unterstützte das Shantykoor mit dem Mondklavier*

## Pfingsten 2015 Medemblik (Fortsetzung)



In De Oude Bakkerij



Kasteel Radboud



De nieuwe Shanty (hier in Hoorn) werd door iedere deelnemer uitgebreid bekeken en bewonderd.



De Shanty omringd door een aantal Dartsailers

Einblick in die Lebensweise unserer Vorfahren.

**Sonntag 24. Mai:** Unmittelbar bei der Hafeneinfahrt erhebt sich ein großartig restauriertes Wasserschloss, das **Kasteel Radboud**. Wer Lust hatte, konnte sich einer Führung anschließen und sich sehr anschaulich bis tief ins Mittelalter zurückversetzen lassen. Danach nahmen alle zu Fuß oder berädert Kurs auf das "Grand cafe De Vlietlanden", einem idyllisch gelegenen Restaurant zwischen Medemblik und Andijk. In großer Runde, 30 fröhliche Dartsailers, wurden wir vom Team des Restaurants verwöhnt, vom Aperitiv bis zum Abtanzen. Zurück im

Hafen, ließen wir den Abend stimmkräftig ausklingen. Dank Henks routiniertem Gitarreneinsatz konnten wir alle gesangstechnisch einigermaßen Kurs halten.

**Montag 25. Mai:** Ein letzter Smalltalk beim Morgenkaffee am Kai und ein herzliches "Tot Ziens!" von allen an alle... und ein großes Danke an die Organisation, insbesondere Joyce, die gemeinsam mit ihrem Mann Wolfgang das diesjährige Meeting bestens organisiert hat, aber auch an Henk, der als Eminenz im Hintergrund das DS-Club\_Ruder immer fest in der Hand hielt.

*Auf Wiedersehen! Ulrike und Dieter.*

## Met de nieuwe Shanty naar Medemblik

Voor deze meeting heb ik mij (Cor de Heer) en de Shanty opgegeven, ondanks dat de Shanty geen Dartsailer (meer) is. Wel eerst aan Henk gevraagd of dat geen probleem zou zijn maar als erelid was ik volgens Henk natuurlijk welkom. Met de vorige Shanty (DS38) ben ik enkele malen samen met de Baloe van Jan en Franca 't Hoen naar een DS-meeting gevaren, dus nu ook weer gevraagd of zij mee wilden varen met de Baloe. Voor de dag dat wij wilden vertrekken uit Vlaardingen, onze thuishaven, bleek de voorspelde weersverwachting niet goed met een stijve bries uit het noorden. Bovendien was de Baloe net uit de winterberging en nog niet geheel zeeklaar. We besloten daarom dat Jan en Franca met de Shanty mee zouden varen.

Woensdag 20 mei leek de verwachting toch nog redelijk en zijn we met 3 opvarenden via de Nieuwe Waterweg en de Noordzee naar IJmuiden gevaren en 's avonds afgemeerd bij de jachthaven achter de brug in Zijkanaal C. Dit was de zeedoop van de Shanty.

Donderdag 21 mei. Via het Noordzeekanaal, de Oranjesluizen en het Markermeer naar Hoorn. Prachtig weer met mooie wolkenpartijen en een aangename temperatuur, dus boven op de flybridge gestuurd.

Vrijdag 22 mei. het laatste stuk via het Aquaduct naar de Pekelharinghaven in Medemblik met ongeveer hetzelfde weer als gisteren. Voor het invaren moesten we diverse wedstrijdbanen van de Delta Lloyd Regatta ontwijken. Die boten gaan zo snel

dat het zelfs met een motorboot lastig is om te bepalen hoe je moet varen. In Medemblik werden we allerhartelijkst ontvangen door Joyce en Wolfgang. Afgemeerd aan de steiger achter Theo en Petra Polet met de Delta. 's Avonds palaver op het terras van het restaurant de Driemaster op de kade waar Hette alle aanwezigen aanspoorde zich voor te stellen en goede en slechte (zeil)ervaringen met de anderen te delen.

Zaterdag 23 mei. Het heeft vannacht behoorlijk geregend en we zijn vergeten de buitenkussens binnen te halen, dus in onderbroek in de regen kussens droog gezet. Franca en Jan gaan mee naar het broodmuseum. Ik ga de mast strijken omdat ik het idee heb dat de marifoon niet goed ontvangt. Kan niets vinden bij de antenne, dus mast weer overeind. Daarna havengeld gaan betalen € 60,- voor 3 nachten, dit is volgens Joyce niet correct. 's Middags de aluminium Trade Sailer van Harrie en Angeliek Havekes uitgebreid bekeken. Dit is een kopie van de DS38 waar volgens Harrie ca. 25 jaar door de vorige eigenaar bij een werf aan is gewerkt, nooit gevaren en daarna verkocht. De boot is gebouwd als een zeeschip met knevels op de stuurhutdeur en alles even zwaar uitgevoerd. Een klein probleem is dat de boot nog niet getuigd is. Ben benieuwd hoe hij er dan uit ziet. 's Avonds met Hette, Itteke, Piet en Jelly bij het Wapen van Medemblik heel lekker gegeten.

Zondag 24 mei (Eerste Pinksterdag). 's Morgens eerst € 20,- terug ontvangen van de havenmeester. 's Middags met de groep kasteel Radboud bezocht. Er was een heel enthousiaste rondleidster in middeleeuwse kle-

## Met de nieuwe Shanty naar Medemblik (vervolg)



Vijf Dartsailer 30's op een rij

dij die ons allerlei wetenswaardigheden uit de lange geschiedenis van het kasteel vertelde. Ik heb ze niet allemaal onthouden. Buiten het kasteel werden middeleeuwse spelletjes voor de jeugdige bezoekers nagespeeld begeleid door vrijwilligers vanzelfsprekend ook in middeleeuwse kledij. 's Avonds gezamenlijk diner in de Vlietlanden met live muziek. Volgens Joyce 3 km lopen vanaf onze ligplaats. Ik had meer de indruk dat het 3 zee-mijlen (ruim 5 km) waren. Erg gezellig en prima eten en drinken. Terug meegereden met Albert en Alie Bloem die met de auto gekomen waren.

Na afloop zingen aan boord van de Shanty iedereen is welkom. Aanwezig Franca en Jan, Joyce en Wolfgang, Dieter en Ollie, Kees Buur, Henk en Marlies, Itteke en Hette met mij erbij totaal een "Shantykoor" van 12 man. Voor mij het hoogtepunt van de meeting en een speciale ervaring.

Dit moeten we herhalen op de volgende voorjaarsmeeting in Edam, de Shanty is er dan ook bij.

Maandag 25 mei (Tweede Pinksterdag). Met een aantal liefhebbers naar het stoommuseum geweest. Erg interessant met echt werkende stoommachines. De aanwezige vrijwilligers die met elkaar het museum in standhouden waren stuk voor stuk erg betrokken en vertelden enthousiast over de aanwezige techniek. Er is daar erg veel te zien: echt een aanrader.

We spreken af om de volgende morgen met 4 boten, Shanty, Shalom, Itske en Emma naar Harlingen te varen en vervolgens naar Terschelling. 's Avonds met de bemanning van de Shanty bij een Portugees restaurant aan de haven gegeten. Gebakken kabeljauw, erg lekker.

Dinsdag 26 mei. We vertrekken om 9.30 uit Medemblik om nog te kunnen profiteren van het tij in de Boontjes. Omdat Theo en Sjoukje van de Emma nog weinig of geen ervaring op groter water hebben vaart Jan 't Hoen met hen mee. Voor de eerste keer het steunzeiltje opgezet. Dit blijkt veel meer effect te hebben en vermindert het rollen aanmerkelijk. Na een voorspoedige maar toch hobbelige tocht meren we om 16.15 af in de Noorderhaven van Harlingen.

Henk en Marlies zijn gisteren al uit Medemblik vertrokken en liggen nu ook in Harlingen. Ze komen een in Medemblik vergeten CD ophalen. Volgens de havenmeester is morgen de Harlingen-Terschelling Race. Het is er dan erg druk en onrustig met veel drank. Hij raadt ons daarom af naar Ter-

schelling te gaan. We besluiten zijn raad op te volgen.

Woensdag 27 mei. 's Morgens om ca 10.00 vertrokken met bestemming Lemmer waar we om 17.30 afmeren in de Zijlroede.

Donderdag 28 mei. De weersvoorspelling is niet geweldig, W tot ZW 4 á 5 met een waarschuwing voor 6. Ik verwacht dat het gezien de windrichting aan de Westzijde van het IJsselmeer rustiger is en besluit via het Aquaduct in Enkhuizen te varen. Dat valt tegen en halverwege Enkhuizen en Marken krijgen we een roller die de toiletas van Franca lanceert met als resultaat een gebroken flesje met nagellak op de vloer voor het toilet. Om 18.00 meren we af in de marina van Muiderberg.

Vrijdag 29 mei. Eerst diesel getankt in Muiderberg en remover om de nagellak te verwijderen. We schutten in Muiden naar de Vecht en volgen deze mooie rivier met zijn parkachtige omgeving en schitterende landhuizen tot Maarsen waar we het Amsterdam-Rijnkanaal opdraaien. In Vianen via de Zuidersluis naar het Merwedekanaal. We overnachten achter de sluis in Nieuwegein.

Zaterdag 30 mei. Om 9.30 vertrokken via de Doorslag naar de Gekanaliseerde Hollandse IJssel. Dit is in mijn beleving een van de mooiste riviertjes in het Westen van Nederland. Pittoreske plaatsen zoals Montfoort, Oudewater en Haastrecht. Weilanden, bomen en boomgaarden, alles overkoepeld door fraaie Hollandse wolkenluchten. We meren om 13.30 af in Haastrecht waar juist vandaag de jaarmarkt is met veel publiek en muziek. We vullen hier ook de proviandvoorraad weer aan. Moeten morgen bijtijds weg omdat we voor 16.00 in Vlaardingen moeten zijn om nog naar binnen te kunnen schutten.

Zondag 31 mei. Vertrekken om 8.45 uit Haastrecht en varen zonder problemen naar Vlaardingen waar we om 13.30 afmeren voor de sluis. We zijn vroeg omdat de stroom tot Vlaardingen meeliep. Meren om 14.30 af in mijn box bij WSV Vlaardingen.

Al met al een mooie tocht, goed gezelschap en een leuke meeting in Medemblik met speciale dank aan Joyce, Wolfgang en de overige leden van het ad hoc Shantykoor.

Tot ziens in Edam in 2016!

Cor de Heer, SHANTY



Oma Martha leest voor aan boord van de Dartsailer DAME



Begeleiding van het Shantykoor

## Eerste kennismaking met de Dartsailerclub



Theo en Sjoukje aan boord van de EMMA in gesprek met Itteke

Een bijdrage van Theo de Jong

Tijdens het Pinksterweekend hebben wij voor de eerste keer kennis gemaakt met andere "Dartsailers".

Vorig jaar hebben wij een Dartsailer 30 gekocht, de EMMA, en begin dit jaar zijn wij lid geworden van de Dartsailerclub.

Eigenlijk wisten we niet goed wat we moesten verwachten, want geen van de andere clubleden waren bekenden van ons. Daarom ga je toch een beetje onzeker naar zo'n eerste meeting. Echter, onze terughoudendheid was niet nodig geweest!

Meteen bij de eerste ontmoeting werden we spontaan ontvangen, iedereen was vriendelijk en wilde graag onze boot bekijken.

Ook wij werden van harte uitgenodigd om andere boten te komen bekijken.

Je hebt uiteindelijk allemaal dezelfde interesse en dan is een gesprek zo gevoerd.

Zondagavond zijn we met alle deelnemers uit eten geweest, erg gezellig.

Voor ons was het hoogtepunt echter de terugreis. Samen met opstapper Jan 't Hoen

zijn we met een stevige wind naar Kornwerderzand gezeild en vervolgens over de Waddenzee naar Harlingen gegaan.

Er stond een stevige bries en met vol tuig zouden wij zelf deze tocht niet hebben gemaakt. Doordat de ervaren Jan aan boord was en ons met raad en daad bij stond hebben wij op deze manier in no-time ons schip een stuk beter leren kennen.

In Harlingen hebben we aan boord van de Shanty nog een afzakkertje op de goede afloop mogen genieten.

Kortom, het was voor ons een zeer geslaagd weekend.

We hebben veel geleerd en leuke contacten overgehouden aan onze eerste kennismaking met de Dartsailerclub.

Volgend jaar, bij de viering van het 15-jarig bestaan van de club in Edam, waar het allemaal begon, zijn we zeker weer van de partij!

Met vriendelijke groet,  
Theo en Sjoukje de Jong, EMMA



Opstapper Jan aan boord van de EMMA, zeilend met een lekker windje op de Waddenzee

## Nog een kennismaking met de Dartsailerclub

Een bijdrage van Harrie Havekes

Wij, Angeliek en Harrie Havekes, zijn voor de eerste keer bij de Pinkstermeeting van de Dartsailerclub.

Wij hebben geen Dartsailer, maar een Tradesailer 38 met de naam BOREAS.

Het ontwerp van ons schip is gebaseerd op de tekeningen die ooit door W. de Vries Lentsch in de 70-er jaren gemaakt zijn voor de Dartsailer 38. Ons schip is gebouwd van aluminium.

Een eerste keer mee met een club die al jaren bij elkaar is geeft toch wel wat spanning. Wat zal het ons brengen? Mensen die als groepjes oude rotten bij elkaar kruipen?

Zo'n club denkt misschien: "Daar heb je weer een paar van die nieuwe leden, wat moeten we ermee? Het was toch zo gezellig met ons oude clubje?"

Maar zo is het niet hoor!  
We zitten er meteen tussen en tijdens het palaver wordt het programma aangepast

aan de komst van nieuwe leden door eerst een introductierondje in te lassen. Iedereen stelt zich voor en heeft een mooi verhaal over hoe de eerste belevenissen met de boot zijn geweest.

Een erg leuke en lekker ontspannen sfeer!

Doordat we met een voor de club nieuwe boot waren, is echt iedereen even aan boord geweest om te kijken. Erg leuk om met iedereen een persoonlijk gesprek te hebben en kennis te maken.

Natuurlijk zijn we daarna op tegenbezoek geweest op allerlei verschillende modellen Dartsailers. En ook dat ging bijzonder gastvrij en ontspannen.

Al met al een gelaagd weekend en we kijken nu al uit naar de volgende meeting!

Met vriendelijke groeten,  
Harrie en Angeliek,  
BOREAS



Uitgebreed wordt door de vele bezoekers van de BOREAS gekeken naar de verschillen met de andere schepen



De Tradesailer 38 BOREAS in Medemblik

## Impressie van de 38e meeting

